

Israels regering terroriserer EU

EU savner ikke magtmidler, men viljen til at bringe dem i anvendelse.

21



FOTO: MARQUARD OTZEN PER
Følg



Herbert Pundik Senior korrespondent
herbert.pundik@pol.dk

Hvorfor finder EU sig i at blive terroriseret af den israelske regering? EU's reaktion på de israelske provokationer gør lige så meget indtryk på regeringen i Jerusalem som vand på en gås. De bevæger sig i den høflige diplomatiske zone mellem 'beklager', 'bekymrer' og 'fordømmer'. Blandt de medlemsstater, den israelske politik krænker, er i øvrigt Danmark.

Den israelske undervisningsminister, hvis parti er åbent antiarabisk og bosætterbaseret samt eksponent for en radikal national-religiøs ideologi, mener tilsyneladende, at lærdom er et jødisk privilegium

Blandt de seneste oprørende eksempler på de israelske provokationer er den israelske hærs destruktion af seks latriner i en palæstinensisk landsby i Hebron-området, som er finansieret af EU-penge. Ved samme lejlighed ødelagde den israelske ordensmagts bulldozere 23 boliger, hvorved et større antal voksne og børn blev hjemløse. Danske skatteborgerpenge har delvis finansieret udviklingsprojekter i den palæstinensiske landsby. I løbet af de seneste 7 år har de israelske besættelsesmyndigheder, der har hånds- og halsret over hele den besatte palæstinensiske Vestbred, tilintetgjort udviklings- og humanitære projekter finansieret af FN, EU og direkte af EU's medlemslande til en værdi af over 100 millioner euro.

LÆS OGSÅ Israel lukker døren for Sverige: I opmuntrer til terror

Et af de seneste eksempler fandt sted sidste måned i den palæstinensiske landsby Khirbet Tana, der ligger i et bjergområde med udsigt over Jordan-dalen. Israelske bulldozere ryddede en skolebygning, hvorved 23 børn blev berøvet undervisning. Et eksempel på det officielle Israels dobbeltmoral. Formelt priser den israelske undervisningsminister, Bennett, den jødiske tradition og respekt for studier og lærdom. I øvrigt med god grund.

Jøderne gennemførte allerede i det 3. århundrede e.Kr. tvungen skolegang, selvfølgelig kun for drengebørn. Det skete, efter at den romerske krigsmagt havde ødelagt templet i Jerusalem og dermed tilintetgjort det jødiske religiøse univers' centrum. Templet blev erstattet af synagogen og tempelofringer af bønner og studiet af de hellige skrifter. Jødiske familiefædre, der ikke sendte deres drengebørn i synagogen for at lære at læse og skrive, blev straffet, ofte med bortvisning fra det jødiske samfund. Det er, mener nogle forskere, forklaringen på den store tilgang til den nye jødiske udbryderreligion, kristendommen, i det 3. og følgende århundrede.

LÆS OGSÅ Israels regering kræver loyale kunstnere

Den israelske undervisningsminister, hvis parti er åbent antiarabisk og bosætterbaseret samt eksponent for en radikal national-religiøs ideologi, mener tilsyneladende, at lærdom er et jødisk privilegium, der ikke tilkommer palæstinensiske børn i landsbyen Khirbet Tana, der nu står uden skoletag over hovedet.

Han læser Bibelen med bosætterfarvede briller på og springer over de mere end 15 skriftsteder, hvor profeterne pålægger jøderne at behandle den fremmede i deres midte som sig selv, for »I var selv fremmede i Egypten«, en henvisning til den fundamentale jødiske nationale skabelsesmyte om slaveriet i Egypten og flugten anført af Moses over Rødehavet og de 40 års vandring i Sinai-ørkenen.

Det er ikke udtalt israelsk regeringspolitik at etnisk udrense 'område C' for flest muligt palæstinensere ved at gøre tilværelsen så bitter som muligt for dem med henblik på senere annektering

Heldigvis reagerede EU's repræsentation i de besatte palæstinensiske områder. Organisationen finansierede en ny skolebygning.

To uger senere vendte de israelske ordensmyndigheder tilbage og rev den nye interimistiske skolebygning ned. I tilgift ryddede man ifølge den israelske menneskerettighedsbevægelse Betsalem 17 boliger og 21 fårestalde. Den officielle forklaring på disse overgreb er, at palæstinenserne bygger illegalt, eller at de bygger på et militært øvelsesområde. At palæstinenserne bygger uden tilladelse, kan forklares med, at i perioden 2010 til 2014 har israelerne kun godkendt 33 af 2020 ansøgninger om byggetilladelse.

LÆS OGSÅ Brandattentat på Vestbredden dræber halvanden år gammel dreng

Bag den israelske kampagne skjuler sig en politisk plan. De fleste nedrivninger sker i 'område C' af de besatte områder, som bl.a. Bennett og hans tilhængere ønsker at annektere til Israel. Det omfatter 60 procent af Palæstinas areal og rummer færre end 100.000 palæstinensere. Det er ikke-udtalt israelsk regeringspolitik at etnisk udrense 'område C' for flest muligt palæstinensere ved at gøre tilværelsen så bitter som muligt for dem med henblik på senere annektering.

EU's spagfærdige modindsats berøver ikke ministerpræsident Benjamin Netanyahu nogen nattesøvn. Der skal hårdere lud til. F.eks. en bødeordning. For hver euro, de israelske bulldozere koster de europæiske skatteydere, skulle Bruxelles debitere Israel 100. Det kan måske reducere den israelske kampagne og redde en latrin her og en skolestue der. Om ikke andet vil en sådan bødeordning belære den israelske regering om, at det ikke er gratis at gå sine egne veje.

Abonnér og få alt på politiken.dk for 66 kr. per måned.

Se priser - Spar 37 %

Allerede abonnent? Log ind

Få fuld adgang til politiken.dk.

Abonnér for at få fuld adgang til politiken.dk, med inspirerende artikler, opdateret nyhedsoverblik og begavet underholdning.

Se priser - Spar 37 %

Allerede abonnent? Log ind

Få fuld adgang til politiken.dk.

Abonnér for at få fuld adgang til politiken.dk, med inspirerende artikler, opdateret nyhedsoverblik og begavet underholdning.

Se priser - Spar 37 %

Allerede abonnent? Log ind



FOR ABONNENTER
REDAKTIONEN ANBEFALER

Israel må opgive besættelsen af Palæstina

Del link

21 KOMMENTARER