

# Talepapir

ifm. foretræde for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg 26. maj 2016

## Om Startskuddet

Startskuddet-koncernen består af en erhvervsdrivende fond, som ejer og driver en række dagtilbud og døgnforanstaltninger for udsatte unge, primært med svære sociale og psykiatriske problematikker, herunder dobbeltdiagnoser. Desuden modtager vi uledsagede flygtninge.

## Anledning til foretræde

Startskuddets bestyrelse bad den 15. marts pr. mail om foretræde hos Socialudvalget. Vores anledning var, at vi igennem længere tid på bestyrelsesmøder er blevet mindet om de svære vilkår, der gælder ift. at få akut hjælp hos psykiatrien. En særlig ulykkelig hændelse for en af vores unge var dråben, og vores indignation over de gældende vilkår nåede ganske simpelt et punkt, hvor vi følte os nødsaget til at tage bladet fra munden. Vilkårene er ikke acceptable for hverken de unge og eller vores ansatte.

## Offentlig debat og forslag

Siden vores anmodning om foretræde har den offentlige debat på ulykkeligste vis "overhalet" vores ønske om at sætte fokus på problemerne. Den 25. marts blev en 57-årig kvindelig ansat på bostedet Lindegården i Roskilde dræbt med kniv af en psykisk syg beboer. Det har skabt en debat, som har affødt en række forslag og holdninger til, hvordan man kan imødegå de problematikker, der relaterer sig til psykiatriens mangel på ressourcer. Vi ser psykiatriens mangel på ressourcer som den grundlæggende problematik, men mener dog også, at der er mulighed for at iværksætte en række kompenserende tiltag. Disse beskriver vi i et særskilt bilag.

## Opsummering af "opråb til psykiatrien"

I vores anmodning om foretræde skrev vi den 15. marts, at sårbare borgeres adgang til psykiatrisk hjælp i det offentlige er blevet faretruende ringe. Som privat aktør følte vi os særligt foranlediget til at gøre opmærksom på dette, da det er vores oplevelse, at private aktører modtager en stadig større andel af de mest udsatte borgere, hvilket bringer vores branche i et ubehageligt "krydspres".

Dialogen med psykiatrien er blevet stadig mere træg. Unge i meget sårbare situationer bliver afvist, ofte med en begrundelse om, at den unges akutte situation skal løses ad pædagogisk vej. Et argument som i situationen kun kan opleves som en dårlig undskyldning for manglende plads, magtesløshed eller direkte uvilje overfor den unge på den pågældende psykiatriske afdeling.

For ikke så længe siden oplevede vi, at en ung, som kæmpede med både psykiatriske, sociale og misbrugsrelaterede problematikker, afgang ved døden. Hvorvidt dennes adgang til - eller mangel på - hjælp hos psykiatrien kunne have ændret udfaldet, kan ingen sige, men forløbet omkring dette tab af et ungt menneskes liv giver uanset anledning til at pege på, at der grundlæggende problemer i at skaffe psykiatrisk hjælp til nogle af vores aller mest udsatte borgere.

