

Til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

RÅDET FOR
SOCIALT
UDSATTE

Juni 2016

Kære medlemmer af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

Rådet for Socialt Udsatte fremsender hermed årsrapport 2016. Rapporten indeholder 19 forslag til forbedringer af indsatsen for socialt udsatte og en opsamling på Rådets arbejde fra maj 2015 til nu.

Rapporten bliver indledt med en **generel status over situationen for socialt udsatte voksne**, som findes i kapitel 1. Her er blandt andet samlet statistik og andet talmateriale, hvor det har været tilgængeligt indtil deadline i april. Kapitlet samler på den måde aktuel viden om socialt udsattes situation i dag.

Derudover indeholder rapporten kapitler om de temaer, Rådet i særlig grad har beskæftiget sig med i det forgangne år. De fleste af kapitlerne indeholder konkrete forslag til, hvordan indsatsen kan blive bedre. Bagerst i rapporten findes en samlet oversigt over rapportens 19 forslag.

Manglen på billige boliger er et samfundsproblem, der ifølge både SFI og Rigsrevisionen er en medvirkende årsag til, at vi i de seneste år har oplevet en stigning i antallet af hjemløse i Danmark. Siden 2009 er der endda sket en fordobling i antallet af unge hjemløse på 18-24 år. Rådet fik i 2015 Kuben Management til at foretage en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for, at der kan tilvejebringes flere billige boliger. Arbejdet blev til et idekatalog og en række anbefalinger fra Rådet, som man kan læse mere om i kapitel 2.

Der har længe været for lidt viden om **alkoholbehandlingen** set ud fra et brugerperspektiv. Derfor bad Rådet for Socialt Udsatte SFI om at lave en brugerundersøgelse på udvalgte hjemløseboformer landet over. Undersøgelsen blev offentliggjort i februar 2016. Undersøgelsen understreger, at socialt udsatte savner tilbud, der passer til dem - samt at kommunerne bør være bedre til at visitere udsatte borgere med alkoholafhængighed. Læs mere om undersøgelsens resultater og alkoholbehandlingen for socialt udsatte i kapitel 3.

Rådet afholdte i december 2015 en stor international konference om aspekter ved legalisering og kriminalisering af narkotika. Konferencen afrundede Rådets fokus på **stofmisbrugsområdet** gennem det sidste år, der også bød på Rådets anbefalinger om stofmisbrugsindsatsen samt en brugerundersøgelse af substitutionsbehandlingen. Læs mere om Rådets refleksioner om stofmisbrugsområdet i kapitel 4.

I marts 2016 udkom Rådets rapport om **socialt udsatte grønlandske kvinder**. Det blev markeret med en konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor rapportens hovedkonklusioner blev præsenteret. Rapporten er første skridt af en række for Rådet, hvor kønsspecifikke aspekter af socialt udsathed kommer i fokus. For de socialt udsatte grønlandske kvinder peger rapporten på en række udfordringer, som det danske politiske system må adressere, hvis forholdene for alvor skal bedres. Læs mere om dette i kapitel 5.

Rådets fokus på brugerperspektivet går igen i vores undersøgelse af **de psykosociale indsatser**. I kapitlet kan man læse om den pilotundersøgelse, som SUS på Rådets opdrag har gennemført i tre kommuner for at afprøve, hvordan brugerundersøgelser kan gennemføres i praksis. Det er forsømt i kvalitetsundersøgelser på det sociale område og er eksempelvis fraværende i den kvalitetsmodel, som det sociale tilsyn anvender. I kapitel 6 kan man læse mere om brugernes opfattelse af kvaliteten i de psykosociale indsatser.

Rådet for Socialt Udsatte har med interesse fulgt **evidensbølgens** indtog i dansk socialpolitik. Rådet mener, at der er brug for eftertanke og refleksion i forhold til de erfaringer danske sociale aktører allerede har gjort med evidens som styringsredskab. Derfor har Rådet igangsat udarbejdelsen af en antologi, der både ser på brugen af evidens i store projekter som fx Hjemløsestrategien og Fælles Ansvar II, og præsenterer førende forskeres syn på evidensbølgen indenfor socialpolitikken. Læs mere om antologien, der er under udarbejdelse, i kapitel 7.

Jeg ønsker god læselyst og håber, at årsrapporten vil bidrage konstruktivt til, at socialt udsatte får en plads på den politiske dagsorden – til gavn for bedre vilkår for samfundets udsatte.

Med venlig hilsen



Jann Sjursen