

## **Henvendelse af 12. januar 2015 om korruption i Tanzania:**

Kære udviklingsordførere,

Tanzania er et ekstremt rigt land når det kommer til naturrigdomme som mineraler og landbrugsjord. Grunden til at denne enorme rigdom endnu ikke er blevet omsat og fordelt til landet befolkning skyldes hovedsagligt en bundkorrupt ledelse, som de sidst 30 år har brugt mere tid på at berige sig selv end at lede landet i en positiv retning. Specielt de sidst 9 år med Jakaya Kikwete har ført landet i en negativ retning hvad korruption angår, hvilket kan ses på IMF doing business index. Se evt <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tanzania/>

Mogens Jensen har før udtalt at noget at det Danmark vil kæmpe for er bedre rammevilkår for det private erhvervsliv i udviklingslandene, således at væksten kan komme fra små og mellemstore iværksættere.

Det største problem her i Tanzania er den gennemgribende korruption, som skabes ovenfra af landets ledere og spreder sig som ringe i vandet ned gennem systemet. For når præsidenten og hans ministre er bundkorrupt og beriger sig selv, hvorfor skal laverestående embedsmænd og offentlig ansatte så ikke også berige sig selv hvor og når de kan?

For 7 år siden var der en stor offentlig skandale, hvor over 300 million kr var blevet skjult af højtstående ministre i et fupfirma, som skulle købe nødgenerator til landet. Sagen er kendt under Richmond skandalen. Den daværende premierminister Lowasa og to andre ministre måtte af den grund træde tilbage, efter sigende for at rede præsidents, men pengene blev aldrig fundet og ingen blev retsforfulgt, da de implicerede var for magtfulde i landet. Formentlig bliver den daværende premierminister Lowasa, præsident ved dette års valg, som det ser ud nu. Se evt. <http://eonyango.blogspot.com/2008/06/birds-eye-view-of-corruption-scandals.html>

Lige nu kører der så igen en stor skandale, hvor USD122 millioner er forsvundet fra en offentlig konto og igen er præsidenten formentlig indblandet, så det får igen ingen konsekvenser for de implicerede. Se evt. <http://www.thecitizen.co.tz/News/Finally--the-verdict-on-escrow-scandal-is-here-/1840392/2536436/-/2x74mnz/-/index.html>

Disse to eksempler er kun toppen af isbjerget og der foregår på alle niveauer i samfundet svindel og bedrageri for milliarder af kroner hvert år. Det ses bedst på det boomende byggeri her i Dar es Salaam, hvor der bliver bygget kontorbygning og lejligheder på livet løs, ikke fordi der er efterspørgelse efter det, men fordi de stjålende milliarder skal hvidvaskes. Læs evt Brian Cooksey's rapport "Public goods, rents and business in Tanzania" fra kapitel 5. <http://www.institutions-africa.org/filestream/20130724-public-goods-rents-and-business-in-tanzania>

**Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge jer og forhåbentlig gennem jer, Mogens Jensen, hvorfor vi fra Danmarks side kan blive ved med år efter år at give omkring 300 millioner kr i direkte statstilskud til den Tanzanianske regering, når vi nu ved hvordan de forvalter pengene?**

**Skal det aldrig have konsekvenser fra Danmark side at en Tanzanias ledelse misbruger deres magt så åbenlyst på at berige sig selv og deres familier og venner?**

**Hvordan skaber det bedre vilkår for de fattige og det private erhvervsliv, når et land ledes på denne måde som tilfældet er i Tanzania?**

Jeg er forarget over at se hvad der sker. Ikke på danske skatteydere vegne, da det vi betaler i U-landsbistand blot er aflad for den uretfærdig handelspolitik vi fører med fx EU landbrugsstøtte, som gør det umuligt for den Afrikanske landmand at konkurrere på lige vilkår.

Nej dem jeg er forarget på vegne af er de millioner af fattige Tanzanianer, som ikke får de skoler, veje og det sundhedsvæsen, som de har krav på og som vi fra Danmark side betaler til. Jeg er forarget på vegne af de seriøse og hårdtarbejdende folk her i Tanzania, som oplever at måden man bliver rig på ikke er at arbejde hårdt, men at stjæle og svindle så snart chancen byder sig, for det er den kultur den siddende ledelse skaber og har skabt her i landet og hvis blot du er magtfuld nok får det heller ingen konsekvenser, selvom det bliver opdaget.

Tanzania har ikke brug for ekstra penge. De har brug for dygtige og ansvarsfulde ledere, som kan forvalte landets penge og rigdomme på ordentlig og ansvarsfuld måde og skabe en sund kultur i den offentlig og private sektor.

**Derfor kunne jeg godt tænke mig at I drøftede med fx Tanzania som eksempel, hvordan Dansk udviklingsbistand kunne hjælpe til med at der blev skabt bedre ledelse i verdens fattigste land. Som det er nu er Dansk udviklingsbistand, efter min mening, med til at skabe det modsatte.**

Med venlig hilsen,

(afsender ønsker at være anonym)