

10. november 2014

Kære Per Stig Møller og medlemmer af Udenrigsudvalget

Mange tak for jeres høring til os og for det opfølgende spørgsmål som I har sendt til udenrigsministeren. Jeg håber vi får et godt svar og handlinger ud af det.

Det glæder mig at informere jer om at:

Jeg rejser den 17 11 2014 fra København til Erbil-Ankawa, Douhok og omegn, og måske Kirkuk.

Jeg har fået det at vide, at der findes et Dansk Flygtningehjælps (dfh), kontor i Nord-Irak-Douhok.

Det lykkedes for mig at samle 1,5 ton ind, lidt fra forskellige danske tøj- og skobutikker, lidt fra Kirkens Korshær i Århus og mest fra Assyriske-Kaldæiske familier i hele Danmark. Vi har samlet ind fra Ålborg, Århus og København.

Fragten vil blive sendt af sted fra Danmark i løbet af de kommende 2-3 dage.

Jeg vil være ca. 1 uge i Douhok og omegn og vores kristne landsbyer. Min fars familie stammer fra landsbyen Araden og min mor fra Zakho. Jeg vil meget gerne mødes med dfh i Douhok og Erbil for at finde ud af om vi kan hjælpe hinanden og lave noget fælles arbejde. Jeg har mange bekendtskaber og netværk i Nordirak i den kurdiske region.

Vi kunne desværre ikke få noget hjælp til fragt transport trods de mange forsøg vi havde gjort.

Jeg glæder mig til at møde de danske medarbejdere i den kurdiske region.

Jeg ankommer til Erbil 18.11 kl. 02:48. Jeg er i København d. 12.11 for at deltage i Folketings åbne høring om kristnes forfølgelse. Igen d. 14 11 2014 med et privat formål og den 17 11 for udrejsen, ellers jeg bor i Århus.

Jeg tale arabisk, assyrisk, bulgarsk og engelsk og selvfølgelig dansk.

Jeg samarbejder med Det Folkelige Råd for Kaldæer Syrianer Assyreer i Irak som har 3 folketingsmedlemmer i det Kurdiske folketing, og 2 i det centrale i Bagdad. Det har repræsentation i Douhok, Erbil, Bagdad og andre steder. Vi i Danmark er kendt som Motowa Danmark som betyder Danmarks Råd og er stiftet i 2007.

De varmeste hilsener

Therese Isho