



Adoptions-Konference

Klar tale om adoptionens pris.

Jimi Hendrix: When the power of love overcomes the love of power the world will know peace

For bevarelse af de helt grundlæggende menneskerettigheder, retten til at styrke og bevare de helt nære familiebånd

Det nye sker
når du
der altid var tiltænkt tilskuerens rolle
begynder at blande dig

Tid og sted: D.14-03-2015 Kl. 11-16 Tycho Brahe Planetarium Gl. Kongevej 10 1610 København V

Denne eftermiddag kan du møde de mennesker, som man ellers ikke hører meget til inden for adoptionsverden. Hele det etablerede adoptionssystem er domineret af adoptanter, altså de, som modtager andre folks børn, men adoptanterne er ikke de eneste, der bør sætte dagsorden. Det er os biologiske forældre og adopterede, som på egen krop har prøvet at miste kontakten med nære slægtninge, der ved, hvad det drejer sig om. Denne eftermiddag vil der blive lagt vægt på **adoptionens autentiske stemme.**

Adoption er et emne, der berører os alle sammen. Adoption omhandler det nære forhold, der er mellem forældre og børn. Der er andre måder at være forældre på end ved at føde børnene selv. At være adoptivforældre kan på mange måder sammenlignes med at være forældre til de børn, man selv har sat i verden, men på andre måder er det væsentligt forskelligt og langt mere krævende end at være biologiske forældre.

Adoption har altid været opfattet som en humanitær handling, der gik ud på at give børn mulighed for en bedre tilværelse end den, de er født ind i. En smuk tanke i sin reneste form, men alt andet end smuk, hvis den samtidig indebærer en nedværdigelse af barnets oprindelige familie, som jo i sagens natur samtidig er en nedværdigelse af barnet selv. Det etablerede adoptionssystem bygger i høj grad på social og global ulighed. Mange vil sikkert mene, at det er utopi at lave om på et system, der er så indgroet – men hvor der er en vilje, er der en vej. Denne konference er ikke for dig, der vil lade dig begrænse, men for dig, der er villig til at se muligheder.

I begyndelsen af april måned 2013 mødte fire etiopiske kvinder op på den danske ambassade i **Addis Abeba** i deres desperation over at være blevet franarret deres børn, som var solgt til adoption i Danmark. Blot en ud af mange uhyggelige afsløringer på adoptionsområdet, som medførte at daværende Socialminister Karen Hækkerup krævede en Helhedsanalyse sat i værk. En Helhedsanalyse, som desværre har meget svært ved at leve op til sit navn – da der overvejende analyseres på adoptanters perspektiv på adoption, i mindre grad på de adopteredes perspektiv, mens de forældre, som har mistet eller er i fare for at miste deres børn til adoption overhovedet ikke er med i analysen.

I de senere år er en endeløs række af skandaler væltet frem – forfalskning af papirer, stjålne børn, kidnappede børn, handel med børn, børnehøstere osv. Det kan ingen af os være tjent med. Hvad er op og ned på alt dette, hvad er godt ved adoption, og hvad er gået galt.

For langt de fleste mennesker er det det naturligste af verden at kende sine forældre, søskende og nære slægtninge, at kende sine børn og at have vished for om, de lever eller er døde, men for de børn og forældre, som er skilt ved anonym adoption, er dette naturlige og helt fundamentale grundlag revet væk under fødderne på dem. Dette usikre livsgrundlag sætter i stedet gang i en livslang proces i bestræbelserne på at finde sig selv og sit eget ståsted i tilværelsen.

Det er lykkedes at samle dygtige oplægsholdere fra flere forskellige lande, og et par musikalske indslag bliver det også budt på til at understøtte arrangementet. Vi lægger alle vores hjerteblood i at arbejde for menneskeværdige forhold og i at give dig en god og uforglemmelig oplevelse.

Kom og hør de spændende oplæg og deltag i den efterfølgende debat

Indledning af Konferencen

Adoption i et lidt historisk perspektiv Kl. 11.00 – 12.00

Kl 11.00: Dørene åbnes – uddrag fra adoptionens autentiske stemme – videoklip fra dagen før vises på storskærm

Kl.11.25: Fælles sang: "Bridge over troubled water"

Kl.11.30: Velkomst v. **Aniella Bonnichsen** – arrangør og initiativtager til konferencen

Kl.11.45: **Hanne Reintoft** - Socialrådgiver i Mødrehjælpen 1959-1961

Den store statslige Mødrehjælp stiftet i 1939 havde mange afdelinger. En adoptionsafdeling, en familierådgivningsafdeling og en afdeling, hvor kvinderne henvendte sig for at få provokeret abort. Her var jeg ansat i bøddeleens rolle, da vi skulle give afslag til hovedparten af ansøgerne f.eks. purunge piger, der var sunde og raske og derfor ikke omfattet af svangeskabslovgivningen af 1956 uden social indikation.

Det var vor pligt at hjælpe og støtte dem efter afslaget, så de kunne klare sig med deres barn, hvilket ofte umuliggjordes af deres usikre sociale situation. Det var efterkrigsår med bolignød og arbejdsløshed.

Mange af dem valgte – læs var tvunget til – at bortadoptere.

Vi socialrådgivere havde tjenstligt pålæg om at forsikre dem om fuld anonymitet.

Et svigtet løfte, der har pint mig livet igennem.

Det vil jeg gerne fortælle om.

Første del af konferencen

Kl 12.00 – 13.00: **De tre parter i Adoptionstrekanten– adopteret, adoptant og biologisk mor – indvier lytterne i deres egen personlige Adoptionshistorie:**

Jung Kyung Sook: norsk adopteret fra Korea forfatter til bogen: Cries of the Soal. The thruue story of an Korean adoptee's fight to survive

Jeg kommer til å vinkle ting sett fra mitt Indre Barn. Fortalt fra min sjel, enkelt, rått, og rett fra levra. Jeg har ikke noe spesifikt opplegg annet enn et stort ønske om oppreisning en dag for alle adopterte og mødre som har mistet deres barn til adopsjon verden over.

Dette blir veldig tøft for meg, men fordi mitt ønske om forandring og rettferdighet er såpass sterk føler jeg, at jeg må si JA til denne sjansen.

Da mitt liv er fyllt med trusler fra nær adoptiv familie som gjør ting vanskelig og vondt, velger jeg alikevelli å fortelle min historie. For kun gjennom mine øyne kan Umma and Appa få rettferdighet en dag.

Namasté

Mona Lillelund er mor til to piger, som hun har været med til at føde, hun har ammet dem, og de er nu 9 og 11 år gamle, et par dygtige og glade piger – men pigerne har en mor mere nemlig hende, der har båret den under sit hjerte de første 9 måneder, har født dem, og hun er stadig en naturlig del af deres liv.

Aniella Bonnichsen er psykoterapeut og forfatter til bogen: Mit barn – hvor er du? Hun fortæller om, hvordan man lever videre efter at have mistet sit barn til adoption. For Aniellas vedkommende tog det 17 år at lære at leve med sit livs skæbne, men en fødsel mange år senere, var ved at tage livet af både hende og den nyfødte. Dette satte livet i et helt nyt og anderledes andet perspektiv. Siden har hun frivilligt arbejdet for menneskeværdige rettigheder for alle med adoptionsproblematikken inde på livet og samtidig brugt mange år på at lede efter sit første barn uden hjælp, uden rettigheder og med alle odds imod sig.

Kl. 13.00 – 13.15 - Spørgsmål fra publikum

Kl. 13.15– 13.45 – Frokost

Anden del af konferencen:

Kl. 13.45– 15.00: **Hvad er godt ved adoption, hvor er det gået galt, og hvordan kan vi i fremtidens indrette et system i respekt og værdighed for alle parter**

Oplæg fra:

Yong Sun Gullach+ Anders Riel Müller fra Adoptionspolitisk Forum vil afdække arbejdsprocessen i den nye lovændring - Hvem deltog, hvordan blev det håndteret og måske lidt om hvorfor resultatet blev så forudsigeligt.

Arun Dohle, adopteret fra Indien til Tyskland og arbejder i dag med som NGOer i Against Child Trafficing

Endvidere oplæg fra **Anke Herlev** adopteret fra Tyskland til Danmark Formand for foreningen Adopteret 30 +, **Mona Lillelund** adoptant ved åben adoption, **Aniella Bonnichsen** biologisk mor og stifter af Adoptionstrekanten evt. m.fl.

Kl. 14.45– 15 – Pause

Kl. 15 – 15.30 - Panel debat med diverse oplægsholdere og indbudte politikere

Afrunding af konferencen

Kl. 15.30 – 16.00

Vi har alle hver vores opfattelse af adoption, hver vores historier, erkendelser og erfaringer – som alle hver især er en del af sandheden – denne eftermiddag vil vi bestræbe os på at lytte og forstå hinanden, vi kan have mange forskellige ideer om, hvordan vi gør tingene bedre, der er ingen færdig strikkede løsninger på alle udfordringerne – dog må udgangspunktet være barnets tarv samt respekt om de helt fundamentale menneskerettigheder som beskrevet i FNs Børnekonvention samt FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Målet med konferencen er at give et autentisk billede af adoption samt definere rammerne for et nyt og tidssvarende system med respekt og værdighed for alle parter i adoptionstrekanten

Lucas Alexander - singer-songwriter runder eftermiddagen af med et par sange

Tak for i dag og på gensyn

- fordi vi hører sammen

For yderligere oplysninger kontakt Planet Love arrangørerne:

STØTTEKONCERT: Metta Carter, mettacarter@yahoo.dk, mobil 40 49 38 68

ADOPTIONSKONFERENCE: Aniella Bonnichsen, aniellas.terapi@gmail.com, mobil 30 22 61 85

planet
love
FORDI VI HØRER SAMMEN