

## FULD TALE

<b>Arrangement:</b>	<b>Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks store chance.</b>	27. april 2015
<b>Åbent eller lukket:</b>	<b>Åbent</b>	
<b>Dato og klokkeslæt:</b>	<b>28. april 2015 kl. 16.00</b>	
<b>Sted:</b>	<b>Lokale 2-080 på Christiansborg</b>	
<b>Taletid:</b>	-	
<b>Forv. Antal deltagere:</b>	-	
<b>Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom på:</b>	<b>Samrådsspørgsmål S er stillet efter ønske fra Jørgen Arbo-Bæhr og lyder:</b> "Ministeren bedes kommentere det nye udspil fra Idrættens Analyseinstitut "Den globale Idræts krise er Danmarks store chance", herunder de tre hovedlinjer: – "At skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik. – "At styrke den danske idræts indsats for demokrati og good governance i de internationale organisationer. – "At profilere dansk idræts styrkesider internationalt og inspirere andre nationer til øget idrætsdeltagelse og frivillighed. Ovenstående skal ses i sammenhæng med idrætsaftalens udarbejdelse af idrætspolitiske sigtelinjer."	
<b>Kontaktperson:</b>	<b>Per Nylykke: 22 70 51 44</b>	

Jeg er i **samrådsspørgsmål S** blevet bedt om at kommentere Idan / Play the Games nye udspil, herunder de tre hovedlinjer, der handler om:

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

2. at styrke dansk idræts indsats for demokrati og god forvaltning i de internationale organisationer, samt
3. at profilere dansk idræts styrkesider internationalt og inspirere andre nationer til øget idrætsdeltagelse og frivillighed.

Lad mig indledningsvist sige, at jeg ikke et øjeblik er i tvivl om, at Danmark – og danske idrætsorganisationer – har noget at byde ind med på den internationale idrætsbane. Og det er vel også derfor, at Idan/Play the Game har lavet et internationalt oplæg, at DIF har lavet en international strategi, og at DGI gennem den internationale breddeidrætsorganisation International Sport and Culture Association – ISCA – også bidrager til at sætte en international dagsorden. De bidrager alle til det internationale arbejde på hver deres måde.

\*

Når det kommer til danske idrætsorganisationers indsats for demokrati og god forvaltning, har vi en stærk tradition og position.

Vores samfund og vores organisationer er funderet på stærke værdier. Vi vægter gennemsigtighed, demokratisk åbenhed, fællesskab, frivillighed, ærlighed og tillid højt.

Og vi dyrker vores frihedsrettigheder: Ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed – for at nævne nogle.

Det styrker vores samfund, at vi giver civilsamfundet frie udfoldelsesmuligheder. Og det er noget af dét, vi kan bidrage med på den internationale idrætsbane og i de internationale idrætsorganisationer.

Idrættens integritet er netop sammentømret af de samme værdier: Af fællesskab, demokratisk åbenhed og gennemsigtighed – og ja, af ærlighed og tillid. Det handler om at skabe fair play – både på banen og i mødelokalet.

\*

Jeg har i vores debatter om store idrætsbegivenheder understreget, at vi som stat skal respektere idrætsorganisationernes foreningsfrihed. Det gælder både i forhold til de danske organisationer og til de internationale idrætsorganisationer.

Men jeg har også tilkendegivet, at vi godt som politikere kan have forventninger til, at idrætsorganisationerne opfører sig på demokratisk vis og baserer sig på værdier som demokrati, gennemsigtighed og fair play. Og at de danske organisationer bærer disse værdier ind i de internationale idrætsorganisationer.

Jeg håber, at de danske idrætsorganisationer vil sætte en etisk forsvarlig dagsorden og på den måde præge de internationale idrætsorganisationer indefra. Når de får de demokratiske friheder, forventer vi også, at de forvalter dem på demokratisk vis.

\*

Når det kommer til dansk idræts styrkesider i øvrigt, kan dansk idræt også lære fra sig og inspirere andre lande.

Vi har eksempel rigtig mange frivillige, der arbejder i foreninger, og breddeidrætten har et højt antal deltagere. Når vi som værter inviterer 30.000 motionister til at deltage i VM i halvmaraton, bliver andre lande imponeret over vores innovation og kreativitet, vores mange frivillige og vores mange deltagere.

Og ligesom vi kan inspirere andre, kan vi også selv finde inspiration i udlandet til glæde for dansk idræt.

\*

Inspiration og værdier som demokrati og gennemsigtighed er noget af det, som danske idrætsorganisationer kan bidrage med i de internationale idrætsorganisationer. DIF har allerede iværksat et arbejde for at uddanne danske idrætsledere med internationale ambitioner. Dermed vil DIF kunne styrke sin nye internationale strategi.

Danmark og danske værdier får god opbakning, når vi i eksempelvis EU, Europarådet, UNESCO og WADA argumenterer med og for dem.

Og andre lande lytter til Danmark i debatterne, fordi Danmark – og dansk idræt – har et godt renommé på den internationale bane, fordi vi går konstruktivt og fokuseret ind i de internationale samarbejder.

Det handler bl.a. om at vi fra regeringens side særligt fokuserer vores energi på spørgsmål af en generel tværnational karakter – f.eks. i forhold til at fremme idrættens integritet, som blandt andet omhandler

bekæmpelse af doping og matchfixing samt fremme af god forvaltning [åbenhed, gennemsigtighed, tillid].

\*

Så ja, der *er* potentialer i dansk idræt i et internationalt perspektiv – og flere aktører som eksempelvis Play the Game og DIF har givet deres bud på, hvordan vi kan udnytte potentialet – hvordan de hver især kan bidrage og blive beriget.

Det er et udtryk for en god vilje til at gøre mere. Alle aktører har idéer til, hvilke initiativer, de selv kan tage, men også hvilke initiativer, andre organisationer kan tage. Der er gode bud på, hvad vi kan gøre mere af – og Danmark har allerede har et positivt ry, som et land, der gør rigtig meget på den internationale idrætsbane.

I virkeligheden er det vi mangler måske at få udredt, hvad der allerede foregår. Hvem gør hvad? Og hvordan kan alt det, vi gør, spille sammen? Eksempelvis efterlyser Idan / Play the Game at styrke uddannelsen af danske idrætsledere med internationale ambitioner. Det arbejde har DIF sat i gang og ønsker at fortsætte.

Og det spiller godt sammen med, at Hr. Jørgen Arbo-Bæhr i forbindelse med forespørgselsdebatten F 23, den 10. marts, spurgte, om regeringen vil være med til at diskutere og vedtage en handlingsplan i forlængelse af Idan / Play the Games oplæg. Og det vil jeg kort berøre igen i dag.

Jeg synes, at der er mange gode takter i Idan / Play the Games oplæg – Danmark og dansk idræt *har* potentialer i forhold til international idræt. Andre lande *lytter* til danske synspunkter, fordi vi har et godt renommé. Og vi kan både inspirere og lade os inspirere af andre lande.

Og der er også mange gode takter og idéer i internationale strategier og oplæg fra andre organisationer. Derfor synes jeg, at vi skal starte med at udrede, hvad vi allerede gør – og hvordan det hele spiller sammen. Og hvordan vi hver især bedst muligt udnytter vores ressourcer til arbejdet.

Vores respektive indsatser bliver styrket, hvis de spiller sammen og kan ses i et større perspektiv. Dermed kan vi også undgå, at skyde med spredehagl fra hvert vores udgangspunkt.

Derfor vil jeg gerne nedsætte en arbejdsgruppe, hvor alle relevante parter kan blive klogere på hinanden – og hinandens internationale indsatser. Så lad os tage det op under drøftelserne om de idrætspolitiske sigtelinjer. Her kan vi prioritere at igangsætte et sådan arbejde – hvis der er opbakning til det. Det vil være nyttigt, så vi kan bruge ressourcerne mest effektivt.

Tak.