

Emne: Minde sten for dem som tabte kampen herhjemme!

Når vi kigger på flagdagen den 5 September er den begyndt at udvikle sig til en dejlig oplevelse rundt om i Danmark, vi har blandt andet et fantastisk minde sted på kastelet, for dem som mistede deres liv som udsendte, hvor civile, soldater og familier kan komme og besøge samt minds dem som mistede deres liv som udsendt soldat og den har et særligt sted i alles hjerter.

Men, for der er et stort MEN, hvor går man hen og vil mindes de soldater der efter deres missioner, kom hjem, med så store genfærd i deres indre, at de desværre ikke kunne se andre udveje, end at tage deres eget liv. Vi skylder dem og deres familier et sted hvor de kan mindes og ligge en blomst både på falgdag og andre dag. Et sted hvor Danmark kan ligge en krans i deres minde, en sten hvor man evt kunne skrive, De tog deres kampe for fred og kom hjem, men tabte der, dem selv, ALDRIG GLEMT.

På minds stenen vil der ikke skulle stå navne, på dem som har tabt kampen, men blot teksten og hvis du nu sidder og tænker hvorfor skal de dog havde sådan et sted, så vil jeg be dig om først at overveje hvorfor man overhoved byggede monumentede på kastelet. For alle de grunde der talte for at man skulle lave dette, er fuldstændig de samme, som hvorfor vi bør sætte en mindesten for dem, som desværre ikke så anden udvej væk fra deres ødelægte sjæl.

Men samtidig skal det også stå som en påmindelse for dem som tager de store beslutninger, nemlig at arbejdet er ikke færdig bare fordi at soldaterne nu er kommet hjem fra deres mission, eller fordi man vælger at stoppe med at sende soldater afsted.

Forslag til placering:

Bag monument på Kastelet er der et dejligt lille sted hvor man kan sidde på græsset eller de bænke ligne lange sten der er sat op, jeg forslå at man ind i bakken får sat en stor sten ind så den følger bakkens skråning op, i samme struktur som resten af monumented med den forslået tekst.

På flagdagen dette vil også kunne give familier og Danmark et sted at mindes dem som kom hjem, men tabte kampene herhjemme, de fortjener ikke at blive glemt, de var med til at kæmpe for fred.

Dem der tabte kampen herhjemme vil ikke være døde forgæves, de vil komme til at stå som et evigt minde til resten af Danmark om at der også er et arbejde når vi har fået vores soldater hjem igen.

Glæder mig til at høre fra jer

Ære være deres minde – Ære være en soldat med Dannebrog.

mvh
Kim Eg Thygesen
Soldaten bag flagdagen D. 5 sep.