



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 7. marts 2014
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMMAR
Sags nr.: 1400951
Dok nr.: 1393476

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 10. februar 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 470 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Løhde (V).

Spørgsmål nr. 470:

" I 2001 blev Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) under Uddannelses- og Forskningsministeriet dannet. Hvad er baggrunden for at landets sundhedsregistre blev overflyttet fra Sundhedsstyrelsen til Statens Serum Institut (SSI), og blev denne beslutning behandlet i KOR? Ministeren bedes samtidig oplyse, på hvilken måde denne overflytning har medvirket til at styrke dansk vækst og regioners og universiteters forsknings- og innovationsmuligheder? Artikler fra dagspressen har rejst kritik af ordningen som unødvendig og decideret konkurrenceforvridende. "

Svar:

Som led i udmøntningen af "Effektiv Administration i Staten" i 2012 gennemførte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en større omorganisering, der blandt andet betød en sammenlægning af Statens Serum Institut (SSI) og "National Sundheds IT" samt opgaver vedr. dokumentation og overvågning mv. fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen samt DRG-området fra departementet.

Formålet med denne samling var at udvikle et dokumentationsmiljø, der understøtter den faglige udvikling i sundhedsvæsenet, herunder eksempelvis dokumentation og monitorering, og bidrage til at levere mest mulig sundhed for pengene.

De omorganiseringer, som fandt sted på ministerområdet i 2012 som led i udmøntning af "Effektiv administration i staten", blev forelagt for og godkendt af Regeringens Udnævnelses- og Organisationsudvalg (UOU). Mig bekendt er der ikke tradition for, at man hører et forskerorgan under Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forbindelse med omorganiseringen af ressortministerierne.

Som det bl.a. fremgår af regeringens vækstplan for sundheds- og velfærds-løsninger fra juni 2013 har sundhedsdata fra bl.a. registre og fra biobanker et meget stort potentiale for forskning og udvikling af nye løsninger på sundhedsområdet. Det er en dansk styrkeposition, og vi har i Danmark flere stærke forskningsmiljøer, der er både nationalt og internationalt anerkendte for deres forskning, hvor der bl.a. anvendes sundhedsdata fra de danske registre

Regeringen besluttede derfor i sin vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, at der skulle udarbejdes en bredt inddragende national strategi for adgang til sundhedsdata. Desuden skulle der skabes en endnu mere effektiv indgang for forskning på tværs af de nationale sundhedsregistre og Danmarks Nationale Biobank, der med omorganiseringen er samlet på SSI, således at forskerservicen, der fortsat er sikker, af høj kvalitet og kompetent og kan følge med de behov, som vil blive stillet til fremtidens forskning.

Med andre ord skal forskerservicen på SSI på tværs af de nationale registre og biobanken styrkes til glæde og gavn for forskere i hele landet og til glæde og gavn for samarbejdet mellem forskere og industrien om ny viden og nye løsninger til det danske sundhedsvæsen. Regeringen afsatte sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance 17 mio. kr. i alt i årene 2014 og 2015 til denne styrkelse.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Marie Rønde