



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Finansministeren
14. oktober 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 455 (Alm. del) af 25. september 2014

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for, hvilke helt konkrete initiativer der er taget for at skabe et bedre overblik over omfanget af igangværende og planlagte offentlige investeringer i forlængelse af regeringens publikation "En samlet strategi for offentlige investeringer", september 2014?

Svar

Regeringens nye investeringsstrategi *En samlet strategi for offentlige investeringer*, september 2014, indeholder en omfattende kortlægning af omfanget af offentlige investeringer – både tilbage i tid og fremadrettet.

Investeringer i den offentlige sektor kan overordnet inddeles i investeringer inden for offentlig forvaltning og service – der primært er skattefinansierede – og investeringer i offentlige virksomheder og selskaber, herunder forsyningssektoren og de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, som blandt andet finansieres af brugerne.

En stor del af de planlagte *skattefinansierede* offentlige investeringer er allerede godt belyst, eksempelvis ved forventede afløb for planlagte vej- og baneprojekter eller forventede investeringer i de nye supersygehuse, *jf. kapitel 4 i En samlet strategi for offentlige investeringer*.

På en del investeringsområder er overblikket over planlagte offentlige investeringer derimod mere sparsomt. Det gælder blandt andet de statslige uddannelsesinstitutioner, der i vidt omfang har bygningssejle, og hvor informationer om det samlede investeringsomfang ikke indsamles centralt i staten. Det er således væsentligt, at der etableres et bedre overblik over investeringsomfanget i de selvejende uddannelsesinstitutioner.

Konkret vil regeringen derfor igangsætte et arbejde mhp. at etablere et bedre overblik over det forventede investeringsomfang i de selvejende uddannelsesinstitutioner.

De *brugerfinansierede* offentlige investeringer indgår ikke på samme måde i den finanspolitiske prioritering. Informationer om det forventede afløb for større brugerfinansierede investeringsprojekter, der er besluttet af Finansudvalget eller underlagt formel ministergodkendelse, er alligevel af central betydning, idet de bidrager til det samlede overblik over offentlige og politisk besluttede investeringer. Herunder kan blandt andet nævnes metrobyggeriet, Femernforbindelsen eller investeringer i Energinet.dk

Konkret vil regeringen derfor systematisk indsamle informationer om det forventede afløb af større infrastrukturprojekter i offentlige virksomheder og selskaber.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon