

Til Folketingets Sundheds- og
Forebyggelsesudvalg

Den 27. august 2014

Kære medlemmer af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Rådet for Socialt Udsatte fremsender hermed vores årsrapport 2014. Rapporten indeholder en opsamling på arbejdet med området for udsatte voksne i perioden fra midten af 2013 til nu.

I år bliver årsrapporten indledt med en **generel status over situationen for socialt udsatte voksne**, som findes i kapitel 1. Her er blandt andet samlet statistik og andet talmateriale, hvor det har været tilgængeligt. Kapitlet samler på den måde den aktuelle viden, der findes, om socialt udsattes situation i dag.

Derudover indeholder rapporten kapitler om de temaer, Rådet i særlig grad har beskæftiget sig med i det forgangne år. De fleste af kapitlerne indeholder konkrete forslag til, hvordan indsatsen kan blive bedre. Du kan også finde en samlet oversigt over alle forslag bagerst i rapporten.

"Jeg fik lidt af et kulturchok". Sådan siger én grønlandsk værestedsbruger, som har oplevet at komme til Danmark og blive mødt af et dansk system, han ikke forstod. Han er én af de socialt udsatte grønlændere, som Rådet har talt med i forbindelse med en interviewundersøgelse fra 2014. Igennem både 2013 og 2014 har Rådet sat fokus på situationen for **socialt udsatte grønlændere i Danmark**. Det kan du læse mere om i kapitel 2.

"Det er som at sidde foran en dommer. Alt er pillet væk fra dig". Sådan siger en kontanthjælpsmodtager om det at sidde foran en sagsbehandler i jobcenteret. Citatet udtrykker frustration. En frustration, som ikke er blevet mindre med regeringens reformer af **kontanthjælp, førtidspension og fleksjob**. Det er reformer, som ændrer helt grundlæggende på indtægtsgrundlaget for mange mennesker med sociale udfordringer. Og det halter desværre med reformernes implementering. Det kan du læse mere om i rapportens kapitel 3.

I 2014 er regeringen kommet med en stor handlingsplan på psykiatriområdet. Det er kærkomment. Ikke mindst er der behov for, at psykisk syges retssikkerhed beskyttes bedre. I det forgangne år har Rådet blandt andet iværksat en undersøgelse, som analyserer den voldsomme stigning i antallet af **foranstaltningsdomme til psykisk syge** siden slutningen af 90'erne. Det kan du læse mere om i kapitel 4.

2013 var året, hvor regeringen kom med et socialpolitisk udspil på udsatteområdet: **Udspillet om sociale 2020-mål**. Men i dag – ét år efter udspillet lancering – har regeringen stadig ikke anvist, hvordan målene skal nås. Samtidig er der stadig ikke fastlagt mål for alle de varslede områder. For at komme med konkrete input til det videre arbejde inviterede Rådet i efteråret 2013 forskere, NGO'er og praktikere på området til et stormøde om målene. Du kan læse mere om, hvad der kom ud af det, i kapitel 5.

Særlig opmærksomhed bør også fortsat være på **udsatte unge**. Det er grundlæggende helt forkert, at unge mennesker får en skæv start på tilværelsen og allerede tidligt i livet lever som socialt udsat. Du kan læse mere om udsatte unge i kapitel 6.

"Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig". Sådan fortæller en ung kontanthjælpsmodtager om oplevelsen af at være presset økonomisk til det yderste. Regeringens første fattigdomsredegørelse fra maj 2014 fremlagde tal for, at antallet af fattige faldt fra 2011 til 2012. Men samtidig skønner redegørelsen, at der kan komme op til 10.000 flere fattige som følge af regeringens reformer af blandt andet kontanthjælp og førtidspension. Der er derfor behov for konkret handling, som kan afhjælpe fattigdomsproblemerne. Du kan læse mere om **fattigdom** i kapitel 7.

Jeg ønsker god læselyst og håber, at årsrapporten vil bidrage konstruktivt til, at socialt udsatte situation får en plads på den politiske dagsorden - til gavn for bedre vilkår for samfundets udsatte.

Med venlig hilsen



Jann Sjursen