

Det ser ud til at den såkaldte "Børnecheck", som vi andre nok bedst kender som "Børnepenge", er ved at være kompromitteret af EU, og tiden er løbet fra det. Dagpengene er nok næste skridt, hvorfor det er tid til en ny strategi.

Jeg vil derfor foreslå, at man differentierer momsen, således at sunde (nøglehulsmærkede) dagligvarer kun pålægges 7 – 9 % moms, da det vil komme alle danskerne til gode, også de svageste i samfundet, for sund mad skal de da have. Hvis en gennemsnitsfamilie eks. bruger ca. 4.000 kr. på sunde dagligvarer om måneden, vil de således kunne spare 16 – 18 % (ca. 600 – 700 kr.) om måneden.

Derudover kunne man lave et børnefradrag til de lavestlønnede, og således anspore til at have job, og differentiere hjælpen, således at det kun gavner de lavest lønnede eller dårligst stillede.

Næste skridt kunne således være en momsdifferentiering på børnetøj, og større tilskud til idræts og sundheds arbejdet med børn og unge.

De højtlønnede har jo længe sagt, at de sådan set ikke har brug for børnepengene. Mange svage familier spekulerer i børnepengene, der bruges til alt andet end børnene, eller udgifter til dem. Socialrådgiverne siger selv, at det ikke nytter at give disse familier flere penge, for de bruger dem ikke på børnene, men på alt mulig andet, de egentlig ikke har hverken brug for, eller råd til. Omsorgssvigtede børn bliver ofte fastholdt i situationen af forældrene, fordi børnepengene betragtes som en god indtægt. Det ville derfor også lette arbejdet, og spare mange penge, i sager om tvangsfjernelse, der så nemmere kunne blive til frivillige anbringelser, der ikke koster samfundet så mange penge og ressourcer.

Så derfor vil en mere målrettet skatte- og afgiftspolitik også gavne børnene på sigt.

Dagpengene kunne erstattes af andre skatte- og afgiftslettelser samt tilskud/rabatter, som man kun kan drage fordel af, såfremt man opholder sig permanent i landet. Eks. større transportfradrag, billigere offentlig transport, lavere energiafgifter, boligsikring ved længerevarende arbejdsløshed osv.

Der er helt sikkert brug for at tænke kreativt, så pengene rent faktisk gavner børn og unge, der opholder sig her i landet, og hjælper den arbejdsløse i dagligdagen, men også styrker arbejdet med igen at komme i arbejde. Ovenstående vil selvfølgelig også gaven andre befolkningsgrupper i landet (læs: De ældre), hvilket vel er en dejlig sidegevinst.

Kunne ministeriet ikke lave nogle beregninger på det?