

Nakskov den 12. Maj 2014.

Side 1/1.

Folketingets Kirkeudvalg  
Christiansborg  
1240 København K.

Afsender:  
Niels E. Hansen Kok.  
Tårsvej 88  
4900 - Nakskov.

"Sangen har vinger, bud os den bringer".  
Man hører kun det negative om kirken.  
Manglende kirkegængerer.  
Kirken koster det offentlige mange skattekroner.  
Lukke kirker. (Det kan man da ikke?).  
Den Danske Evangelisk-Lutherske Folkekirke. (Folkekirken).  
Er ikke et trodssamfund, det er en kulturarv. Som man får i dåben.  
Passe godt på den gennem livet, og give den viderer til sine  
efterkommerer ved døden. Kulturarven: Folkekirken, har vi kun til  
låns.

Det ville være bedre, at se positivt på kirken.  
Hvordan får man menigheden i kirke om Søndagen, og øvrige aktivite-  
ter.

Når jeg spørger menigheden, hvorfor de ikke kommer i kirke om  
Søndagen, er svaret altid:  
Jeg hører aldrig nogen klage over præstens prædiken eller læsning-  
er.  
Det samme svar jeg altid får er:  
Menigheden kan ikke synge salmerne.

Menigheden gider ikke sidde og hører på andre synger, når de ikke  
kan være med selv, til at synge. Vil de hellere blive væk fra  
kirken.

Når man melder sig ind i en boldklub, en golfklub, eller en gym-  
nastikforening o.lign.. Så gør man det fordi, man som medlem vil  
deltage i de aktiviteter, som foregår i de pågældende klubber/for-  
ringer.

Når man er medlem af Folkekirken, forventer man der er kirkelige  
aktiviteter, som menigheden kan deltage i.  
"Kirken med den aktive menighed". Som man med mellemrum, kan læse  
i stillingsannoncer fra Folkekirken.  
Men - Folkekirken er dårlig til at aktiverer sine medlemmer.  
Når man kommer i kirken om Søndagen, føler man det er personalets  
gudstjeneste, ikke menighedens.  
Man føler, dem der har indflydelse i kirken sætter sig på det hele.  
Det giver ikke et fællesskab.  
Det er medlemmerne i det enkelte kirkesogn, stort eller lille, som  
danner grundlaget for Folkekirken, såvel Søndag som hverdag.  
Menighed, Kirkeskat og Frivillige.

Kirkelige aktiviteter for/med menigheden, skal ikke koste penge.  
Det skal være frivilligt arbejde.

Jeg så i en stillingsannonce fra Folkekirken, hvor man søgte en  
kirkefunktionær. Først var stillingen beskrevet med hvad den an-  
satte/ansøger skulle udfører for lønnen.  
Dernæst stod der i annoncen, at man forventede, at ansøgeren tog  
del i sognets kirkelige aktiviteter.  
Når man søger ansættelse i en kirke, er det ikke kun af hjertens  
glæde til pengepungen, men også af hjertens glæde til det der  
foregår i kirken.

Med venligst.

Niels E. Hansen Kok.