



Dato: 15. marts 2013  
Kontor: Kontor for Landdistrikter  
Sagsnr.: 2013-970  
Sagsbehandler: Uffe Andreasen

### **Talepapir fra samråd F, G og H den 4. april 2013**

**Det talte ord gælder.**

Da ministeriet blev etableret den 3. oktober 2011 startede en ny epoke i udviklingen af landdistrikterne.

For første gang er der en regering, som giver landdistrikterne en reel placering i regeringen.

For at gribe opgaven så konkret og direkte an som muligt, startede jeg selv med en lang række af besøg rundt i landet.

Det har været en bevist strategi at identificere konkrete udfordringer og kommer med konkrete løsningsforslag.

Og så handler vi med de redskaber, som er til rådighed og giver mest mening. Det vil sige de relevante tilskudsordninger, nye udadvendte oplysnings- og samarbejdsinitiativer og relevant lovgivning.

Regeringen har derfor målrettet lanceret en række initiativer, som styrker livet i landdistrikterne.

Listen over handlinger er lang og velkendt for udvalget. Lad mig give et par konkrete eksempler:

- *Det er svært at starte virksomhed i land- og kystzone.* Derfor indfører vi en ny landdistriktsbestemmelse i planloven, som giver helt nye muligheder for at starte virksomhed op og udvide eksisterende virksomheder.

Landdistriktsbestemmelsen er et godt og konkret eksempel på, hvordan ministeriet varetager et tværgående koordinerende ansvar, hvor landdistrikternes udfordringer tænkes ind i en

række omfattende initiativer, som regeringen gennemfører i disse år. Senest med *Landdistriktpakkerne* i Vækst DK og bredbåndsudspillet, som jeg begge vender tilbage til senere.

Et andet eksempel:

- *Der er for mange faldefærdige huse.* Derfor har Regeringen igangsat en indsats, der strækker sig over såvel lovgivning, renovering og i nogle tilfælde nedrivning.

Således er der med den nye vækst-pakke fra regeringen nu afsat 625 mio. kr. fra 2013 til 2015 til nedrivning. Med kommunal medfinansiering vil der frem mod 2015 være ca. 900 mio. kr. til nedrivning af faldefærdige huse. Samtidig får kommunerne bedre redskaber til at sætte ind over for de typer, der lejer ruiner ud til vanskeligt stillede familier.

Eller:

- *Der er alt for mange huse, der ikke kan sælges.* Derfor har jeg fremsat et lovforslag, der skaber bedre mulighed for, at kommunerne kan give tilladelse til, at helårshuse kan bruges som fritidshuse. Det vil tiltrække huskøbere uden for kommunen.

Og endnu et eksempel:

- *Det traditionelle produktionserhverv i landdistrikterne har det svært.* Derfor letter vi på en række afgifter, som rammer mange produktionsvirksomheder, og derfor annullerer vi den kørselsafgift på lastvognskørsel, som den tidligere regering ville indføre.

Eller:

- *Der er for dårligt bredbånd.* Derfor har vi lanceret en ny handlingsplan, som sætter nogle meget ambitiøse mål for bredbånds-dækningen. Samtidig har vi i planloven sikret, at det bliver lettere at sætte sendeudstyr op, og vi overvejer fortsat, om der er behov for flere tiltag.

De nævnte initiativer og en række flere leder alle sammen hen til regeringens samlede strategiske tilgang til landdistriktsområdet. De viser også, at de forskellige initiativer er tænkt og planlagt til at hænge rigtig godt sammen.

Vi forsøger at skabe nogle sammenhængende rammer, der gør det muligt at få et Danmark, hvor der er mulighed for at bo, leve og arbejde i alle egne – by som land.

De forskellige redskaber skal selvsagt have en rimelig mulighed for at vise sine virkninger. Og de vil virke. Men det er ikke nogen en lille opgave, vi har påtaget os.

Vi har overtaget regeringsmagten i en tid med et stort økonomisk underskud, samtidig med at vores land oplever store strukturelle ændringer med en markant bevægelse fra landet mod de store byer og lukninger af lokale arbejdspladser. Det er ikke en let kurve at få knækket, men vi arbejder stenhårdt og målrettet på sagen.

Lad mig slutte med at skrue tiden 1½ år tilbage – bare for at illustrere, hvor langt vi egentlig er kommet.

Den gang flød medierne over med udtryk som ”den rådne banan”, UdkantsDanmark osv.

Der var stort set kun fokus på problemerne: De lukkede virksomheder, arbejdsløsheden, ruinerne og de sociale nomader.

Landdistrikterne var på det tidspunkt i den brede folkelige debat under afvikling, og ikke som nu genstand for en livlig debat - også her i Folketinget - om den rette vej for udviklingen.

Når jeg i dag rejser rundt i landet, kan jeg klart konstatere en ny optimisme. Tonen i debatten om landdistrikterne har ændret sig og fokuserer nu på, hvordan vi skal styrke og udnytte potentialerne for erhverv og iværksætteri. Og udgangspunktet for meget af debatten er rent faktisk regeringens initiativer på området.

Regeringen har sat fokus på et politikområde, som på alle måder var lagt i skuffen. Og vi er fuldt ud klar over, at der ikke findes hurtige løsninger. Men jeg finder dagligt grund til at glæde mig over, hvor langt vi er kommet på så kort tid.