



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
W [sum.dk](http://sum.dk)

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 19. november 2012  
Enhed: Primær Sundhed  
Sagsbeh.: SUMSEB  
Sags nr.: 1210192  
Dok nr.: 1090335

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 4. oktober 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 17 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Løhde (V).

Spørgsmål nr. 17:

” Vil ministeren tage nogle konkrete initiativer for at sikre at flere end de 72 kommuner, der faktisk udbyder uddannelsen ”Lær leve med kronisk sygdom”, fremover vil udbyde uddannelsen? Og vil ministeren samtidig oplyse, hvilke kommuner der i dag ikke udbyder uddannelsen, og herunder om borgerne i de pågældende kommuner har mulighed for at benytte sig af tilbuddet i fx nabokommunen?”

Endeligt svar:

KL, som jeg har anmodet om en udtalelse, anfører følgende, som jeg har noteret mig:

”KL kan oplyse, at der i 2012 er 59 kommuner, der tilbyder den generelle patientuddannelse ”Lær at leve med kronisk sygdom”, hvor patienter underviser patienter. De 39 kommuner, der ikke tilbyder uddannelsen i 2012, fremgår af Bilag 1. KL har ikke overblik over, hvor udbredt det er at benytte tilbud udenfor egen kommune.

Patientuddannelsen ”Lær at leve med kronisk sygdom” er et supplement til de diagnosespecifikke patientuddannelser, hvor sundhedsprofessionelle underviser patienterne. De diagnosespecifikke patientuddannelser udbydes af størstedelen af kommunerne. Disse patientuddannelser er typisk en kombination af fysisk træning, kostundervisning, rygestopkursus, undervisning om den specifikke sygdom samt værktøjer til at mestre sygdommen bedre.

KL kan oplyse, at en kortlægning i efteråret 2011 viste, at 94 kommuner har et tilbud til KOL patienter, 83 kommuner har et tilbud til diabetes type 2-patienter, mens 66 kommuner har et tilbud til borgere med hjerte-karsygdom. Med økonomiaftalen for 2013 skal alle kommuner tilbyde patientuddannelse til disse tre diagnosegrupper. Ultimo 2012 skal alle kommuner desuden have et tilbud til kræftpatienter.”

### Bilag1. Kommuner der i 2012 ikke har udbudt patientuddannelsesprogrammet "Lær at leve med kronisk sygdom"

Allerød Kommune, Bornholm Kommune, Brøndby Kommune, Brønderslev-  
 KL kan oplyse, at der i 2012 er 59 kommuner, der tilbyder den generelle  
 patientuddannelse "Lær at leve med kronisk sygdom", hvor patienter un-  
 derviser patienter. De 39 kommuner, der ikke udbyder uddannelsen i 2012,  
 fremgår af Bilag 1. KL har ikke overblik over, hvor udbredt det er at benyt-  
 te tilbud uden for egen kommune.

23

711

Fa

vv

1/3

Patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" er et supplement til  
 de diagnosespecifikke patientuddannelser, hvor sundhedsprofessionelle un-  
 derviser patienterne. De diagnosespecifikke patientuddannelser udbydes af  
 størstedelen af kommunerne Disse patientuddannelser er typisk en kombi-  
 nation af fysisk træning, kostundervisning, rygestopkursus, undervisning om  
 den specifikke sygdom samt værktøjer til at mestre sygdommen bedre.

KL kan oplyse, at en kortlægning i efteråret 2011 viste, at 94 kommuner  
 har et tilbud til KOL-patienter, 83 kommuner har et tilbud til diabetes type  
 2-patienter, mens 66 kommuner har et tilbud til borgere med hjerte-  
 sarsygdom. Med økonomiaftalen for 2013 skal alle kommuner tilbyde pati-  
 entuddannelse til disse tre diagnosegrupper. Ultimo 2012 skal alle kommu-  
 ner desuden have et tilbud til kræftpatienter.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Sven Erik Bukholt