

Hej!

For at komme igang med udviklingen af landdistrikterne, er det tvingende nødvendigt at høre de mennesker, der bor der (inkl. mig selv) samt sørge for at de gode idéer til vækst og udvikling kan finansieres. Det er desværre her alting stranded, trods den lave rente. (Selvom renten falder og falder fra National Banken, er det IKKE det der sker i vores lokale/regionale, eller for den sags skyld, nationale banker. ) Tvært imod!???

Her burde der kunne gøres noget fra centralt hold.

Ved godt, at bankerne skal tjene penge, men er det nødvendigt at f.eks. Danske Bank tjener op mod 3 mia. i et kvartal? Næh - vel! Hvis vi andre kom til at tjene en alm. årsløn (som folketingsmedlem på ikke mindre end kr. 700.000 vil vi i lokalsamfundet betegnes som velhavere og "rige svin") Her i Tønder ligger en gennemsnitlig årsløn vel omkring kr. 450.000 - og en husstands indtægt i omegnen af 700.000. Dog er der nogle husstande, der IKKE har denne indtægt. Bl.a. min egen, idet min kone er førtidspensionist. (Svær sygdom, som jeg skal leve med, samtidig med, jeg skal tjene til husleje og ikke mindst bil. Sådan en skal vi jo have for at være "fleksible" jobmodtagere og køre efter jobbet, men får vi skatterabatten for kørsel forhøjet sammenlignet med de generelle prisstigninger? NEJ!) Reallønnen er ikke længere noget vi skal drømme om, stiger i takt med den generelle prisudvikling. (Derfor handler vi syd danskere i Tyskland! Det er vi simpelthen nødt til....)

Her ude er det svært, og tilmed næsten forbudt og umuligt, at tjene mange penge. Det selvom idéen er uovertruffen, men ikke kan finansieres.

Jeg er klar med nye kommentarer og udfordringer til jer i det såkaldte "Landdistriktsudvalg" I har aldrig været på landet - og som vores lokale TV - TV Syd, aldrig været vest for motorvej E 45 og heller aldrig syd for Esbjerg/Kolding motorvejen E20.

Næh nej! Så er det grænsehandel!!

I forlængelse af min tidligere fremsendte mail vil jeg blot give udtryk for min holdning ifb med "landdistriktsudvalget":

I bruger for mange penge på udvalg, kommissioner og møder i stedet for at bruge dem på reel udvikling og finansieringsmuligheder.

Kom dog "her ud" og lad mig vise jer rundt i "vandkantsdanmark" her ude vest på.

Alternativet er vel, at vi bliver en del af Tyskland. Sådan føles det virkelig at bo her! - Overset, og helt uden betydning i DK. Bare vi betaler skatter og høje afgifter.

Med venlig hilsen

Keld Frødstrup