

20. april 2013

Kære Kulturdvalg

Som I naturligvis er bekendt med, har DR for nylig omlagt deres sendeflade. På DR2 bringes nu 'breaking news'-beskeder midt inde i diverse udsendelser. Det er aldeles forstyrrende, langt værre end reklamer, hvor man jo bare kan skifte kanal, fordi man ikke sidder midt i nogen udsendelse.

I mandags (den 15. april), da jeg sad og så serien 'The Newsroom' på DR2, kom der pludselig en 'Breaking news'-besked om bomberne i Boston. Den besked blev stående på skærmen i mange minutter, og for ikke at få serien ødelagt af dette for mig forstyrrende uvedkommende indslag, så endte jeg med at hente et viskestykke og hænge det ned foran beskeden. I går (fredag den 19. april), da jeg sad og så 'The Daily Show' på DR2, kom der en gul firkant oppe i højre hjørne med den tilhørende tekst: 'Stor politiaktion i Boston fortsætter'. Hvordan den besked kan være breaking news, fatter jeg ikke. Jeg hentede igen viskestykket.

Jeg ønsker ikke at fremtræde som et ufølsomt menneske, og jeg mener heller ikke, at jeg er noget sådant, men jeg finder det aldeles forstemmende, at man nu ikke engang på DR kan få lov til at have en stund i fred og ro for verdens støj, spektakel, kaos og ødelæggelse. Ville der mon være sket noget ved, at man havde ventet med meddelelsen i mandags til efter afslutningen af 'The Newsroom'? Ville nogen danskere mon være kommet i fare på den måde? Og med alle de sociale medier, der ellers findes, er det ikke sandsynligt, at de mennesker, for hvem beskeden er vedkommende, under alle omstændigheder hurtigt ville være blevet bekendt hermed?

Mange, eller i hvert fald en del, moderne menneske higer efter stilhed og forudsigelighed - jeg gør i hvert fald - fordi verden og det offentlige rum i al almindelighed bliver stadig mere støjende og kaotisk. Med omlægningen af DR2 har DR nu frataget det moderne menneske atter et åndeligt refugium. Hvor der på kanalen tidligere var blandt andet en række fremragende britiske dokumentarudsendelser om alt muligt, er kanalen nu blevet til en nyhedspassiar med disse fragmenterende 'breaking news'-beskeder i de få tilbageværende seværdige udsendelser.

Venlig hilsen

John Fredsted
Søskrænten 22
8260 Viby J