

Fra et historisk slag til værdikamp for kaserne

Af Kai Bosack, Næsbyvej 45, Kolding.

Formand for Veteranudvalget af 9. april

1940 - 2. regiment med underlagte enheder

og med Haderslev Kaserne som hjemsted. Vores årlige højtideligheder med minderne fra 9. april 1940 som betydningsfuldt holdepunkt har nu fundet sted i over 72 år, i samarbejde med Haderslev Garnison, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening, Slesvigske Musikkorps og Haderslev Kommune.

Kære forsvarsudvalgsmedlemmer

Godt nok er jeg født i den tyske tid i Haderslev et par måneder før Våbenstilstandsdagen den 11.11. kl. 11 1918. En dag, der har vist sig ikke at være det samme som afslutningen af 1.verdenskrig 1914–1918, men som et »Hold Inde« i en periode, der efter min mening varede til 1. september 1939, da tyskerne brød ind i Polen og efterfølgende den 9. april 1940 i Danmark, hvor jeg som værnepligtig soldat i Haderslev sammen med andre måtte lide den tort at vige for den tyske militære overmagt efter et forsvar, hvor vi i forreste linje i Haderslev mistede fire kammerater og havde fem sårede. På vej fra kasernen omkring klokken fire den 9. april 1940 gik der mange tanker i hovedet om forløbet og kampstedet. Der forløb flere timer, inden kamphandlingerne fandt sted. Min tanker kredsede om min familie, mest om min far, der var tysk soldat fra 1914–1918 afsluttende i foråret 1919 i en fransk krigsfangelejr. Han kom hjem så betids, at familien

blev tilmeldt Genforeningen i 1920 som danske statsborgere. Det, han havde stået for som tysk soldat, viste sig cirka 20 år senere i 1940, da jeg var dansk soldat. Begge med Haderslev Kaserne som base. Min far var stolt af Kasernen, hvor han mødte frem i 1938 som indbudt til min bror Peters deltagelse i en besigtigelsesøvelse. Han ville gerne opleve min indkaldelse i 1939, men nåede det desværre ikke, da han døde to år forinden kræftsyg af gasforgiftning ved fronten i Frankrig.

Garant for fred

Haderslev Kaserne er hjemstedet, hvor vi, der overlevede 9. april 1940, i godt 72 år har mindet vores afdøde kammerater og sikrer deres hjemsteds gravsteder med blomsterkranse og med kransede ved kasernens mindemur over faldne og ved mindeobelisken ved Hertug Hans Kirke på Sønderbro.

Haderslev Kaserne har været garant for fredens bevarelse siden Genforeningen 1920 og er velholdt til brug mange år endnu. Haderslev Kaserne udøver daglige funktioner, der i overordnet betydninger af en sådan karat, at det vil koste dyrt at flytte til nye opførelser og driftsformer.

Uhørt

Haderslev Kaserne er en klassisk smuk bygning, beliggende naturskønt, vellidt og beundret af befolkningen. Al tale om Haderslev Kaserne i brug til andet

formål er uhørt. Der er ingen penge i en tom bygning. Er begrundelsen den, at regeringens pengenød står og hviler med kasernens bestående? Er der nogen med en anden opfattelse?

Mod og håb

Men hidtil er det både læst og fortalt, at Haderslev Kaserne er i farezonen og står foran en nedlæggelse.

Det tror jeg ikke på.?

Og det kan ingen være sindet på. Så må der være en anden forklaring. Nu venter vi på signaler fra Forsvarsudvalget, og modet mister vi forkæmpere ikke. Håbet er i behold.