



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 27. juni 2012
Enhed: Sundhedsjura og læ-
gemiddelpolitik
Sagsbeh.: SUMLPJ
Sags nr.: 1206685
Dok nr.: 967365

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 4. juni 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 637 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. 637:

"Ministeren bedes oplyse, om der er evidens for, at et højt forbrug af smertestillende medicin i de helt unge år kan skabe grobund for et misbrug senere i livet."

Svar:

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet et bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

"Generelt ved man, at blandt andet psykisk sårbarhed, misbrug i familien, især i kombination med lav socioøkonomisk baggrund, hos børn er disponerende faktorer for udvikling af senere misbrug i ungdom og voksenliv.

Der har i de senere år været fokus på, at ADHD (opmærksomheds- og hyperaktivitets forstyrrelse) og OCD (tvangstanker og -handlinger) hos børn og unge oftere er forbundet med misbrugsproblemer, end hos børn og unge der ikke har psykiske lidelser.

Der er også undersøgelser, der viser, at især drenge enten med en aggressiv adfærd eller med en adfærd, som er en kombination af skyhed og aggressivitet, er i større risiko for at udvikle misbrugsproblemer.

Hos unge med debut af psykoser (periodiske eller vedvarende problemer med at skelne mellem virkelighed og fantasi) ses også en relativ høj forekomst af misbrug, hvor man antager, at der er tale om selvmedicinering af den psykiske lidelse.

Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med videnskabelige undersøgelser af disponerende faktorer for udvikling af misbrug hos børn og unge, hvor et stort forbrug af smertestillende lægemidler fører til senere udvikling af misbrug af smertestillende lægemidler, eller til udvikling af andet misbrug."

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Lene Paikjær Jensen