



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 14. juni 2012
Kontor: Økonomikontoret
Sagsbeh: Maria Carlsson
Sagsnr.: 2012-0032-0235
Dok.: 432718

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 607 (Alm. del), som Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har stillet til justitsministeren den 22. maj 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Morten Bødskov

/

Rikke Freil Laulund

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 607 (Alm. del) fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg:

”Kan ministeren oplyse, hvor mange pct. misbrugere, der er i fængsel?”

Svar:

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at direktoratet har udviklet og implementeret et it-redskab til løbende monitorering af indsatte forbrug af rusmidler forud for indsættelsen. Denne monitorering består i, at indsatte umiddelbart efter indsættelsen bliver spurgt om deres indtagelse af alkohol og stoffer inden for de seneste 30 dage forud for indsættelse. I 2009, 2010 og 2011 oplyste henholdsvis 59 pct., 61 pct. og 60 pct. af de indsatte, at de havde indtaget rusmidler inden for de seneste 30 dage forud for indsættelsen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har endvidere oplyst, at der i 2003 blev foretaget en omfattende rusmiddelundersøgelse blandt indsatte, som viste, at omkring 56 pct. af kriminalforsorgens samlede klientel var misbrugere ved indsættelsen. For en stor dels vedkommende var der tale om et omfattende blandingsmisbrug.

Undersøgelsen viste endvidere, at:

- 14 pct. tilhørte opioidmisbrugsgruppen, der misbruger heroin, morfin o. lign. Denne gruppe havde også et omfattende misbrug af andre stoffer.
- 6 pct. misbrugte centralstimulerende midler (amfetamin og kokain), men ikke opioider. Denne gruppe karakteriseredes bl.a. ved, at mange også havde et alkoholmisbrug og et misbrug af ecstasy.
- 14 pct. misbrugte hash, men ikke opioider og centralstimulerende midler. Også blandt hashmisbrugerne havde mange et alkoholmisbrug, og mange indtog lejlighedsvis andre stoffer.
- Misbruget af centralstimulerende midler var stigende.

Undersøgelsen viste herudover, at forbruget af hash var størst. Af de omkring 56 pct., der var misbrugere ved indsættelsen, havde ca. 7 ud af 10 indtaget hash, mens 6 ud af 10 havde indtaget centralstimulerende stoffer. Hver tredje havde indtaget alkohol, og lidt færre end hver fjerde indsatte havde indtaget opioider (heroin o. lign.).

Siden 2004 har det været et krav i forbindelse med nul tolerancepolitikken, at der skal gennemføres narkotest på kriminalforsorgens klienter under indsættelsen i et omfang, der svarer til mindst 2 pct. af det dagli-

ge belæg. I 2005 var den samlede andel af positive test knap 16 pct., og denne andel er faldet til godt 8 pct. i 2008-09. I 2010 og 2011 er andelen af positive test steget til 8,9 pct.