

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir

Det talte ord gælder

Anledning:	Miljøudvalget: Åbent samråd om jordens ressourcer og forurening
Tid og sted:	Torsdag den 7. juni 2012 kl. 7.45, værelse 2-133

Indledning

Tak for spørgsmålene, som jeg har valgt at besvare samlet.

2020-planen viser, hvordan regeringen vil håndtere de tre grundlæggende udfordringer, som Danmark står med:

For det første behovet for at forbedre vores lønkonkurrenceevne. Igennem 00'erne steg de danske lønninger stærkere end i udlandet, mens produktiviteten udviklede sig svagere, så lønkonkurrenceevnen er blev et forringet med ca. 20 pct.

Arbejdsmarkedets parter har med de senest indgåede overenskomstaftaler taget et første skridt for at styrke lønkonkurrenceevnen, men det bliver et langt sejt træk at genoprette konkurrenceevnen fuldt ud.

Øget produktivitet er en del af løsningen. Vi skal også blive bedre til at skabe værdi gennem vores arbejde.

For det andet skal vi have øget den samlede arbejdsindsats. I dag er under halvdelen af befolkningen i arbejde. Flere skal i job, og færre skal forsørges af det offentlige. Ledigheden skal nedbringes, og såvel arbejdstiden som antallet af personer i arbejdsstyrken skal stige. Det kræver reformer på en lang række områder [skat, FØP og fleks, trepart, uddannelse mv.].

Og for det tredje skal vi sikre balance mellem de offentlige indtægter og udgifter.

Ambitionerne i 2020-planen

Ambitionen er ikke kun at lukke hullet i statskassen. Gennem reformer vil regeringen også skabe plads til at udvikle den offentlige service.

Og ambitionerne stopper ikke der. Når der er skaffet råderum til en prioriteret forøgelse af det offentlige forbrug og til skærpede uddannelsesmålsætninger, lægger regeringen op til at prioritere yderligere 6 mia.

kr. til vækst, beskæftigelse, uddannelse, offentlig velfærd og grøn omstilling.

Højere vækst og beskæftigelse i den private sektor giver os bedre råd til at investere i fremtiden, herunder i uddannelse. Det giver også bedre muligheder for at finde nye løsninger på ressource- og forureningsproblemer.

Ved at tage konsekvent fat om de tre hovedudfordringer værner vi om tilliden til dansk økonomi. Det er et nødvendigt bidrag til at sikre et lavt renteniveau og bevare handlemulighederne i den økonomiske politik.

2020-planen, jordens ressourcer og forurening

2020-planen giver et overblik over de økonomiske udfordringer, og den viser, hvordan regeringen gennem reformer agter at møde udfordringerne og skabe rammerne for ny fremgang og nye investeringer i bl.a. grøn omstilling.

2020-planen indeholder derimod *ikke* de detaljerede svar på, hvordan de nødvendige reformer skal se ud, hverken på miljøområdet eller andre områder. De konkrete svar kommer gennem politiske udspil og aftaler.

Det er det, vi i øjeblikket er i gang med på bl.a. skatteområdet og ved trepartsforhandlingerne. Og det er allerede sket med fx budgetloven, kickstarten af dansk økonomi og energiaftalen.

Med energiaftalen foretages der en ambitiøs grøn omstilling med fokus på at spare energi i hele samfundet og få mere vedvarende energi frem til 2020.

Det er en del af energiaftalen, at der løbende gøres status. Til det formål gennemføres der en række analyser og udredninger, der skal sikre et godt videngrundlag, der understøtter de mest økonomiske og effektive løsninger.

Regeringen har ambitiøse målsætninger på klima- og energiområdet. Med energiaftalen har vi sikret, at vindkraft dækker knap halvdelen af vores elforbrug i 2020 mod en fjerdedel i dag. I 2035 er det målet, at vores samlede el- og varmforsyning er dækket af vedvarende energi.

Udslippet af drivhusgasser skal i 2020 være reduceret med 40 pct. i forhold til 1990. Det vil samtidig bidrage til at mindske andre former for luftforurening markant, da en meget stor del af forureningen med bl.a. NO_x og partikler skyldes afbrænding af fossile brændstoffer.

2020-planen indeholder ikke tal for forurening og ressourceforbrug, men regeringen har ambitiøse mål også på disse områder og overvåger løbende, om vi er på rette vej.

Der er mange indikatorer for udviklingen i ressourceforbrug og forurening: udledning af drivhusgasser og CO₂, energiintensitet og vedvarende

energi, for blot at nævne nogle. Regeringen har som mål at udvikle yderligere indikatorer for det grønne område.