

En udviklingsstrategi med et stærkt fokus på børn, unge og social udvikling

Regeringen ønsker en ny udviklingsstrategi med bekæmpelse af fattigdom som det centrale omdrejningspunkt og med en rettighedsbaseret tilgang. Det er et overordnet mål og en tilgangen til udviklingsbistanden, som har Red Barnets fulde opbakning. Red Barnet vil pege på nogle specifikke områder, som er vigtige for at Danmarks nye strategi bliver bæredygtig.

Strategien skal afspejle:

- Gøre børns rettigheder til virkelighed
- Se uddannelse som forudsætning for vækst
- Den langsigtede kamp mod fattigdom starter ved fødslen

1. Gør børns rettigheder til virkelighed

God regeringsførelse skal virkeliggøre børns rettigheder med FNs Konvention om Barnets Rettigheder som fundament. Inddrag børn som ressource i udviklingen af samfundet og styrk demokratiet gennem uddannelse.

Børn har i kraft af deres alder og sårbarhed helt særlige behov, og de rammes uforholdsmæssigt hårdt af fattigdom, overgreb og kriser. Børn er selvstændige individer med egne rettigheder. Alligevel er de oftest usynlige i politikker og handlingsplaner. Børn er uden retssikkerhed og rammes hårdt af korrupsion og inkompetent administration. Og børn ses fortsat ofte af bistandsdonorer som et "vedhæng" til voksne, hvis behov vil blive dækket pr. automatik gennem andre indsatser, - hvilket sjældent sker.

FNs Konvention om Barnets rettigheder er et unikt redskab til at fastholde regeringer på deres forpligtelser overfor børn.

- **FN's Konvention om Barnets Rettigheder skal indgå i udviklingsstrategien.**

En forudsætning for styrkede demokratier og god regeringsførelse er, at børn og unge, fremtidens voksne, deltager aktivt i udviklingen af deres samfund. Det arabiske forår har vist, at denne generation af unge kan og vil have indflydelse på deres samfund. Ofte overser man, at børn og unge er selvstændige sociale aktører fra de er ganske små og i mange lande tidligt spiller en stor rolle ift. deres familiers sociale og økonomiske overlevelse. Børn og unge skal støttes i at udtrykke og organisere sig, og i at advokere for deres rettigheder på en demokratisk måde. Børn og unge er en del af civilsamfundet og har et stort potentiale for at bidrage konstruktivt til en demokratisk og økonomisk udvikling af deres samfund.

- **Strategien skal fremme at børn og unge inddrages aktivt i udviklingen af samfundet.**

Mange børn er kommet i skole det seneste årti, men kvaliteten af undervisningen er ikke fulgt med. Udenadslære og korporlig afstraffelse hæmmer udviklingen af børns evner til at agere og forstå sig selv, som aktive medborgere. Derfor bør strategien fokusere på at forbedre kvaliteten af undervisningen, herunder efteruddannelse af lærere, som bliver et internationalt hovedfokus i de kommende år.

- **Strategien skal gøre uddannelse til løftestang for demokrati.**

2. Uddannelse er en forudsætning for vækst

Dansk udviklingsstrategi må have et stærkt fokus på uddannelse og faglig træning.

Uddannelse er en forudsætning for vækst. En voksen med grunduddannelse tjener dobbelt så meget som én uden, og intet samfund har oplevet vækst uden en uddannet befolkning. Ordentlige jobs til unge vil kombinere fattigdomsbekæmpelse og økonomisk vækst. Det vil imidlertid kun lykkes ved både at sikre uddannelse, sundhed og beskyttelse mod overgreb og mishandling.

Børn, der ikke har gået i skole, vil allerede i udgangspunktet have færre muligheder for gode og sikre jobs, og børn og unge uden tilstrækkeligt livsgrundlag kan være årsag til bl.a. migration, social uro og forlængelse af krigs- og krise situationer. Omvendt er uddannelse – og især for piger – en vej til styrket selvværd, ordentlig beskæftigelse og økonomisk selvstændighed.

Danmark bør fortsat prioritere adgang til god grunduddannelse for alle – og især i de skrøbelige stater og der bør skabes gode forbindelser mellem skoleuddannelse, faglig træning og arbejdsmarkedet. Her kan både lokale og udenlandske virksomheder, der tager deres samfundsansvar alvorligt, spille en nyttig rolle og strategien bør støtte udviklingen af innovative modeller for partnerskaber mellem det offentlige og det private, med udgangspunkt i danske firmaer i udviklingslandene.

- **Strategien skal sætte fokus på ordentlig uddannelse og faglig træning**

3. Indsats mod børnefattigdom

Indsatsen mod fattigdom starter ved fødslen. Skadelige konsekvenser for børn bekæmpes med adgang til god ernæring, sundhed, skole og ordentlige jobs. Danmark bør fortsat støtte MDG-målene og aktivt arbejde for nye internationale forpligtende mål med et socialt sigte efter 2015.

Børn og fattigdom hænger nøje sammen, idet en større andel af børn end af andre aldersgrupper lever i fattigdom og ca. halvdelen af alle verdens fattige er børn og unge. At vokse op i fattigdom betyder afgørende afsavn i barndommen med konsekvenser for resten af livet. Det gælder både afsavn af strukturel karakter, som f.eks. mangel på adgang til skole, adgang til jobs m.m., men også gennem skadelige afsavn tidligt i livet i form af f.eks. ernærings- og sundhedsproblemer og lavt uddannelsesniveau. Konsekvenser heraf rækker ind i voksenlivet og medfører ofte forældreskab i fattigdom og den onde cirkel fortsætter.

Hvis udviklingslandene og specielt i Afrika skal have en positiv fremtid, så må millioner af børn ud af fattigdom gennem adgang til skole, god ernæring, sundhed og jobs under nogle vilkår, der sikrer mod udnyttelse og overgreb.

- **En strategi mod børnefattigdom er en langsigtet investering i kampen mod fattigdom**

Den danske regering har været en solid forkæmper for MDG målene siden de blev vedtaget i år 2000. Målene har været en god og innovativ måde at fokusere international opmærksomhed og handling på social udvikling. Man kan sige at MDG målene forsøger at sætte en minimumstandard for børnefattigdom. MDG-målene har medvirket til fremskridt i en række lande: mere sundhed, mindre dødelighed, bedre livskvalitet og mere og bedre uddannelse. Desværre ser det ud til, at de fattigste udviklingslande ikke vil opfylde målene inden 2015. Danmark bør fortsat arbejde for at MDG-målene nås og aktivt går ind i processen omkring udvikling af nye internationale forpligtende mål med et socialt sigte.

