

Vedr. foretræde for Retsudvalget

Foreningen TBM (Tidligere Bandemedlemmer) ansøger hermed om foretræde for Folketingets Retsudvalg i håb om at åbne en dialog med udvalgets medlemmer, som vil belyse de problemstillinger, den tidligere regering ikke har taget højde eller forbehold for i dens rammemodel for det nationale exit-program* for bande- og rockermedlemmer, der ønsker at udtræde samt forlade det kriminelle bande- og rockermiljø.

TBM har efter den tidligere regering fremlagde sin rammemodel for exit-programmer modtaget flere henvendelser fra personer, som har opsøgt landets kommuner med henblik på at få hjælp til at kunne komme væk fra deres kriminelle bandemiljø og begynde et nyt liv.

Alle har desværre haft den oplevelse, at man i kommunerne ikke har den nødvendige viden og forståelse for de problemer, som et liv i bander medfører, ligesom man mangler konkrete værktøjer til at hjælpe denne målgruppe videre. I rammemodellen for exit-programmer, har man f.eks. ikke taget højde for, at der både kan være tale om frivillig og ufrivillig exit fra en bande- eller rockerklub, og at det i mange tilfælde kræver en hurtig indsats, når et bande- eller rockermedlem forlader sin gruppering.

Derudover tager rammemodellen heller ikke højde for, at der findes bande- og rockermedlemmer, som har familie, koner og børn, som – hvis indsatsen skal lykkes - også skal indgå i exit-programmet. Dertil kommer, at mange bande- og rockermedlemmer slås med psykiske mén, som kræver særlig bevågenhed.

TBM har i efteråret samarbejdet med to kommuner om tre konkrete og meget komplekse sager, hvor det har været nødvendigt at gribe til både hurtige og individuelle løsninger, der nu er afsluttet med henholdsvis job, lærerplads, samt et ophold i TBMs safehouse i udlandet. Alt sammen gjort med hjælp fra TBMs netværk.

Selvom disse sager er afsluttet tilfredsstillende og med gode resultater, er det TBMs opfattelse, at der er brug for en skærpelse af indsatsen i forhold til exit-strategier – både hvad angår viden og værktøjer i kommunerne, samt at man fra samfundets side tilrettelægger indsatsen på nationalt plan, så alle uanset bopælskommune, får samme muligheder. Vi må også påpege, at der skal en holdningsændring til hos politiet, hvis indsatsen skal have en effekt.

TBM ser en løsning på disse problemstillinger ved oprettelsen af et eller flere safehouses, som dem man kender fra krisecentre, hvor mennesker med en fortid i bande- og rockermiljøet arbejder sammen med relevante fagpersoner som eks. socialrådgivere, pædagoger og psykologer om exit.

Det er TBMs ønske at fremlægge synspunkterne ved et foretræde for Retsudvalget, samt uddybe de konkrete eksempler for at belyse problematikken og de mangler, som rammemodellen har.

Vedhæftet til udvalgets orientering er:

1. Forslag til strategi for bekæmpelse af bander og bandernes fødekæde

2. To filer med dokumentation fra konkret sag vedr. safehouse Thailand
- × 3. Brev fra Rigspolitiet til TBM vedr. afregistrering af bandemedlemmer
- × 4. Brev fra Rigspolitiet til KL
- × 5. Svarbrev fra TBM til Rigspolitiet

- *Rammemodellen "En vej ud", som blev lanceret i april 2011.*

På vegne af Foreningen TBM

Michael Green, formand

FORSLAG

TIL STRATEGI FOR BEKÆMPELSE

AF

BANDERNE OG BANDERNES FØDEKÆDE



Udarbejdet den 1. marts 2010.

**Michael Green
Formand, TBM – Tidligere Bandemedlemmer**

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Præsentation af TBM

Foreningen TBM (Tidligere Bandemedlemmer) er stiftet af tidligere rockere og bandemedlemmer med det formål:

- At holde foredrag for børn og unge mod indtrædelse i bander.
- At hjælpe bandemedlemmer, som ønsker at udtræde af deres bander.
- At hjælpe bandemedlemmer, som under deres afsoning i fængsel ønsker, at udtræde af deres bander.
- At hjælpe tidligere bandemedlemmer med bedre forhold og vilkår under deres afsoning i fængsel.
- At hjælpe tidligere bandemedlemmer med muligheden for en uddannelse og arbejde.
- At hjælpe familier, hvor bandemiljøet er blevet en uønsket del af tilværelsen.

På baggrund af vores kendskab, viden, færdien samt erfaring omkring rocker og bandemiljøet igennem mere end 20 år, har vi udarbejdet forslag med ideer til strategi for bekæmpelse af bander og bandernes fødekæde.

TBM's forslag til strategi for bekæmpelse af banderne og bandernes fødekæde er baseret på, at vi som tidligere rockere og bandemedlemmer ved, at disse ideer/tiltag vil have stor betydning for, at bremse udviklingen i rocker og bandekulturen.

TBM's forslag omhandler forskellige tiltag, som eventuelt vil kræve lovændringer samt nye love, men med de aktuelle bandeproblemer ude og indenfor de danske fængsler, er TBM af den overbevisning, at dette er noget man i regeringen vil overveje mulighederne for, at få gennemført.

Michael Green
Formand, TBM – Tidligere Bandemedlemmer

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Information

Bander og bandekriminalitet er blevet et stort samfundsproblem, og samfundet har derfor en forpligtigelse til, at finde en konstruktiv løsning på problemet.

Som medlem af en bande, er man underlagt et langt større gruppepres end almindelige mennesker kan forstå. Dette gruppepres gør for de fleste, at det næsten er umuligt, at sige fra over for de ting man med tiden bliver stillet over for i sin bande.

Banden kan forlange opgaver udført, som f.eks. likvideringer, overfald, røveri samt inkasso-sager, m.m. Udfører man ikke disse opgaver kan man i værste fald ende med, at blive udstødt, og i sidste ende selv blive et muligt offer.

Størstedelen af de personer, som søger ind eller omgang med en bande eller selve bandemiljøet, er for det meste personer, som mangler selvtillid og søger anerkendelse.

I en bande får man opmærksomhed, og føler man er respekteret, og ikke mindst frygtet, som derved giver en den manglende selvtillid.

Men med tiden finder mange ud af, at den illusion man havde omkring broderskab, venskab og sammenhold er alt andet end man forventede.

Man er blevet fanget i et net, som er fyldt med intriger, løgne og facader. De fleste i en bande er falske, for størstedelen er der af egne grunde, hvor ikke en af disse grunde er ens.

Den rigtige grund skal forstås på den måde, at det man søgte var, at finde broderskab, venskab og sammenhold, som var det ens egen familie, hvor man i fællesskab oplever socialt samvær, fester, køre- og ferieture, m.m.

Udadtil virker det hele omkring en bande, som det man har søgt efter hele livet, at der her er folk som ønsker ens selskab og tilstedeværelse, men virkeligheden er og bliver en helt anden.

Med tiden strammes nettet om en, og man er fanget, for der er ingen *easy way* ud af en bande. Det kræver sit mod, at vende en bande ryggen, fordi ingen bande vil eller kan acceptere, at man ikke længere finder dem værdige.

Der er i dag mange rockere og bandemedlemmer, som ønsker at komme væk fra banderne og selve miljøet omkring banderne, men de ved ikke hvordan de skal skære sig fri af nettet.

Mange har ingen omgangskreds udenfor banderne, og har derfor ingen at tale med om sine personlige problemer. De har begrænset netværk, og derfor endnu mindre at komme ud til end da de trådte ind i deres bande.

Alene denne omstændighed gør, at de mod deres vilje føler sig nødtvunget til, at blive i banden, for bare at kunne overleve mentalt.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Et liv i og omkring en bande har sin pris. Man får med tiden endnu flere fjender end venner, men så længe man er i og omkring sin bande, opnår man en form for "tryghed".

Denne "tryghed" forsvinder, hvis man vælger, at udtræde eller bliver smidt ud af sin bande i det man kalder Bad Standing.

At træffe valg om, at forlade sin bande under en varetægtsfængsling/afsoning, er langt mere kompliceret og farligere end, at træffe valget udenfor.

Det samme gør sig gældende, hvis man under sin varetægtsfængsling/afsoning bliver smidt ud af sin bande i Bad Standing.

Udenfor har man muligheden for, at gardere sig mod problemer og repressalier ved f.eks. at flytte, og gemme sig under hemmelig adresse, m.m.

Under en varetægtsfængsling eller afsoning er der kun et alternativ for, at gardere sig mod problemer og repressalier – *frivillig isolation*.

At sidde i isolation er mentalt utroligt hårdt psykisk og fysisk, og at skulle vælge denne "løsning" frivilligt under en varetægtsfængsling/afsoning, for at gardere sig mod problemer og repressalier, er endnu mere krævende psykisk og fysisk.

I isolation er man overladt til sig selv, og har her kun følgeskab af sine tanker, som med tiden bliver mere en fjende end en ven.

For en tidligere rocker, bandemedlem eller supportere til en gruppering, er frivillig isolation ikke en optimal løsning, men et must for, at kunne sikre sig selv, og sin familie mod problemer og repressalier.

De danske fængsler har intet tilbud til de personer, som ønsker at forlade eller allerede har forladt banderne.

- Det betyder, at man i arresthusene/fængslerne indirekte tvinger tidligere og nuværende rockere og bandemedlemmer samt supportere til, at skulle vælge mellem to muligheder:
 1. Fortsæt i banderne.
 2. Frivillig isolation.

Med de muligheder Kriminalforsorgen på nuværende tidspunkt kun kan tilbyde tidligere og nuværende rockere og bandemedlemmer, som ønsker at udtræde, er der nu, og mere end nogensinde før brug for opførelse/indretning af BF-afdelinger (bandefrie afdelinger) – *for banderne kræver desværre også sine "ofre" indenfor fængselsmurene.*

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Man har i vores samfund både ude og indenfor fængselsmurene forskellige tilbud om behandlingsformer til folk med problemer for alkohol, narkotika, ludomani m.m., som man gerne vil hjælpe ud af deres misbrug.

Disse misbrug har også haft store konsekvenser for misbrugerens familie, venner samt de almindelige sociale forhold.

Det samme kan man sige er tilfældet for et bandemedlem og hans omgivelser, men hvor er behandlingstilbuddet for, at komme ud af det problem ude og indenfor i fængslerne?

- Samfundet vil gerne bekæmpe banderne og bandekriminaliteten, men hvad kan og vil samfundet tilbyde rockere og bandemedlemmer, for de kan komme ud af det?

Der skal laves en behandlingsplan for dette problem skal kunne løses, og et af emnerne i denne behandlingsplan kunne indeholde muligheden for:

- At tilbyde personen en ny identitet, bopæl, arbejde og uddannelse samt økonomi til, at kunne starte på et nyt liv, og derved få muligheden for, at bygge en ny tilværelse op langt væk fra de vante omgivelser.

Det danske rocker og bandemiljø er betændt, og skal derfor behandles, som var der tale om en "sygdom".

- Man kan med god samvittighed sammenligne miljøet med en form for "virus", som der i hast skal findes en kur imod.

Derfor er det vigtigt, at man forstår at få "isoleret" de forskellige bander ude og indenfor i fængslerne.

- I forbindelse med bandepakken – lov nr. 501 af 12 juni 2009 fik politiet flere ressourcer til bekæmpelsen af bandekriminaliteten, Det har resulteret positivt i, at man har fået trukket mere end over 200 rockere- og banderelaterede personer væk fra "gaden", og fået dem indsat i forskellige danske arresthuse/fængsler.
- Sagt på en anden og mere direkte måde, har man med bandepakken kun opnået, at flytte "problemerne" fra A til B, men på ingen måder taget højde for, at de mere end 200 personer man har indsat i Kriminalforsorgens arresthuse/fængsler får mulighed for, at hverve nye og flere sympatisører, som gør der med tiden, vil komme flere rockere- og banderelaterede personer ud end man satte ind.
- Derfor spiller fængslerne en stor og vigtig rolle i strategien for bekæmpelse af banderne og bandernes fødekæde.

Der er brug for, at Kriminalforsorgen får tilført midler, som gør:

- At man kan opføre/indrette BF-afdelinger i forskellige arresthuse/fængsler.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Opførelse/indretning af BF-afdelinger

For at opnå tilgang til BF-afdelinger af tidligere og nuværende rockere; bandemedlemmer samt sympatisører til de forskellige grupperinger, som ønsker at komme ud af bandemiljøet, er det ved opførelsen/indretningen af BF-afdelinger i fængslerne, som f.eks. Statsfængslet Nyborg, Vridsløselille samt Østjylland vigtigt, at man i Justitsministeriet og Kriminalforsorgen forstår, at man ikke kun skal være opmærksom, men direkte skal tage højde for de konsekvenser det kan medføre, at udtræde fra en gruppering under en varetægtsfængsling/afsoning.

At udtræde fra en gruppering i rocker og bandemiljøet er for de fleste ikke uden risiko, men at gøre det under en varetægtsfængsling/afsoning er i teorien, at underskrive sin egen "dødsdom".

Nøglen til succes for BF-afdelinger er sikkerheden:

1. De indsattes personlige sikkerhed.
2. De indsattes familiers sikkerhed (kone/kæreste/børn).

Kriminalforsorgen skal ved opførelse/indretning af BF-afdelinger garantere den indsatte optimal intern sikkerhed mht. til personalet.

- Personalet på en BF-afdeling må under ingen omstændigheder have nogen kontakt til andre afdelinger/indsatte eller ansatte i fængslet, hvor en BF-afdeling er opført.

Der er i arresthuse/fængsler desværre betjente, som har et "forhold" til rockere og bandemedlemmer.

Ligeledes er der betjente på almindelige fællesskabsafdelinger, som ikke overholder deres trykpligt, og i det forkerte forum omtaler ting, som ikke bør og skal drøftes med indsatte.

Kriminalforsorgen skal ved opførelse/indretning af BF-afdelinger ligeledes nedsætte en speciel unit af betjente (2-4 personer), som udelukkende opererer med:

- At foretage samtaler med de rockere og bandemedlemmer, som man er informeret om ønsker, at udtræde fra deres bander.
- At sørge for de rockere og bandemedlemmer, som ønsker at udtræde fra deres bander bliver flyttet/rykket fra deres afdeling til BF-afdeling – uden andre fængselsbetjente har kendskab dertil.

Vigtigheden i sikkerheden for en tidligere eller nuværende rocker og bandemedlem, som ønsker at udtræde af sin bande er, at denne skal være fortrolig, og føle sig tryk ved det personale, som beskæftiger sig med BF-afdelinger.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Betingelser for adgang til en BF-afdeling

TRIN 1.

- Dokumentation for udtrædelse af sit grupperingsforhold (TBM-registrering) til brug for kontrol i KR og NEC-registret.

TRIN 2.

- Skriftlig kontrakt på, at man er indforstået med, at man er underlagt telefon, besøgs- og brevkontrol, og man kun er tilladt kontakt til kone/kæreste, familie samt 3 venner, som alle skal godkendes via KR og NEC-registret.
- Ved underskrivelsen af kontrakt, er man indforstået med, at alt ind og udgående post gennemlæses, og alle telefonsamtaler aflyttes af personalet. I tilfælde af, at personalet i breve eller under samtaler finder nogen form for relation til bandemiljøet, vil man med øjeblikkelig virkning blive frataget muligheden for, at kunne indtræde på en BF-afdeling.

TRIN 3.

- Anbringelse på afdeling med begrænset fællesskab, hvor man de første 3 uger sidder isoleret uden nogen former for fællesskab. Efter 3 uger udvælger personalet "makker" til fællesskab, som foregår ved arbejde, gårdtur og træning.

TRIN 4.

- Efter 4 uger med begrænset fællesskab indkaldes man til møde/samtale på selve BF-afdelingen, hvor man møder de ansatte og indsatte. Til mødet bliver man af de ansatte og indsatte forklaret om reglerne med hensyn til dagligdagen på afdelingen.
- Efterfølgende bliver man konfronteret med spørgsmål, som de indsatte ønsker svar og forklaring på med hensyn til ens beslutning og grundlag for udtrædelse af sin klub/bande.

(Alle spørgsmål stilles på baggrund af sikkerheden for de indsatte, og fordi man skal overbevise de ansatte og indsatte om man har reelle intentioner, og er afklaret omkring sin fortid).

TRIN 5.

- Efter mødet holder de ansatte og indsatte internt møde, hvor man i fællesskab foretager en evaluering af samtalen, og ud fra den træffer afgørelse om personen skal bydes velkommen.

TRIN 6.

- Efter godkendelse til en BF-afdeling, er man orienteret om, at de første 60 dage er prøvetid, og denne periode udelukkende bruges til, at vurdere personens adfærd, m.m. Såfremt man i denne periode ikke lever op til BF-afdelingens forventninger/betingelser, vil man blive ekskluderet.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Betingelser for ophold på en BF-afdeling

Som indsat på en BF-afdeling, er man underlagt et regelsæt med en handleplan for dagligdagen:

1. Fælles spising med ansatte og indsatte (morgen, middag og aften).
2. Fælles aktiviteter (træning/sport, arbejde, skole, m.m.).
3. Fælles besøg på afdelingen af familie og venner (kun besøg i week-enden).

Endvidere er man underlagt en handleplan, som enten omhandler:

1. Arbejde (kriminalpræventivt arbejde med børn og unge mod indtrædelse i bander).
2. Uddannelse.

Disse betingelser oplyses den indsatte inden selve proceduren om adgang til en BF-afdeling opstartes. Betingelserne vil ligeledes være anført i den kontrakt, som den indsatte skal underskrive for, at komme i betragtning til en BF-afdeling.

Til orientering:

Rockere og bandemedlemmer har alle i deres opstart i en gruppering været igennem en prøvetid, hvor de alle har været underlagt et regelsæt for prøvemedlemmer, som skal efterleves, hvis man ønsker at blive et medlem af grupperingen.

Dette regelsæt bruges til, at man overfor de andre i grupperingen viser sit værd, som en bror, og en man kan regne med.

Det samme skal nu gøre sig gældende, for at komme i betragtning til, at komme ind på en BF-afdeling, *men på den modsatte måde!*

Man skal nu bevise, at man ønsker at kvitte miljøet samt ændre sin personlighed, livsstil og sit sociale netværk, m.m.

For at opnå optimal succes med indførsel af BF-afdelinger, skal de indsatte pålægges samme disciplin, som var de på prøve i en gruppering.

De skal nu yde for at bevise deres værd, og vise de ønsker at kvitte bandemiljøet, for at leve et normalt liv uden bander og kriminalitet.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Under varetægtsfængsling/afsoning, som Hells Angels/Bandidos rocker eller som NEC-registreret til en af de to grupperinger, er man pålagt at skulle afsone i de arresthuse/fængsler, som er relateret til de to klubber:

- I arresthusene under en varetægtsfængsling har Hells Angels/Bandidos ikke direkte deres egne afdelinger, som de har i fængslerne under afsoning.
- Man kan dog godt sige, at arresthusene på et plan godt kan betegnes, som en form for "afdeling", under de vilkår der nu er mulige (fællesskabsmuligheder, aktiviteter).

Samtidigt benyttes nogle af arresthusene, som afsoningssteder for Hells Angels/Bandidos grundet der ikke er plads på deres afdelinger i fængslerne.

- F.eks. Helsingør og Slagelse Arrest bruges direkte til afsoningssted for medlemmer, hangarounds/prospects og supportere til Hells Angels/Bandidos.

Er man hangaround/prospect/sympatisør i Hells Angels/Bandidos, er man af klubberne underlagt de samme regler, som man er på en almindelig rockerafdeling:

- At skulle handle.
- At skulle lave mad.
- At skulle vaske tøj.

På selve rockerafdelingen for Hells Angels/Bandidos i Vestre Fængsel, Statsfængslet Vridsløselille og Østjylland, er afdelingen i bund og grund en form for chapter (Prison Unit).

Medlemmerne på de pågældende afdelinger bestemmer hvem der er velkommen til, at afsone.

- Er man hangaround/prospect/sympatisør kan det ske, at man bliver bedt om, at må afsone i frivillig isolation grundet det først og fremmest er fuldgyldige medlemmer, som skal kunne afsone på afdelingerne.
- For hangarounds/prospects/sympatisører er det faktisk mere krævende og hårdt, at være dette inde end udenfor murene.

Faktisk har man som rocker meget bedre forhold med mange ting i forhold til almindelige afsonere i fængslerne.

- Man har som Hells Angels/Bandidos rocker sine egne træningsfaciliteter, besøgsrum og tider, værksted tilknyttet afdelingen – hvor man kan lave forskellige ting, som f.eks. træudskæringer af klubbens motiver.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Men at det skal give status og respekt, at komme i fængsel som rocker eller bandemedlem, er dybt kritisabelt, for det skulle være modsat, da man som rocker eller bandemedlem – burde frygte at komme i fængsel!

Man kunne i teorien allerede nu - uden væsentlige store omkostninger for Kriminalforsorgen omstrukturere, og opføre/indrette et direkte bandefængsel i:

- Vestre Fængsel, hvor der er en kapacitet på ca. 430 pladser.

Man kunne her lave afdelinger til brug for varetægtsfængsling/afsoning, og derved fjerne rockere og bandemedlemmer fra de i forvejen relaterede arresthuse/fængsler såsom f.eks. –

Arresthuse:

- Helsingør.
- Køge.
- Roskilde.
- Slagelse.
- Århus.

Fængsler:

- Statsfængslet Nyborg.
- Statsfængslet Vridsløselille.
- Statsfængslet Østjylland.

Denne omstrukturering ville gøre, at man kunne isolere rockerne og banderne for al kontakt til almindelige arrestanter/afsonere i arresthusene/fængslerne, som derved kunne skabe en større mulighed for, at bryde bandernes fødekæde.

Man har i Kriminalforsorgen forstået, at isolere rockerne fra det almindelige fællesskab i de danske fængsler, men sådan er det ikke mht. de forskellige indvandrerbander.

- Man har i regeringen og Kriminalforsorgen endnu ikke forstået vigtigheden i, at få opført specialafdelinger til de forskellige indvandrerbander, som man har gjort det til rockerne.
- Mange tidligere rockere og bandemedlemmer bliver derfor under deres varetægtsfængsling/afsoning sat i direkte kontakt med bandemedlemmer fra de forskellige indvandrerbander, som for det meste medfører fatale konsekvenser.
- På de almindelige fællesskabsafdelinger i f.eks. Statsfængslet Nyborg, Vridsløselille og Østjylland, er der mange indvandrere med direkte eller indirekte tilknytning til de forskellige indvandrerbander, som er en deltagende part i den verserende bandekrig.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Stemningen blandt de danske og udenlandske indsatte i de danske arresthuse/fængsler er i forvejen anspændt grundet den store kulturforskel, og med bandekrigen er stemningen ikke kun blevet mere anspændt, men direkte faretruende.

- Der oses af had på de almindelige fællesskabsafdelinger i de danske arresthuse/fængsler, hvor man som dansker ikke er i tvivl om indvandreneres generelle indstilling til Danmark og danskere.
- Den verserende bandekrig, har for indvandlerne inde i de danske arresthuse/fængsler udviklet sig til en racekrig, hvor alle danskere er ens – *van tro hunde*.

Religion og æresbegreber er skyld i de fleste krige, og den verserende bandekrig er ingen undtagelse, hverken ude eller inde bag de danske fængselsmure.

- Sandheden og virkeligheden er, at i størstedelen af de danske fængsler på de almindelige fællesskabsafdelinger, er det indvandlerne, der dikterer hverdagen for de fleste danske indsatte.

Mange danske indsatte bliver dagligt af indvandlerne opkrævet penge for:

- At få lov til, at kunne gå på gårdtur.
- At få lov til, at kunne træne.
- At få lov til, at kunne gå i bad.
- At få lov til, kunne lave mad.

Personalet i de danske fængsler kender til problemerne, og specielt personalet på Vestre Fængsel har kendskab til hvad danskerne bliver udsat for før, under og efter gårdture.

- Normal praksis på Vestre Fængsel for en dansker er, at når man ankommer opsøges man af en "flok" indvandrere, som er overbevist om, at man tilhører Hells Angels/AK-81.
- Konsekvenserne af den verserende bandekrig mellem rockerne og indvandrerbanderne er dybt tragiske, for det er de helt forkerte, som indenfor fængselsmurene betaler prisen.
- Den almindelige "indsatte" er placeret lige i midten af konflikten, fordi Kriminalforsorgen ikke har muligheden for, at isolere indvandrebanderne fra de almindelige fællesskabsafdelinger, som man gør det med rockerne.
- En af grundene til dette er, at Kriminalforsorgen i forbindelse med placering af indsatte arbejder ud fra NEC-registret, hvor man registrerer personer med direkte eller indirekte tilhørsforhold til rocker og bandemiljøet.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

NEC-registret fungerer kun optimalt mht. registreringen af rockermiljøet.

- Fordi fundamentet i hele rocker og bikermiljøet ligger i skiltningen (vest, mærker), hvor det hos indvandrerbanderne ikke handler om skiltningen, men om at være "gangsta".

Note

- Denne livsstil kaldet "gangsta", er hentet fra U.S.A., hvor den nye generation af unge kriminelle indvandrere, har hentet deres inspiration fra den mexicanske mafia kaldet La Familia.
- La Familia er uden tvivl nutidens mest berygtede og brutale kriminelle organisation i U.S.A., som primært ernærer sig med afpresning, narko og mord, m.m.
- La Familia opererer kun fra fængsler, og har ca. 300 registrerede medlemmer, men "uofficielt" mener man, at den på gadeplan har over 50.000 sympatisører.
- Uofficielle tal viser, at La Familia er den gruppering i U.S.A., som står bag de fleste banderelaterede drab (narko).

Igennem de sidste 10 år, har man i tv vist mange forskellige programmer/reportager om bander fra hele verden.

- Her følger man de forskellige bander i deres dagligdag, og viser hvordan de lever og agerer i deres territorium – ude og indenfor fængselsmurene.
- Hensigten med disse programmer/reportager har givetvis været, at illustrere den brutale og meningsløse tilværelse for, at skræmme den nye generation af unge, men resultatet er langt fra endt, som man havde forventet.
- Historien gentager sig, og frem for, at de forskellige programmer/reportager skulle skræmme endte det op med, at man i det meste af Europa har optimeret den unge generation, hvor specielt forskellige indvandrergrupperinger i Danmark har suget næring.
- De har som rockerne gjorde det i 70'erne og 80'erne med den amerikanske bikerkultur formået, at tage bandementaliteten fra U.S.A. til sig.

De har bygget deres bander/grupperinger op efter de samme mønstre, som f.eks.:

- La Familia.
- Bloods.
- MS-13..

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Religion og kulturforskellen

De fleste indvandrere (2 og 3 generationen) fra de mest socialt belastede områder, som f.eks.:

- Hundige.
- Ishøj
- Nørrebro
- Odense
- Århus

har igennem årtier ikke følt sig accepteret af danskerne, men derimod følt de bevidst er blevet modarbejdet mht. anerkendelse og integrationen i det danske samfund, fordi vi i deres øjne har isoleret dem i ghettolignende bebyggelser.

Netop det har været en vigtig faktor til:

- At der i de socialt belastede områder er opstået forskellige bander/grupperinger, hvor disse primært er opbygget med et fundamentalt had til danskere.
- At faktum er, at deres religion og kultur spiller en væsentlig rolle i den fejlslagne integration, fordi det i bund og grund skyldes deres forældres og egen modvilje mod, at ville integrere sig efter danske normer.

Størstedelen af de unge indvandrere fra de socialt belastede områder lever et dobbeltliv.

- Forældrene har opdraget dem efter gammel muslimsk tradition, hvor de fra barns ben er blevet fyldt med fordomme og fremmedhad mod den vestlige verden.
- De lever "teoretisk" i hjemmet på det man bedst kan kalde for en "løgn", fordi bander og kriminalitet strider mod den muslimske tro, og direkte vil sprede skam over familien.
- Selv i fængslerne ser man den unge generation af indvandrere leve et dobbeltliv, for over for deres egne samt danskerne, vil de udadtil fremstå som troende muslimer, men virkeligheden er, at de inde i de danske fængsler lever, som "skabsmuslimer".
- De ryger cigaretter/hash, og går sågar i den kristne kirke, hvor en virkelig troende/sand muslim ikke ville gøre nogle af delene, fordi det ville være, at underskrive sin egen dødsdom i den muslimske verden.
- De indsatte indvandrere, som f.eks. afsøner domme for narko, er alle af frygt for repressalier fra deres familier nødsaget til, at lyve om deres domme, fordi en forbrydelse af denne art, er ensbetydende med udstødelse/afstraffelse af familien – grundet skam og vanære.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Bande og personlig registrering

Mht. indvandrerbander fungerer NEC-registreringen ikke optimalt, fordi indvandrerbanderne opererer på en helt anden facon end rockerne.

- De holder for det meste til "on the streets" i socialt belastede boligbyggerier, og samles i private ryge- og spilleklubber, som de driver/styrer.

For at indsatsen med NEC-registreringen af bandemedlemmer fra de forskellige indvandrerbander skal lykkes:

- Skal der mellem Rigspolitiet (NEC) og Kriminalforsorgen indledes et tæt samarbejde med oprettelse af en "unit", som skal overvåge og registrere de enkelte indvandreres eventuelle tilhørsforhold under varetægtsfængslinger/afsoninger i arresthusene/fængslerne.

Det vil for Rigspolitiet (NEC) gøre det muligt:

- At få et bedre overblik over bandemedlemmer og sympatisører fra de forskellige indvandrebander, som f.eks.:
 1. BGP (Pladsen)
 2. Black Cobras
 3. Black Chost
 4. Bloodz
 5. DIK
 6. TBG (Tingbjerg Gruppen)

Man bør i regeringen tage stilling til om det ved lov kan gennemføres:

- At man gør en del af NEC-registret tilgængeligt for virksomheder, boligselskaber, restaurationer, udlejningsfirmaer, banker og finansieringsselskaber, m.m., hvor man evt. laver et (under) register, som bedst kan sammenlignes med RKI-registret for dårlige betalere.

Registret kunne f.eks. kaldes for RBI (Rocker Bande Information), hvor ideen med dette er, at man gør det umuligt for en person, som er anført i RBI f.eks.:

- At kunne få et job.
- At kunne leje en bolig.
- At kunne komme på en restauration og cafe (alene eller med sin familie/venner).
- At kunne leje en bil, båd eller motorcykel, m.m.
- At kunne få indregistreret en bil, motorcykel, m.m.
- At kunne låne penge i banker eller andre finansieringsselskaber.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Mange rockere og bandemedlemmer lever i et parforhold, hvor der i en stor del af disse, er både små og store børn.

- Kone, børn og familie er den bedste mulighed for, at "ramme" rockere og bandemedlemmer, fordi man via dette kan bruge kollektiv konsekvens, som en løsning.

Ved at bruge kollektiv konsekvens, vil det betyde, at familien og venner bliver inddraget samt skal betale prisen for ens valg mht. livsstil.

- Det vil presse/ stresser rockere og bandemedlemmer på en helt anden måde, som er af langt mere og vigtig betydning end f.eks. Capone-metoden.

Eksempel.

En rocker/bandemedlem lever i et fast parforhold med kone/kæreste. De har et barn på 2 år, og bor i en lejet lejlighed med f.eks. 2 værelser.

De vil gerne have mere plads, og skal derfor finde en ny lejlighed, og i forbindelse med en flytning skal barnet skifte dagpleje/vuggestue.

Konen/kæresten er samtidigt jobsøgende, som f.eks. sundhedshjælper, og derfor ønsker de, at flytte til et sted, hvor alt passer sammen.

De søger bolig, dagpleje/vuggestuepladser i forskellige kommuner, hvor konen/kæresten samtidigt søger arbejde.

Ved samtlige henvendelser/ansøgninger bliver de vurderet via RBI, og resultatet for søgningen er, at grundet deres relationer til rocker og bandemiljøet, at de hverken har mulighed for, at få en ny bolig, dagpleje/vuggestueplads eller arbejde.

Det samme resultat vil gøre sig gældende i forbindelse med forsøg på optagelse af banklån, køb af bil eller motorcykel, m.m.

Ved at indføre/etablere kollektiv konsekvens i forbindelse med oprettelse af RBI-registret, vil man lægge så stort et pres på rockere og bandemedlemmer:

- At de menneskelige og økonomiske omkostninger ikke vil stå i forhold til den valgte livsstil.

Ingen ønsker, at være udstødt, for alle vil vi gerne have, at alle andre skal kunne lide os, for den og det vi er.

- Derfor vil det være langt værre for rockere og bandemedlemmer, at man sætter familie og venner op mod dem, for det vil inddrage menneskelige, personlige og følelsesmæssige aspekter.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

For en rocker og et bandemedlem er familien/venner et meget vigtigt fundament for:

- At kunne opretholde livsstilen i bandemiljøet.
- At man kan dække sig ind med ting, som f.eks.:
 1. Husleje.
 2. Bil/motorcykel
 3. Smykker
 4. Rejser

Alle rockere og bandemedlemmer med respekt for sig selv ved:

- At de er afhængige af andre for, at kunne omgås "systemet", og derfor finder de i takt med de nye love forskellige alternativer og løsninger.

Disse alternativer og løsninger er altid til fordel for dem selv, og "officielt" en omkostning for andre:

- Man bruger specielt i rockermiljøet "stråmænd", som forestår finansiering/ejerskab af bil, motorcykel, båd, lejlighed/hus, smykker og ure.
- Man indgår derefter en "proforma" lejekontrakt/købskontrakt for de pågældende ting, som gør man kan dokumentere, at man ikke ejer, men lejer/afdrager.
- Det gør man juridisk overfor Told og Skat kan dokumentere, at der foreligger et fremmed ejerforhold og ejendomsret.

Man kunne også, som et alternativ til RBI-registret kigge på en løsning, som er taget i brug i U.S.A.

- Man satte f.eks. i Los Angeles alle midler i brug for, at kunne stresse banderne for, at få dem væk fra gader og andet offentlig rum. Dette gjorde man ved, at tage et middel i brug (Injunction), som vi i Danmark kender, som at udstede et tilhold.
- Med dette middel kan man i Los Angeles nægte banderne adgang til forskellige områder, som gør man kan beskytte offentlige rum samt den almindelige borger.
- Med brug af (Injunction) isolerer man derved de forskellige bander fra hinanden, og gør det svært for dem, at operere i deres territorium.
- Ligeledes var der med dette middel mulighed for, at begrænse bandernes udbredelse, og hvervning af nye medlemmer.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Historie og udviklingen i rocker og bandemiljøet i Danmark

I 1981 blev Danmark introduceret for en international verdensomspændende mc-klub, Hells Angels MC.

Siden Hells Angels kom til Danmark i 1981, har de været impliceret i tre konflikter/krige:

1. Konflikten/krigen mod Bullshit i begyndelsen af 80'erne.
2. Konflikten/krigen mod Bandidos i midten af 90'erne.
3. Konflikten/krigen mod indvandrerbanderne (uofficiel start 2001).

Hells Angels har siden opførelsen af sin første afdeling i Titangade, København (1981) igennem 3 årtier opført chapters/afdelinger følgende steder i Danmark.

1. Sjælland – København, Amager, Ishøj.
2. Fyn – Odense.
3. Jylland – Randers, Vejle, Ålborg, Århus.

Før Hells Angels MC kom til Danmark fandtes der mange små mc-klubber rundt om i landet.

- De var alle var fascineret af "the american way & the american dream" omkring bikermiljøet/kulturen "over there".
- I 70'erne var den mest kendte motorcykel-klub i Danmark – *De Vilde Engle*, som lagde fundamentet for det vi i dag kender som rockere.
- For De Vilde Engle's medlemmer drejede det sig dengang om kammeratskabet, motorcykler, fest, ballade og vilde piger.

I slutningen af 70'erne begyndte forskellige unge mennesker rundt om i de københavnske forstadskommuner, at lave klikker og starte mc-klubber, hvor f.eks. kan nævnes følgende:

1. Glostrup 333
2. Brøndby MC/Black Sheep
3. MC 19
4. Stenløse 666
5. Renegades
6. Filty Few
7. Unionen
8. Nøragersminde Rødderne (senere Bullshit)

Datidens nye generation af de unge bikere havde alle hørt om de berygtede Hells Angels fra Californien (USA), og så derfor Hells Angels som et forbillede. Man forsøgte, at opbygge klubberne efter den samme ideologi og mentalitet.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Note

- I 70érne var de to mest kendte mc-klubber i USA, Outlaws og Hells Angels, som begge var stiftet i 40érne.
- Bandidos blev først stiftet i midten 60érne, og blev først kendt i begyndelsen af 90érne da de åbnede afdeling i Europa (Frankrig).

USA tæller i dag 5 store mc-klubber:

1. Outlaws
2. Hells Angels
3. Bandidos
4. Pegans
5. Mongols

Følgende klubber har afdelinger i Europa:

1. Outlaws
2. Hells Angels
3. Bandidos

Følgende klubber har afdelinger i Norden:

1. Outlaws
2. Hells Angels
3. Bandidos

Note

- Outlaws har i flere år arbejdet stærkt på, at kunne etablere sig i Danmark, men der er mellem Hells Angels og Bandidos i Danmark indgået en "officiel" aftale om, at begge klubber skal stå sammen mod Outlaws, hvis de forsøger, at etablere afdeling(er) i Danmark.
- Outlaws og Hells Angels har i USA igennem flere årtier været i konflikt med hinanden, som indenfor de sidste par år, har bredt sig til Europa (Belgien/Frankrig).

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

I 1981 da Hells Angels åbnede chapter/afdeling i Danmark blev der indført nye spilleregler for rocker og bikermiljøet i Danmark.

- Støttede man som klub ikke op om Hells Angels blev man lukket, for der skulle ikke være nogen over eller ved siden af Hells Angels, *men kun under*.
- De tidligere Nøragersminde Rødder, som havde skiftet navn til Bullshit ville på ingen måde acceptere Hells Angels adfærd og fremgangsmåde, og tog som den eneste klub kampen op.

Note

- Teoretisk var alle i mc-miljøet dengang venner, for alle kendte alle, men da Hells Angels kom til blev alle delt op, for det var nu Hells Angels love og regler man skulle køre og leve efter.
- For at komme på tale til, at blive optaget som chapter/afdeling i Hells Angels, var der betingelser og kriterier, der skulle opfyldes, efterkommes og efterleves, og den pris måtte alle de små mc-klubber betale, for Hells Angels kunne slå sig fast i Danmark.

Bullshit lagde den strategi:

- At de bevidst gik efter de mc-klubber, som Hells Angels havde opsøgt, og forlangt skulle støtte dem.
- At var man ven eller støtter af Hells Angels, var man fjende af Bullshit.

Størstedelen af mc-klubberne ønskede i bund og grund bare at passe sig selv og deres interesser, men blev på hver sin måde presset fra begge sider af Hells Angels og Bullshit.

- Hells Angels havde en bedre stil end Bullshit, og fik flere venner og såkaldte "supportere" grundet Bullshit's tyranni og direkte terror.
- Inden selve konflikten/krigen startede mellem Hells Angels og Bullshit, var Bullshit flere medlemmer end Hells Angels.

Hells Angels havde en afdeling (Titangade), og to støttegrupper:

1. Black Sheep
2. Morticians

Note

- Bullshit havde to afdelinger (Amager og Ålborg), men ingen støttegrupper, for ingen kunne acceptere eller affinde sig med Bullshit's adfærd og mentalitet.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Konflikten/krigen mellem Hells Angels og Bullshit drejede sig dengang udelukkende kun om:

- At den var forårsaget af folk med for store egoer uden ære og værdighed.

Konflikten/krigen krævede sine tab.

- En del medlemmer fra Bullshit måtte lade livet før man valgte, at lægge vestene, og erklærede Bullshit for lukket.
- Hells Angels led i forbindelse med konflikten/krigen også store tab, for mange af klubbens" profiler" blev fængslet i forbindelse med diverse volds og drabssager mod Bullshit.
- Under konflikten/krigen mod Bullshit havde Hells Angels modtaget stor hjælp fra Black Sheep, som stod bag "likvideringen" af Bullshit's præsident "Høvding" på Christania.
- Black Sheep fik som Hells Angels også sine tab under konflikten, og fik også en del medlemmer i fængsel for vold og drab.
- Efter konflikten/krigen glemte Hells Angels, at belønne Black Sheep for deres arbejde, men grundet stort pres, og mangel på folk på gaden blev man tvunget til, at optage Black Sheep som prospect-chapter/afdeling.

Note

- Sandheden er, at havde Hells Angels ikke optaget Black Sheep, ville de have stået overfor en ny konflikt/krig, som direkte ville have betydet Hells Angels død i Danmark.
- Hells Angels var på daværende tidspunkt kun en håndfuld medlemmer på gaden, hvor Black Sheep derimod var næsten 20.
- I de efterfølgende år frem til begyndelsen af 90'erne, var Hells Angels dominerende i rocker og bikermiljøet. De styrede alle andre mc-klubber, og dem som ikke fulgte anvisningerne blev lukket.

To klubber fra den gamle tid ville ikke affinde sig med betingelserne fra Hells Angels, og gav direkte udtryk for dette.

1. Stenløse 666 (senere Undertakers og efterfølgende Bandidos)
2. Morticians (senere Undertakers og efterfølgende Bandidos)

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Historien om Morticians valg skyldtes:

- At man mente sig forbigået vedr. optagelse, som prospect-chapter/afdeling i Hells Angels efter konflikten/krigen mod Bullshit.
- At Morticians medlemmer blev delt op i to, hvor den ene del forblev ved Hells Angels side, og den anden del søgte omgang hos Stenløse 666/Undertakers, som senere blev Bandidos.

Under denne gruppering/opløsning af Morticians havde Hells Angels fået et solidt fodfæste i det kriminelle miljø – primært med incasso og narkotikaforretninger.

- Hells Angels havde ved udslettelsen af Bullshit ligeledes fået overtaget fristaden Christania, hvor Bullshit igennem mange år havde siddet "hårdt og stærkt" på hashmarkedet.

I begyndelsen af 90'erne begyndte Hells Angels, at få problemer med Undertakers grundet de uden accept havde åbnet flere afdelinger Sjælland.

1. Stenløse
2. Sandbjerg
3. Falster

Endvidere havde man i Undertakers kontakt til et dansk medlem af Bandidos i Frankrig, som man i Hells Angels ikke havde kendskab til.

- Dette medlem havde på vegne af Undertakers indledt forhandlingerne om åbning af Bandidos chapters/afdelinger i Danmark, og resten af Norden.
- Igennem Bandidos Frankrig fik Undertakers på den måde uden Hells Angels viden "listet" sig ind af "bagdøren", og opstartede Bandidos i Danmark.
- Alle modstandere og fjender af Hells Angels valgte hurtigt side, og søgte over til Bandidos, som derfor fik meget hurtigt fodfæste i Danmark.

Bandidos åbnede flere afdelinger på Sjælland, som direkte var en provokation mod Hells Angels.

- Da Bandidos åbnede afdelinger i Danmark/Sjælland havde Hells Angels kun to afdelinger på Sjælland, og var derfor i klart undertal af folk i forhold til Bandidos.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Hells Angels blev endnu engang sat under pres, og stemningen i rocker og bikermiljøet blev mere og mere anspændt.

- Dette skyldtes, at mange af folkene i Bandidos havde en fortid i HA-miljøet, hvor ikke alle var blevet behandlet lige pænt.
- Mange var raget direkte uklar med Hells Angels, fordi de ikke ville indordne sig under de betingelser Hells Angels havde dikteret.
- Konsekvensen af dette havde for de fleste været, at de blev "frarøvet" deres forretninger, penge og andre værdier for til sidst, at blive udstødt og jaget vildt.

Note

- Konflikten/krigen mellem Hells Angels og Bandidos omhandlede gammelt nag, og officielt startede konflikten/krigen mellem Hells Angels og Bandidos i Danmark, da et medlem fra Bandidos (Uffe Larsen) blev skudt/dræbt i lufthavnen i København.
- Sandheden/virkeligheden er, at den havde været længe undervejs, og var startet natten til 2 juledag 1995, da 4 Hells Angels rockere blev overfaldet af 3 Bandidos rockere på en natklub på strøget i København.
- Bandidos havde fået tilgang af en ny generation, hvor mentaliteten var helt anderledes end generationen hos Bullshit. Den nye generation var mere afstumpede og voldelige, og mere end villige til, at lægge sig ud med Hells Angels.

Hvor konflikten/krigen mellem Hells Angels og Bullshit i 80'erne var foregået mere isoleret, og væk fra den almindelige dansker, var konflikten/krigen mellem Hells Angels og Bandidos kommet ud på gaderne i forskellige danske byer.

- Dette gjorde, at man bragte den almindelige borgers sikkerhed i fare, for man tog på ingen måder hensyn til om fjenden var i selskab med neutrale personer.
- Selv de udskrevne regler om, at man var fredet i fængsler, og på den private bopæl med familien eksisterede ikke længere.

De mest omtalte attentatforsøg i konflikten/krigen mellem Hells Angels og Bandidos i Danmark:

1. Panserværnsraketten mod Hells Angels – Titangade (2 døde).
2. Panserværnsraketten mod Hells Angels South – Snoldelev.
3. Panserværnsraketten mod Hells Angels South (tidligere Heathens klubhus – Roskilde).
4. Panserværnsraketten i Køge arrest mod en indsat fra Bandidos.
5. Håndgranat i Statsfængslet Horsørød mod indsat fra Bandidos.
6. Håndgranat i Statsfængslet Jyderup mod indsat fra Hells Angels.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

En ny generation var kommet til, og både Hells Angels og Bandidos blev nød til, at optage alt og alle som udviste interesse.

- Begge klubber etablerede under konflikten deres egne støttegrupper, som skulle bruges som "soldater".
- Hells Angels stiftede Red & White.
- Bandidos stiftede X-Team.

Der er ikke den store forskel på datidens rocker konflikter/krige til nutidens bandekrig mellem Hells Angels og de forskellige indvandrerbander:

- De unge, som i dag søger rocker og bandemiljøet har alle en ting tilfælles? De er alle fortabte, og har ingen identitet eller dybere mening med livet, men tror de finder det i rocker og bandemiljøet.
- Grundet deres lave selvværd og manglende selvtillid, er de et let "bytte" for rockerne og banderne. De er nemme, at manipulere med, og modtagelige for alle input, som de føler giver dem den manglende anerkendelse og respekt.

Rockerne er mere trængte end nogensinde.

- De har brug for tilgang for, at kunne overleve og bibeholde sin "markedsandel" i den kriminelle "verden" i Danmark.
- Den nye generation af indvandrerbander presser i den grad rockerne og bikermiljøet, og i forvejen har Hells Angels og Bandidos sine egne interne/eksterne problemer, at kæmpe med nationalt såvel som internationalt.
- Både hos Hells Angels og Bandidos er man nødsaget til, at optage endnu en ny generation, som ikke er uden problemer for den gamle generation i begge klubber.
- Den gamle og nye generation i begge klubber har intet tilfælles andet end rygmærket, og forskellen i mentaliteten mellem generationerne "splitter" klubben og medlemmerne internt.
- Den gamle generation i både Hells Angels og Bandidos ønsker i bund og grund fred og ro, for de ved hvad omkostningerne for en "krig" er.
- Den verserende "bandekrig" mellem Hells Angels og de forskellige indvandrerbander, har for Hells Angels vedkommende gjort, at de har mistet overblikket og dømmekraften.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Konflikten/krigen med indvandrerbanderne, har sat Hells Angels under stort pres, og tvunget dem til, at bryde deres egne udskrevne regler omkring alder for optagelse.

- Hvor man før i tiden så folk an før de kom på tale til, at få omgang med klubben, er det i dag ikke længere tilfældet hos Hells Angels og Bandidos.
- I dag opsøger både Hells Angels og Bandidos selv alt og alle af den nye unge generation, og tilbyder dem "guld og grønne skove", for at støtte op.
- Størstedelen af den unge generation, som kommer ind i Hells Angels og Bandidos, er i forvejen på kant med indvandrerbanderne.

Mange af AK-81'erne har tidligere haft omgang med de forskellige indvandrerbander, og er efterfølgende raget uklar med disse – grundet ting som f.eks. narkotika, m.m.

- De er blevet "jaget", og tvunget til, at betale dyre dummebøder, som de har lavet kriminalitet for, at kunne fremskaffe betalingen til.
- Det har været kriminalitet som f.eks. tyverier og røverier, m.m., hvor det for mange ikke har været nok med, at skulle gøre det en gang, men har fortsat grundet frygt for repressalier, som f.eks. vold og død.

Er man alene og udstødt i rocker og bandemiljøet, er man som en jaget dyr i junglen.

- Finder man ikke en ny flok, som vil optage en, vil man ende med at blive et bytte.
- Rocker og bandemiljøet er en jungle, hvor der gælder de nøjagtige samme regler, som man kender og ser fra dyrenes verden – *spis eller bliv spist*.
- Det er et født instinkt, at ville overleve, og vi vil altid gøre det, som skal til for at overleve, og sådan er det også i rocker og bandemiljøet.
- Er man en del af rocker og bandemiljøet, og kommer i uføre med sin gruppering, er det de færreste, som vil "overleve" alene.
- Kun få besidder den fysiske og psykiske styrke det kræver.

Vil man forlade sin klub/bande accepteres det sjældent.

- Det skyldes, at man besidder en masse viden og information, som i de forkerte hænder kan få alvorlige konsekvenser for ens klub/bande.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Denne viden og information vil man altid være i besiddelse af.

- Men så længe man er i sin klub/bande skaber den ikke frygt, for frygten opstår først hos grupperingen, hvis man vælger at ville forlade dem.
- Derfor vælger alle klubber/bander i 9 ud af 10 tilfælde, at udstøde en i det man kalder Bad Standing, som gør klubben/banden garderer sig mod, at sandheden skal komme frem om f.eks. klubbens interesser og aktiviteter.
- Med trusler om vold og død udstødes man af sin klub/bande, og ved disse trusler vil blive effektueret, hvis man ikke følger reglerne.
- Man bliver pålagt, at passe sig selv, og ikke krydse sin klubs/bandes veje, hverken socialt eller forretningsmæssigt, snakke eller søge omgang med rivaliserende bander, m.m.
- Frygten og angsten hænger som en sort sky over de fleste udstødte rockere og bandemedlemmer, og specielt for dem som sidder i fængsel, for de har ingen mulighed for, at forsvare sig selv eller sine familier udenfor.
- I de fleste tilfælde bliver man, som udstødt terroriseret og afstraffet fysisk af sin egen klub/bande, men i værste tilfælde også af rivaliserende klubber/bander.

Siden midten af 90'erne har miljøet omkring rocker og indvandrerbanderne i Danmark udviklet sig i en retning, som ikke er acceptabelt for vores samfund.

- Den nye generation af unge danskere og indvandrere, som har søgt ind i rocker og bandemiljøerne fra midten af 90'erne, og op til dags dato, er blevet langt mere afstumpet end datidens unge.
- Nutidens unge starter i dag i rocker og indvandrebander af den grund, at de vil være kriminelle, berømte og frygtet af alt og alle.
- Deres tankegang, holdninger, meninger, adfærd og mentalitet er destruktive.
- De kan ikke håndtere problemer og konfrontationer, og løser deres konflikter i afmagt med grov vold, knivstikkerier og skyderier.
- Nutidens børn og unge er opvokset med død og vold igennem den nye digitale tv-verden, som har sat dybe spor i deres adfærd, og opfattelse af virkeligheden.

Det unormale er blevet normalt, og mere af nød end lyst har vi måtte acceptere denne udvikling, og skal derfor indse, at skal banderne og bandernes fødekæde bekæmpes, skal der nu trykkes på RESET.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Børne og ungdomsarbejde

Den 12. til 18. september 2009, var retsudvalget på en studietur til Los Angeles. Formålet med denne studietur var, at høre nærmere om indsatsen overfor bandekriminaliteten i L.A.

Retsudvalget havde møder med bl.a. politi, anklagemyndighed og domstolene i L.A.. En af de personer man talte med fra anklagemyndigheden, var en anklager med stor personlig erfaring omkring udviklingen i bandekriminaliteten.

Retsudvalget stillede forskellige spørgsmål, og to af spørgsmålene var:

1. Spørgsmål 1 (Forebyggelse af unge optages i bander).
2. Spørgsmål 2 (Hvor vil du investere dine penge).

Retsudvalget fik følgende svar på deres spørgsmål:

Svar 1: Det afgørende er den sociale indsats for de unge mellem 8 og 13 år. Grunde til de søger banderne er, at de søger et sted, at høre til. Vi har allerede tabt de unge mellem 14 og 25 år, da de forventer, at få en livstidsdom eller dø tidligt. Gamle bandemedlemmer over 26 år ønsker, at komme ud af det, for de har set nok.

Svar 2: Invester i de unge under 14 år, for rehabilitering sker ikke i fængslerne.

Man burde i retsudvalget tage disse svar til efterretning, for meninger og holdninger rykker grænser.

- For ønsker vi i det danske samfund, at holde børn og unge væk fra det kriminelle og bandemiljøet, skal man indstille sig på, at der skal meget mere, og andet til end pædagoger og frivillige ungdomsarbejdere til, for dette skal gå op i en højere enhed.
- De børn og unge, som allerede nu er ude i kriminalitet, og inde i bandemiljøet, er alle børn fyldt med lavt selvværd, had, bitterhed.
- De har alle haft en barndom, som vi andre hverken kan eller vil kunne forestille os, for den ligger så langt væk fra vores virkelighed.

Sandt er, at virkelighed og sandhed er to vidt forskellige ting.

- De er opvokset i omgivelser, hvor hverdagen kun har bestået af svigt efter svigt, og størstedelen har aldrig oplevet kærlighed, tryghed, opmærksomhed eller anerkendelse.
- De er grundet svigt blevet en belastning, og i dag et problem for vores samfund, men det er ikke deres skyld, men forældrenes og samfundets skyld, for det er her der er fejlet, og børnene og de unge er kun blevet et produkt deraf.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Man hjælper ikke ved at straffe, men ved at løse.

- Derfor skal der tilbydes børn og unge løsninger, som på sigt vil gavne dem, og den tilværelse man ønsker de skal leve i og under.

Disse tilbud findes ikke.

- Derfor kommer børn og de unge ind på den forkerte vej, som i en tidlig alder bringer dem ud i kriminalitet, og ind i bandemiljøet.
- De finder omgangskreds med andre børn i samme situation, som deres egen, og får derved den forkerte opmærksomhed og anerkendelse de søger.
- Der er ingen til, at guide dem, som gør de kommer længere og længere ud, og til sidst ender på et sidespor, hvor ingen vej kan føre dem tilbage.

De børn og unge, som er mulige emner til banderne, skal for enhver pris stoppes.

- Det kræver mere end pædagoger og frivillige gadeteams, for de hører kun det børnene og de unge siger, men forstår dem ikke.

Et problem skal løses, og det gør man ikke ved, at skubbe det væk eller anbringe det i en skuffe, for det skaber kun yderligere problemer og konflikter.

- Løsning af et problem kræver en plan, og det er uanset hvad og hvilket problem man står med eller overfor.
- Hvorfor gøre et simpelt problem til et kompliceret problem?
- Hvorfor løse noget simpelt på en kompliceret måde?
- Mangler man penge til husleje, er man nød til at tjene eller låne – så simpelt er det.
- Vil man være stoffri, er man nød til, at stoppe med at tage stoffer – så simpelt er det.
- Vil man ud af sin kriminalitet eller bande, er man nød til, at stoppe sin kriminalitet eller i sin bande – så simpelt er det.

Men for dem hvor det ikke bare er så ligetil, er de afhængige af andres hjælp.

- Det samme gælder for de børn og unge, som vi ønsker ikke skal være kriminelle eller blive en del af bandemiljøet – så simpelt er det.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Børn og unge har brug for nogle redskaber og guider:

- Som kan hjælpe dem med, at finde den rette vej, så de kan få den tilværelse de fortjener, for aldrig har de børn og unge oplevet, at få belønning for noget, for aldrig er de blevet lært af nogen, hvad er rigtigt eller forkert.
- Omkring problemet med børn og unge nytter det ikke, at samfundet bare siger ude af øje ude af sind, men derimod får øjnene op, og erkender der er fejlet, og finder en løsning på problemet.

Børn og unge, som er svigtet af sine forældre, har brug for en rollefigur i deres tilværelse.

- En figur, som viser dem opmærksomhed, tillid og interesse.
- De har brug for en sparringspartner i deres tilværelse, der ved hvordan de har det, og forstår deres frustrationer.
- For skal de børn og unge, som enten allerede er eller er på vej ind i det kriminelle – eller bandemiljøet ”reddes”, skal det gøres med personer, som børnene og de unge kan identificere sig med.

Det skal være personer, som børnene og de unge har:

1. Tillid til.
2. Respekt for.
3. Som de ved de kan, og skal lytte til.

Alle ved vi, at vi hører og lytter efter dem, som ved hvad de taler om.

- Hvem hører og lytter efter en, som ikke har nogen forudsætninger for, at udtale sig eller belære os om noget?.
- Mange ”byggeopgaver” i vores tilværelse kan klares af en handyman, men vil man være sikker på, at arbejdet skal udføres korrekt og være kvalitet, er det fagfolk man skal benytte.

Det samme gælder i den grad for vores børn og unge, for er der nogen, som har brug for fagfolk ved sin side – er det ubetinget dem.

- Hvordan kan vi i vores samfund tillade os, at bebrejde børn og de unge for deres adfærd og handlinger, når vi kun har svigtet dem i deres byggesag – kaldet livet?
- Hvordan kan en kommune tillade sig, at sætte en pige på kun 13 år på gaden?
- Hvordan kan en kommune tillade sig, at igennem 4 år flytte en pige på nu 16 år rundt i alt 15 gange siden hun var 12 år gammel?

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Sandheden og virkeligheden er den:

- At børn og unge straffes fordi forældrene og samfundet har svigtet, og hverken tør, kan eller vil stå til ansvar for deres fejlslagne handlinger.
- At vi skylder de "ustødte" børn og unge chancen, for en tilværelse i trygge og rolige omgivelser.
- At vi som et samfund har en pligt til, at bygge fundamentet til dem.
- At det må koste hvad det skal, for vi valgte fra starten den billige løsning med, at sende handymanen på opgaverne.
- Vores demokratiske samfund er bygget op omkring regler og love for systemet kan fungere, men de vigtigste regler og love for vores samfund, har man endnu ikke fået indført.

Vi har en lov om aldersgrænse for f.eks.:

- At vi må køre en knallert, motorcykel og bil, m.m.
- At vi må købe cigaretter og spiritus.

Vi har en lov om f.eks.:

- At vi skal have kørekort til en knallert, motorcykel, bil, m.m.
- At vi må ikke køre i påvirket tilstand (for det dræber folk i trafikken).

Hvorfor har vi ikke en lov om:

- At man skal være over 18 år for, at kunne få børn?
- At man skal være i stand til at kunne forsørge og være en ansvarlig forælder?
- At man som stofmisbruger/alkoholiker ikke er tilladt, at få børn?

Hvis vi havde haft love, som f.eks. de 3 nævnte ovenfor, er der ingen tvivl om, at vores samfund kunne have undgået mange af de problemer, som vi er vidner til i dag.

- Hvordan kan vi acceptere, at en pige på 12 år får et barn?
- Hvordan kan vi acceptere, at en stofmisbruger får et barn?
- Hvordan kan vi acceptere, at en alkoholiker får et barn?

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Mange af de børn og unge, som allerede nu er "udstødt" og opgivet af samfundet, er næsten alle placeret på forskellige institutioner, hvor de udelukkende har omgang med andre børn og unge, som deler samme skæbne.

- Selv under disse forhold, er de børn og unge underlagt et stort gruppepres, som gør, at deres hverdag er en kamp.
- De er tvunget til, at opbygge en facade for ikke, at falde igennem.
- De føler ikke, at der er nogen hjælp at hente.
- De føler ikke de kan være ærlige overfor systemet, for sandheden har lært dem, at dette har sin pris.
- De vælger at tie om deres problemer, fordi deres frustration og afmagt gør, at de føler det er lettere, at være ligeglade med det hele og alt.
- De skriger med deres handlinger på hjælp, men ingen hører eller ser dem, for ingen forstår dem.

De har brug for rådgivning og hjælp, som systemet endnu ikke har forstået, at kunne give:

- Mening, og endnu mere mening med livet!

De savner identitet, bekræftelse og anerkendelse, som de i sidste ende tror, at de vil finde i rocker og bandemiljøet.

- Børn og unge skal have et forbillede, og med de børn og unge, som vi ved kan være emner til rockerne og banderne, skal det være personer, som viser dem, at det de føler sig tiltrukket af - *ikke er lykken eller fremtiden.*

Man skal have tidligere rockere og bandemedlemmer trukket ind i kampen med arbejdet omkring de belastede børn og unge.

- Disse personer har en erfaring, som på godt og ondt kan illustrere om bagsiden, og de konsekvenser et liv i en bande medfører.
- Deres erfaring vil kunne bruges positivt, og kan være med til, at skræmme børn og unge, som har mistet grebet og troen på systemet, og ikke mindst sig selv.
- Med foredrag omkring deres liv i en bande, vil de kunne vise børn og unge, at de selv har været i samme situation, og bedst af alle forstår den afmagt og frustration man føler.

TBM

(Tidligere Bandemedlemmer)

Tidligere rockere og bandemedlemmer kan med foredrag vise børn og unge, at det er muligt:

- At tage kampen op.
- At man kan stå op for sig selv.
- At man skal være ligeglade med, hvad andre synes og mener om en.
- At man ikke skal ligge under for gruppepres.
- At man er herre over sin egen skæbne.
- At de valg man selv træffer, vil diktere resten af ens liv.

Børn og unge skal ikke se eller opfatte rockere og bandemedlemmer, som hverken ikoner eller idoler, men derimod foragte dem og livsstilen.

- Dette kan kun gøres ved, at folk med en fortid i rocker og bandemiljøet fortæller den sande historie om virkeligheden bag facaden i en bande.

Foreningen TBM – 1. marts 2010.

**Michael Green
Formand**

Foreningen TBM
E-mail: foreningen@tbm-tbm.dk

- 2 DEC. 2010

J.nr.: 2010-1127-2 / JGP 113

POLITIOMRÅDET

Politistaben

Efterforskning
Politortvet 14
1780 Copenhagen V

Telefon: 3314 8888
Direkte: 4515 4031
Telefax: 3343 0006

E-mail: rpcha@politi.dk
Web: www.politi.dk

Ved e-mail af 23. oktober 2010 har Foreningen af Tidligere Bandemedlemmer (TBM), på vegne af et af foreningens medlemmer, rettet henvendelse til Rigspolitiet angående eventuelle registreringer i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED). TBM anmodede i den forbindelse om, at det pågældende medlem blev slettet i PED, såfremt medlemmet var registreret. TBM anmodede endvidere om, at Rigspolitiets bekræftede, at medlemmet ikke længere var registreret i PED.

Ved brev af 28. oktober 2010 anmodede Rigspolitiet TBM om at fremsende en skriftlig fuldmagt, hvoraf det fremgår, at TBM er bemyndiget til at anmode om sletning og indsigt (egenaces) i PED på det pågældende medlems vegne. Rigspolitiet anmodede endvidere TBM om at oplyse en postadresse, idet Rigspolitiet ikke sender fortrolige personoplysninger via internettet.

I den anledning kontaktede TBM den 1. november 2010 Rigspolitiet telefonisk med henblik på at aftale en fremgangsmåde for behandling af foreningens sager. TBM oplyste i den forbindelse, at det ikke er muligt for TBM at fremsende skriftlige fuldmagter fra foreningens medlemmer. Det blev præciseret, at TBM's henvendelse ikke skal opfattes som anmodninger om indsigt (egenaces) i PED. Det blev på den baggrund aftalt, at Rigspolitiet fremover alene bekræfter modtagelsen af TBM's henvendelser ved e-mail samt noterer sig oplysningerne om det pågældende medlem. TBM vil herefter foretage sig det videre fornødne i forhold til de relevante personer.



Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at Rigspolitiet har noteret sig de oplysninger, som fremgår af TBMs henvendelse af 23. oktober 2010.

Rigspolitiet kan i øvrigt vedrørende mulighederne for egenaccess i PED oplyse følgende:

Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) indeholder i afsnit III, kapitlerne 8 og 9, nærmere regler om oplysningspligt og indsigtsret over for registrerede personer samt undtagelser i forhold til disse regler.

Det følger af § 13, stk. 1, i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database, jf. persondatalovens § 32, stk. 5, at den registreredes ret til at få oplysninger i medfør af persondatalovens § 31, stk. 1, ikke finder anvendelse i forhold til oplysninger behandlet i PED.

Det følger af § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database, at Rigspolitiet, når særlige hensyn taler herfor, over for en person kan bekræfte, at der ikke behandles oplysninger om vedkommende i PED.

Med venlig hilsen



Kenneth Joensen
vicepolitimester



- 5 DEC. 2011

Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S

København, den 29. november 2011
Sagsbehandler: DFR
J.nr. 2011-1127-39

POLITIMRÅDET
POLITIAFDELINGEN

Nationalt Efterforsknings- og
Forebyggelsescenter (NEC)

Polititorvet 14
1780 København V

Telefon: 4515 4101

Vedrørende Foreningen TBM (Tidligere Bandemedlemmer)

Nationalt Efterforsknings- og Forebyggelsescenter (NEC) under Rigspolitiet koordinerer den politimæssige indsats i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, herunder monitoring af rocker- og banderelaterede personer, der opererer i Danmark. Centeret indgår ligeledes i det forebyggende samarbejde mellem kommunale og statslige myndigheder omkring gennemførelsen af exit-programmer rettet mod medlemmer af rocker- og bandegrupper, der ønsker at komme ud af dette miljø.

Rigspolitiet er i anledning af en konkret sag blevet opmærksom på, at en forening, der kalder sig Foreningen TBM (Tidligere Bandemedlemmer), har foreslået en kommune et samarbejde omkring 'exit' for en bestemt person og dennes kæreste. Samarbejdet indebærer bl.a. etablering af et såkaldt 'safehouse' i Thailand, i hvilken forbindelse kommunen anmodes om at afholde udgifterne til et ophold for to personer i tre måneder. Af det materiale som TBM i den konkrete sag har fremsendt til kommunen, fremgår det, at det lokale politi samt Rigspolitiet, NEC, vil blive orienteret af TBM, såfremt forslaget gennemføres. Rigspolitiet er ikke bekendt med hvorvidt TBM over for kommunen måtte have tilkendegivet, at der i øvrigt er etableret et samarbejde med politiet og/eller NEC omkring dette.

Rigspolitiet har ikke etableret noget samarbejde med den pågældende forening. På den baggrund – og med henblik på at imødegå eventuelle misforståelser – skal Rigspolitiet anmode Kommunernes Landsforening om at orientere sine medlemmer om, at Rigspolitiet hverken

har indgået aftale med TBM om et exit-samarbejde som skitseret ovenfor eller om andre lignende tiltag på området.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Kliver', written over the text 'Med venlig hilsen'.

Kim Kliver
politiinspektør

Rigspolitiet
Nationalt Efterforsknings & Forebyggelsescenter
Att: politiinspektør Kim Kliver
Polititorvet 14
1780 KBH V

Lørdag d. 10.12.2011

Vedr. Rigspolitiets henvendelse til Kommunernes Landsforening d. 29.11.2011

Foreningen TBM (Tidligere Bandemedlemmer) er blevet gjort bekendt med, at De har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening (KL) og skriftligt informeret om, at der ikke foreligger et samarbejde mellem Rigspolitiet og Foreningen TBM.

Fra Foreningen TBMs side har der ikke på noget tidspunkt været kommunikeret om et sådant samarbejde til de kommuner, som foreningen har været i kontakt med eller samarbejder med vedr. exit-løsninger for tidligere bande- og rockermedlemmer.

I en konkret sag, som der også henvises til i Deres brev til KL, er der udelukkende blevet fremsendt dokumentation til Odsherred Kommune vedr. en person, der gennem TBMs skriftlige ordning med NEC, har ønsket at lade sig afregistrere sit tilhørsforhold i bande- og rockermiljøet.

Det er Foreningen TBMs opfattelse, at dette har ført til en misforståelse hos den pågældende kontaktperson i Odsherred Kommune, som har troet at denne form for afregistrering er at sidestille med et samarbejde (se vedhæftede, fyldestgørende dokumentation).

I brevet fra Dem til KL blev der desuden – i samme sag - nævnt oprettelse af et safehouse i Thailand til føromtalt person, der aktuelt er i fare. Brevet er siden blevet lagt på KLS hjemmeside og er således tilgængeligt for alle – og ikke kun for de kommunale medarbejdere, som brevet var tiltænkt. Foreningen TBM har til Deres orientering rettet henvendelse til KL med ønske om, at brevet ikke længere ligger offentligt tilgængeligt på internettet, da dette vil udgøre en risiko for både personen, dennes kæreste og familie, samt de TBM-personer som driver safehouse i Thailand.

Har De yderligere spørgsmål eller brug for uddybende information, er De velkommen til at kontakte undertegnede eller talsmand for Foreningen TBM, Michael Green.

På vegne af Foreningen TBM

Vivienne Kallmeyer,
presse- og kommunikationsansvarlig
T: 2184 1255