

En lille bøn til de politikere, der beskæftiger sig med, eller bare udtaler sig om beskæftigelse, arbejdsløshed, aktivering m.m.

Jeg har lige læst dagens artikel fra Ugebladet A4, som handler om de arbejdsløse, der er dødtrætte af virksomhedspraktik. Jeg har selv benyttet det til at få erfaring på områder hvor jeg ikke havde praktisk erfaring, så det er såmænd ikke det værste arbejdsløsheden har budt på af rettigheder og pligter. Til gengæld er jeg dødtræt af den negative retorik der altid er når talen falder på arbejdsløse.

I A4s artikel citeres formanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg Lennart Damsbo-Andersen blandt andet for følgende: "Som udgangspunkt opfatter vi virksomhedspraktik som en positiv form for aktivering, hvor man i stedet for at ligge på sofaen kommer i gang og bevarer en form for tilknytning til arbejdsmarkedet..."

Det er jo ikke en artikel, der handler om arbejdsløse, der ikke vil arbejde eller lignende. Alligevel kommer den med at ligge på sofaen. Kunne han ikke lige så godt sige "... hvor man i stedet for at sidde hele dagen foran computerskærmen og tjekke job-databaser, kommer ud i den virkelige verden og bevarer en form for tilknytning til arbejdsmarkedet". Virkeligheden er jo, at næsten alle arbejdsløse arbejder hårdt på at få et arbejde, samtidig med at de stresser dem selv med bebrejdelser når det ikke lykkes. Selv når man holder ferie som arbejdsløs har man jo ikke rigtig fri – det kværner jo rundt i hovedet på en at man måske burde gøre det eller det ...

Det hjælper ikke på ens selvværd at hele den offentlige debat bærer præg af at de arbejdsløse (som var det en statisk gruppe af de samme mennesker) er dovne hunde, som nok skal finde et job hvis bare "vi" gør livet surt nok for "dem". Det er ikke let at overbevise arbejdsgivere om at de skal ansætte en, hvis ens selvværd er trådt så meget på, at man selv er begyndt at tvivle på om man dur til noget. En ting er at medierne og den almene dansker med job, bruger hårde ord og glemmer at arbejdsløshedgruppen heldigvis er en dynamisk gruppe, hvor individerne kontinuerligt skiftes ud. Noget andet er at de folkevalgte politikere ikke kan forstå at konstant nedværdigende og negativ omtale på ingen måde er en motivationsfaktor hos mennesker, der i forvejen er ramt på deres stolthed og selvværd ved ikke at bidrage til fælleskassen.

Så kære politikere, tænk over jeres ordvalg og stop mobningen og bebrejdelserne af de arbejdsløse – det klarer resten af samfundet og de arbejdsløse selv helt fint uden jeres hjælp.

Med venlig hilsen

Marie – jobsøgende arbejdsløse akademiker, på konstant overarbejde!