



Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 11. marts 2011

Besvarelse af spørgsmål nr. 207 stillet af Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 11. februar 2011 (Alm. del)

Spørgsmål 207

Ministeren bedes redegøre detaljeret for den generelle praksis for behandlingen af asylsager fra kurdiske syrere, herunder hvorvidt man har ændret denne praksis for nylig. Desuden bedes ministeren redegøre for, hvad der ligger der til grund for, at det fra dansk side vurderes sikkert at sende kurdere tilbage til Syrien. Endelig bedes ministeren redegøre for, om Danmark anerkender flere kurdiske-syriske asylansøgere end eksempelvis Sverige (anerkendelsesprocenten), og i bekræftende fald bedes ministeren forklare, hvad årsagen kan være til dette.

Svar spørgsmål 207:

For så vidt angår praksis for behandlingen af asylansøgninger fra kurdiske syrere kan jeg henvise til besvarelsen af 14. oktober 2010 af spørgsmål nr. 340 (UUI alm. del). For så vidt angår udviklingen i Danmarks anerkendelsesprocent for asylansøgere kan jeg henvise til besvarelsen af 25. februar 2011 af spørgsmål nr. 199 (UUI alm. del).

Som dansk integrationsminister har jeg hverken kompetence i forhold til dansk eller svensk asylpraksis.

Det er i øvrigt min opfattelse, at en anerkendelsesprocent ikke bør lægges til grund for en sammenligning af dansk og svensk asylpraksis. Anerkendelsesprocenter angiver alene den procent af samtlige asylansøgninger, der får asyl. En høj anerkendelsesprocent er udtryk for, at et forholdsvis mindre antal af ansøgerne får afslag, mens en lav anerkendelsesprocent er udtryk for, at et flertal af dem, som søger asyl, ikke er berettiget til at få det. Endvidere er anerkendelsesprocenten også afhængig af antallet af asylansøgere, der får deres asylsag behandlet i landet.

En ændring i anerkendelsesprocenten er således ikke nødvendigvis et udtryk for ændrede regler eller ændret praksis.

Med venlig hilsen

Søren Pind