



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.im.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 14. december 2010
Enhed: Sundhedsøkonomi
Sagsbeh.: SUMKKO
Sags nr.: 1010589
Dok nr.: 380068

Folketingets Sundhedsudvalg har den 3. december stillet følgende spørgsmål nr. 245 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jonas Dahl (SF).

Spørgsmål nr. 245:

"I Danmark monitoreres befolkningens sundhed og sygelighed i de tilbagevendende såkaldte SUSY undersøgelser, som udføres af Statens Institut for Folkesundhed. I dette survey indgår respondenternes seksualitet og seksuel identitet ikke i hovedskemaet på lige fod med kønsidentitet. Spørgsmålene er derimod henvist til den selvadministrerede del af undersøgelsen sammen med andre såkaldt følsomme emner såsom spørgsmål om mental trivsel og mistrivsel. Kan ministeren redegøre for, hvilke begrundelser der ligger bag beslutningen om, at seksualitet og seksuel identitet ikke skal indgå i det generelle, repræsentative survey i SUSY undersøgelserne, men er henvist til den selvrapporterede del af spørgeskemaet?"

Svar:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed i 1987, 1994, 2000 og 2005. Undersøgelserne har bestået af to dele. For det første en generel del med næsten de samme spørgsmål i alle årene. Den generelle del er udført ved et personligt interview. For det andet et selvadministreret spørgeskema, som respondenterne har fået udleveret i forlængelse af det personlige interview.

I forhold til beslutningen om at lade spørgsmålene om seksualitet og seksuel identitet indgå i det selvadministrerede spørgeskema har Statens Institut for Folkesundhed oplyst følgende:

"Spørgsmål om seksualitet og seksuel identitet kan af nogen opfattes som grænseoverskridende. Derfor har respondenterne fået udleveret et spørgeskema efter interviewet for derefter at kunne indsende besvarelsen i en frankeret svarkuvert. Formålet har været at sikre en højere svarprocent, idet de mere følsomme spørgsmål ikke skulle afholde nogen fra at deltage i undersøgelsens generelle del. Samtidig har det formentlig bidraget til et mere retvisende billede af befolkningens seksualitet, at respondenterne har fået mulighed for at besvare de mere følsomme spørgsmål i fred og ro."

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Statens Institut for Folkesundhed.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Kirstine Korsager