

## Tværkulturelt Centers foretræde for Folketingets Integrationsudvalg d. 30. nov. 2010

### Personlig beretning

*Adnan Dahan, formand for Tværkulturelt Center*

Jeg kom til Danmark sammen med min familie (min kone og 3 børn) som asylansøgere i 1995. Inden vi rejste var jeg lektor ved Bagdad Tekniske Universitet og medlem af menighedsrådet i vores kirke. Vi rejste, fordi min søn blev truet på livet. I dag er han voksen og færdig med sin uddannelse som skibssingeniør i Danmark.

I Irak var vi vant til at gå i kirke om søndagen, så den første søndag i Danmark var det naturligt for os at spørge efter en kirke.

Vi fandt en kirke. Men ingen hilste på os. Ingen talte med os. Det var som om ingen lagde mærke til os.

De næste søndage besøgte vi andre kirker. Det var en helt anderledes positiv oplevelse. Her kom folk hen og talte med os. De var interesserede i os og viste forståelse for vores situation. En kirke sendte en bus til vores asylcenter. Her startede mit forhold med den danske folkekirke. Jeg opdagede senere, at Tværkulturelt Center koordinerede disse gudstjenester. Og jeg opdagede, hvor lidt der skal til for at gøre en forskel.

Jeg begyndte at tage del i Centrets aktiviteter. Jeg opdagede, at mange danskere ikke vidste, at der er kristne i Mellemøsten. Samtidig havde jeg som udlænding brug for at forstå den danske kultur og de danske værdier, der har deres rødder i kristendommen. Tværkulturelt Center gav mig en platform, hvor jeg kunne fortælle om min kultur og min kirkes historie og samtidig lære de sociale koder her. Det hjalp mig og min familie til at begå os i vores nye land.

Vi vil også gerne give danskere et indblik i, hvordan kristne ude i verden lever sammen med mennesker, der har en anden religion. Ved at dele vores viden og erfaringer vil vi gerne udtrykke vores taknemmelighed over for Danmark for den gæstfrihed, vi oplevede her i en svær tid.

Gennem Tværkulturelt Centers aktiviteter har vi lært mange danskere at kende, som praktiserer de kristne værdier. I dag har vi et langt stærkere dansk netværk, end vi ellers ville have haft.

I et interview, jeg gav mens jeg var asylansøger, sagde jeg, at "Den bedste måde at komme ind i det danske samfund på er gennem døren til kirken". Efter 15 år i Danmark er det stadig min erfaring.

I dag er jeg formand for Tværkulturelt Center, fordi Centret gennem sit netværk giver nydanskere denne positive indgang til det danske samfund.