

5. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole

Orientering om dagens hændelse

I dag kl. 9.30 ankom to politibiler med i alt 4 betjente, hvis opgave det var at afhente vor iranske elev Pouriya, med henblik på en "tvangsmæssig udsendelse" af Danmark.

Pouriya blev bedt om at pakke sine sager, samtidig med at det blev afslået, at han kunne få lov til at sige farvel til sine kammerater. 20 min. efter politiets ankomst var Pouriya på vej mod Århus, hvorfra han skulle køres til Sandholmlejren eller Vestre Fængsel – således at man kunne eskortere ham med fly til Teheran i morgen torsdag.

To lærere fra skolen, afbrød et kursus og ventede derfor på Århus Politigård, hvor de fik mulighed for at tale med Pouriya inden han skulle videre.

Undertegnede gik i gang med at kontakte Udlændinge Service (US), som Pouriya og jeg netop i sidste uge have møde med i Sandholmlejren, et møde, (som jeg kort omtalte på fortællertimen i søndags), hvor Pouriya afviste en såkaldt "forberedt hjemsendelse", da han frygtede for sin sikkerhed, ved at komme retur til Iran – endvidere var man heller ikke i stand til at garantere hans sikkerhed.

Via Pouria i Århus, fik jeg fortalt US, at hvis alternativet var tvangsmæssig hjemsendelse af en dreng på 17 år, ønskede han at gendrøfte "forberedt hjemsendelse", en mulighed, som vi skriftligt var blevet lovet kunne påbegyndes så længe drengen var i Danmark. Gennem mine kolleger, der sad på politigården, lykkedes det af få navn og telefonnummer på den ansvarlige hos Rigspolitiets Udlændingeafdeling, således at US nu kunne etablere en forbindelse. Undervejs havde jeg informeret skolens bestyrelsesformand, Efterskoleforeningen og kontakter i pressen om forløbet.

Pouriya og hans 3 sorte plastposer og en sportstaske var nået til Skanderborg, da jeg igen fik fat i den ansvarlige i Rigspolitiet, og fik bekræftet, at han havde været i kontakt med US. I denne samtale forsøgte jeg at overbevise vedkomne om, at det ville være uhensigtsmæssigt ikke øjeblikkeligt at stoppe udvisningen. Det lykkedes! Politiet fik besked om at vende bilen og jeg fik udleveret Pouriya med ordene *klokken er 12.46 – du er løsladt og overleveret til din forstander.*

Dagen har naturligvis været en på alle måder voldsom oplevelse for alle skolens elever og ansatte. Løbende er de blevet underrettet om forløbet, og efterfølgende har vi haft samling, hvor vi detaljeret har fortalt, hvad der er sket og hvordan tingene hænger sammen, endvidere har de elever, der havde behov kunnet stille Pouriya og undertegnede spørgsmål. Ultra kort orientering for de, der ikke var med i søndags: Pouriya har været i DK siden januar 2006, hvor faderen efterlod ham hos sin bror i Århus. Faderen, der var i opposition til styret, har nu være forsvundet (gået under jorden, død eller fængslet) i 3 år.

På intet tidspunkt var der panik eller ophidset stemning blandt eleverne, men naturligvis har de fleste være ulykkelige og frustrerede over forløbet. Vi har talt om vigtigheden af at holde hovedet koldt – at bevare håbet – og at huske, at alle regler lavet af mennesker – kan ændres af mennesker.

Sagen slutter naturligvis ikke her ... Men dette er status på nuværende tidspunkt.

Skulle I have spørgsmål eller lignende, er I naturligvis velkomne til at kontakte os – dog står vi p.t. Ikke i en situation, hvor vi ønsker at "sætte gang" i mere, end hvad vi kan overskue.

Jens Petersen
forstander på Frijsenborg Efterskole
Finlandsvej 5, 8450 Hammel - 86961300
87 64 10 71 - 30 62 09 51 www.fus.dk <<http://www.fus.dk>>