

Til Socialminister Benedikte Kiær!

Jeg har med stor interesse læst din tilbagemelding på socialrapporten ”I skyggen af Fredericias smukke volde”. Ifølge aftale med Fredericia Udvikling tillader jeg mig at skrive til dig.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig din holdning til, hvordan man skal behandle borgerne i dagens Danmark, men det er desværre ikke det, jeg ser og hører i Ringen af forældre til børn og unge med særlige behov, som er et netværk, jeg startede op for 1½ år siden. Formålet var, at familier kunne støtte og hjælpe hinanden. Den er vokset eksplosivt på denne korte tid fra 15 familier til ca. 60 familier, som for nogens vedkommende i årevis har kæmpet en uværdig kamp med Fredericia Kommune for at få hjælp til deres barn. Vi har haft flere dialogmøder med politikerne og embedsmændene, men alle vasker hænder og skyder skylden over på forældrene. For 14 dage siden lavede vi et stormøde, hvor familierne samt alle politikerne var inviteret. Ved den lejlighed skulle hver enkelt familie stå frem og fortælle, hvilket nummer de var i ovennævnte socialrapport, da de jo dér er anonyme. Alle havde sagt ja, men inden dagen, hvor mødet skulle være, havde alle politikerne meldt fra, så det blev der ikke noget dialog af. Det føles, som om de ikke tør at stå ansigt til ansigt med virkeligheden.

Der er ingenting, jeg hellere ville som formand for Ringen af forældre end at få en konstruktiv og fremadrettet dialog med Fredericia Kommune. Vi har endog i Ringen af forældre lavet arbejdsgrupper omkring skoletilbud, botilbud, klubtilbud, forbedring af sagsbehandlingsgangen mv., som vi har videregivet til kommunen, så man kan ikke sige, vi ikke prøver alle mulige tiltag. Jeg fornemmer, at Fredericia Kommune ikke er alene om den behandling af svage mennesker, derfor er mit nødråb nu, at det er et område, man skal få kigget nærmere på.

Med venlig hilsen  
Karen Møberg  
Pædagog og stifter af Ringen af forældre