

Til Folketingets Medlemmer

Forsvarministeren

Forsvarskommandoen

Udenrigsministeren

Ritzaus Bureau

Kanalens Kvarter den 3. januar 2011

Krigen i Afghanistan.

Danmark har i efterhånden ni år ført krig i Afghanistan ,som led i Natos indsats for at bekæmpe terrorisme.Formålet med vor krigsførelse var oprindeligt at bekæmpe Al Quaida, idet denne organisations brug af Afghanistan,havde vist sig at udgøre en fare for Natos medlemslande. Senere - uden nogen påviselig grund - har indsatsen glidende ændret sig til at være en krig mod Taliban og andre lokale oprørsbevægelser,som bekæmper den Afghanske regering, med det formål at indføre en anden styreform.Det bemærkes ,at disse oprørsbevægelser alle er lokalt funderet og delvist baseret på tilhørsforhold til en bestemt stamme

Danmark og de øvrige Natolande har i sin tid mere eller mindre direkte indsat den nuværende præsident og siden støttet hans regime på trods af to valg,som af alle observatører er erklæret for tvivlsomme ,grundet udbredt stemmesvindel og manipulation med optællingen.

I den tid danske soldater har betalt med deres liv og helbred i Afghanistan ,har korruptionen på alle niveauer, i det af præsidenten etablerede statsapparat, spredt sig, så hele systemet idag må siges at være gennemkorrupt.I samme periode er produktionen af opium til fremstilling af heroin mangedoblet i det afghanske landbrug,således at 90 % af verdens heroin idag er baseret på opium fra Afghanistan.

Fra tid til anden har bl.a. Udenrigsminister Lene Espersen i sin ufattelige visdom påpeget, at vor indsats i Afghanistan har sikret kvinderne adgang til uddannelse samt menneskerettighedsbeskyttelse ,idet krigen efter hendes opfattelse skal bringe demokrati og menneskerettigheder til Afghanistan.

Skiftende forsvarsministre har tilkendegivet , at vor krigsindsats har til formål at nedkæmpe alle, som truer den "valgte" afghanske regering herunder især Taliban.Vores nuværende forsvarsminister mener desuden ,at de danske soldater i Afghanistan kæmper for vor frihed i Danmark.

I Danmark har Forsvarskommandoen og det danske officerskorps vist sig at være mere optaget af interne intriger og bekæmpelse af ytringsfriheden end at føre effektiv krig i Afghanistan.Indtil flere gange har undersøgelser og dygtige journalister påvist mangler ved materiel ,som anvendes i krigsindsatsen og forsinket forsyning af tropperne med up to date udstyr til kamp og beskyttelse.Senest de forsinkede helikoptere.

Jeg antager, det er generalernes ansvar, at deres soldater er udstyret med det bedste materiel ,der findes til den pågældende krigsindsats.Skyldes manglerne, at budgettet er overskredet, må der overføres penge fra andre aktiviteter eller anskaffelser ,som ikke direkte har betydning for soldaterne i Afghanistan.Man kan også overveje at begrænse antallet af generaler og admiraler, for derved at få råd til nyanskaffelser.

Jeg har aftjent min værnepligt i søværnet på Gønland og kan genkende forsvarsledelsen nuværende selvhøjtidelighed og pleje af egen betydning fra min tid under Grønlandskommandoen. Ledelseskulturen i forsvaret har åbentbart ikke forandret sig meget i årenes løb.

Efter min mening er der - når ovennævnte lægges til grund - ingen tvivl om ,at vor indsats i Afghanistan er fuldstændig forfejlet,dels fordi der ikke er en klar og entydig målsætning, udstukket af af de politikere ,som har beordret tropperne i krig ,og dels fordi den danske forsvarsledelse ikke er kompetent til at løse opgaven.

Vi bør derfor trække os ud omgående ,før der spildes flere soldaters liv og helbred i en krig, som aldrig kan vindes, og som ikke på nogen måde sikrer danskernes frihed eller beskytter dem mod terrorisme.

Det vil være interessant at høre fra de ansvarlige i regeringen,hvem der tegner dansk udenrigspolitik i Afghanistan.Er det udenrigsministeren,forsvarsministeren,statsministeren eller bistandsministeren eller dem alle i forening? Deres udmeldinger indtil nu tyder på manglende koordinationsevne, hvilket kun kan forvirre soldaterne og så endnu mere tvivl om deres indsats overhovedet har noget formål.

Alle politikere, som har stemt for at sende danske soldater til Afghanistan, må idag nøje overveje, om en fortsat indsats ,med den ufattelige høje pris der betales i form af menneskeliv,er værd at fortsætte.Jeg mener nej.Indsatsen mod terrorisme bør lægges fuldstændigt om med hovedvægt på efterretningsarbejde og afdækning af de fundamentalistiske kredse, hvorfra terroristerne tilsyneladende rekrutteres.

Med venlig hilsen

Jens Rosendal Lauritsen
Kanalens Kvarter 64,1.,th.
2620 Albertslund

E-mail: jensrosendal@yahoo.dk