

Miljøudvalget
Christiansborg
1240 København K

Kære medlemmer af Folketingets Miljøudvalg

Vedr. planerne om etablering af et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage

Det glæder mig, at Miljøudvalget agter at aflægge området et besøg senere på måneden. Det er positivt, at I ønsker at se det område, hvis fremtid der skal tages stilling til. Jeg håber, I under besøget får et indtryk af områdets særlige kvaliteter. Selv om det måske kan være vanskeligt under et enkelt kort besøg, hvor man befinder sig sammen med flere andre mennesker. Min egen erfaring er, at man helst skal være alene i naturen, og at den først åbner sig for én efter nogen tid. Når der er faldet ro over én og man har fået afstand til sin måske lidt fortravlede hverdag i helt andre omgivelser.

Undertegnede bor på adressen Gl. Ålborgvej 22, vel 4 - 5 km fra det sted, hvor møllerne efter planerne skal stå. Jeg færdes næsten dagligt i området eller i dets umiddelbare nærhed. Det særlige ved området er roen og stilheden og den uberørte karakter. Det udpegede sted er en del af et meget stort sammenhængende naturområde, der strækker sig fra fuglereservatet Vejlerne i syd til Østerild og Hjørdemål Klitplantager i nord. Herfra der er kort afstand over til Hanstholm-reservatet, som er en del af Nationalpark Thy. Mod øst er der også forbindelse til klitplantagerne i hele den nordlige del af Jammerbugt kommune. Ingen andre steder i Danmark er der et så stort sammenhængende naturområde, der visse steder har karakter af vildmark. Ikke så underligt, at Viborg Amt i sin tid erklærede området for særlig bevaringsværdigt stilleområde. At etablere et testcenter for op til 250 m høje vindmøller i dette område, er en så vanvittig tanke, at jeg nægtede at tro på det, da jeg første gang hørte om det. Et testcenter, der foruden de gigantiske møller skal indeholde oplyste målemaster, vejanlæg, lagerplads, administrationsbygninger m.v. Hvordan kan noget menneske ved sin fulde fornuft hævde, at dette sted er velegnet til formålet, når det kræver, at der ryddes skov i et såkaldt vindfelt på ca. 1200 ha? Den skov, der blev plantet for omkring 100 år siden for at give læ mod vestenvinden og for at standse sandflugten.

Det er naturligt, at vi i et forblæst land som Danmark udnytter vindenergien. Om det er nødvendigt med et testcenter, skal jeg ikke kunne sige. Allerede vore eksisterende vindmøller producerer jo mere strøm end vi kan bruge, når det blæser kraftigt. Måske ville det være klogere at forske noget mere i oplagring af strøm frem for i større og flere vindmøller.

Men hvis det virkelig er tilfældet, at der er brug for et sådant testcenter, så er der alternative placeringsmuligheder. Det er for nylig dokumenteret af Danmarks Naturfredningsforening, der med hjælp fra Ålborg Universitet har fundet et større antal steder, hvor de formelle krav er opfyldt. Endelig må en placering på havet også overvejes. Når man i Tyskland kan teste vindmøller på havet, må det vel også kunne lade sig gøre i Danmark.

Det vil være en fatal beslutning, hvis vi blot bøjer os for påstanden om, at Østerild Klitplantage er det bedst egnede sted. Selvfølgelig kan vi ikke ofre et helt unikt naturområde for at teste nogle vindmøller. Danmarks natur er trængt fra alle sider. År for år bliver der mindre af den. Især kniber det med de store sammenhængende naturområder.

Vi har nok af eksempler på indgreb i naturen, der senere har vist sig at være en fejltagelse. Føres dette galmandsværk ud i livet, kan det ikke fortrydes. Tag ned og tal med naboerne til testcentret i Høvsøre ved Lemvig. De kan berette om deres erfaringer.

Vi, der bor her i området, hørte første gang om planerne omkring 1. oktober 09. Da det gik op for mig, at det var et alvorligt ment forslag, opstod der en stor trang til at gøre et eller andet. Kommunalvalget stod lige for døren, og jeg besluttede at stille op på énmandslisten "Naturens Stemme". Mit ønske var at give naturen en stemme, når der skal træffes politiske beslutninger, der vedrører naturen.

Jeg fik ikke stemmer nok til et mandat. Langt fra. Ansvarer herfor er helt og holdent mit. Jeg er ikke nogen dreven politiker. Jeg kastede mig ud i noget, jeg ikke før havde prøvet. Jeg havde ingen økonomiske midler at føre valgkamp for, jeg havde ingen "spindoktorer" og ingen kontakter "de rigtige steder". Og mine retoriske evner var langt fra trænede nok. Det er imidlertid mit indtryk, at efterhånden som folk bliver klar over, hvor omfattende projektet er, og hvor stort et indgreb i naturen der bliver tale om, så breder modstanden mod planerne sig.

Jeg håber inderligt, at der i Folketinget kan skabes flertal for at forkaste lovforslaget, så denne forrykte naturødelæggelse kan undgås. Lige her og nu sætter jeg min lid til, at Miljøudvalget forstår sagen og dens konsekvenser. Kære medlemmer af Miljøudvalget: Åbn jere hjerter, så kan I ikke være i tvivl. Lad jer ikke narre af VVM-redegørelsen. Den er et skønmaleri, der ikke har meget med virkeligheden at gøre. Man skulle tro, den var et bestillingsarbejde. Den går ned og ser på forskellige små detaljer. Men man kan ikke på denne måde løsrive tranerne eller gæssene eller kronvildtet eller padderne eller klokkeblomsterne. Det hele udgør én stor helhed, og det er den, man må forholde sig til. Det gør VVM-redegørelsen ikke. Spørgsmålet er, om Østerild og Hjørdemål Klitplantager, der indgår i et stort sammenhængende naturområde, skal ødelægges. Det er det, I skal sige ja eller nej til.

Med venlig hilsen

Niels Erik Fischer
Gl. Ålborgvej 22
Langvad
7741 Frøstrup

nielsefischer@yahoo.dk