

## UDENRIGSMINISTERIET

Spørgsmål 266 fra  
Udenrigsudvalget til  
udenrigsministeren af 23.  
september 2010 stillet af  
Søren Espersen (DF) –  
URU alm. del.

### Spørgsmål 266:

Hvordan sikre regeringen sig, at penge, der blev givet til NDC, blev brugt til projekter, der rent faktisk er i overensstemmelse med Danmarks interesser og i overensstemmelse med Køreplan for Fred – og ikke styret af NDC's egen politiske dagsorden?

### Svar:

Den danske indsats til støtte for menneskerettigheder og god regeringsførelse i de palæstinensiske områder følger den overordnede målsætning for det dansk-palæstinensiske udviklingssamarbejde, nemlig fremme af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Det fremgår af den strategiske ramme for dansk-palæstinensisk udviklingssamarbejde (2010-2012), at dette indebærer understøttelse af en to-statsløsning med etablering af en levedygtig palæstinensisk stat, som eksisterer i fred og sikkerhed med sine naboer, i første række Israel. I den forbindelse er inddragelse af de palæstinensiske og israelske civilsamfund af afgørende betydning for en folkelig forankring af fredsprocessen. Støtte til de palæstinensiske NGO'er er derudover en støtte til pluralisme i de palæstinensiske områder og dermed en del af støtten til institutionsopbygning på linje med premierminister Salam Fayyads plan for opbygningen af en palæstinensisk stat inden for to år. De danske bistandsmidler, der kanaliseres via NDC, udgør blot én ud af en række danske aktiviteter, der støtter opbygningen af en palæstinensisk retsstat, præget af respekt for menneskerettigheder og god regeringsførelse.

For at tilsikre bedst mulig anvendelse af danske bistandsmidler til fremme af menneskerettigheder og god regeringsførelse besluttede Danmark at indgå i et donorsamarbejde om koordineret støtte til sektoren. Beslutningen blev taget på baggrund af erfaringerne med forskellige donorerers ukoordinerede støtte til individuelle NGO'er. Resultatet blev en fælles donormekanisme, der fordeler støttemidler til NGO'erne på baggrund af individuelle projektansøgninger fra både palæstinensiske og israelske NGO'er. Ud over Danmark indgår Sverige, Schweiz og Nederlandene i det fælles donor samarbejde.

En palæstinensisk NGO ved navn The NGO Development Center (NDC) blev valgt af donorerne i fællesskab til at stå for mekanismens sekretariatsfunktion, hvilket vil sige den daglige administration af den samlede støtte til sektoren. Endvidere blev oprettet en

styringskomité, hvor samtlige donorer er repræsenteret. Styringskomiteen har til opgave at sørge for, at støtten til sektoren kanaliseres via NGO-projekter, der understøtter promovering af respekt for menneskerettigheder og god regeringsførelse. Styringskomiteen skal således tilsikre, at de aktiviteter, der støttes via den fælles mekanisme er på linje med den bistandsstrategiske målsætning om støtte til opbygningen af en palæstinensisk retsstat og dermed en understøttelse af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Endelig fører styringskomiteen kontrol med, at ansøger-NGOerne lever op til en række faste kriterier for tildeling af støtte, herunder særligt; a) at NGOerne i deres vedtægter baserer sig på internationale menneskerettigheder og humanitær folkeret og b) at NGOerne tilslutter sig principperne om ikke-vold og anti-diskrimination i deres arbejde. Såfremt man fra styringskomiteens side konkret vurderer, at den enkelte ansøger-NGO ikke lever op til disse principper, vil ansøgningen om støtte blive afvist.

NDC betragtes blandt internationale donorer som en seriøs og ansvarlig samarbejdspartner, når det drejer sig om aktiviteter til støtte for det palæstinensiske civilsamfund. Udover Danmark, Sverige, Schweiz og Nederlandene, kanaliserer blandt andet EU-Kommissionen, Verdensbanken og Frankrig årligt støtte gennem organisationen.