

Folketingets Uddannelsesudvalg
Christiansborg

Afdelingen for gymnasiale
uddannelser

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. 3392 5600
Fax 3392 5302
E-mail uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr. 20-45-30-44

Svar på spørgsmål 294 (alm. del):

07-05-2010

I brev af 16. april 2010 har udvalget efter ønske fra Christine Antorini (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 294:

"Det nuværende fag religion i gymnasiet har så vidt vides altid heddet religion. Kan ministeren bekræfte dette samt oplyse, hvornår faget religion blev indført i gymnasiet? "

Svar:

Ifølge bekendtgørelse af 31. maj 1850 skal religionslæreren i den lærde skole (datidens gymnasium) se det som sin opgave "at bibringe Disciple-
ne en levende Erkendelse af den christelige Religions Sandheder og at gøre samme frugtbar for Gemyttet".

Faget dukkede op i en ny skikkelse i 1877 med et nyt formål: "belæring". Faget var nu principielt kundskabsmeddelende og obligatorisk - hvilket dog ikke betød, at der ikke foregik holdningspåvirkning.

Selv om faget var ikke-konfessionelt bundet, blev der alligevel i den grundtvigske frihedstraditions ånd i 1906 indført en fritagelsesparagraf. Gymnasiets religionsfag var et eksamensfrit og karakterfrit fag. Faget var ikke-konfessionelt, men dog i udpræget grad i praksis et kristendomsfag.

Dette skiftede afgørende i 1967 (ved starten på hf), idet faget i den nye uddannelse blev opdelt i tre områder: Kristendom, fremmede religioner og etik/filosofi.

Fra starten blev faget i hf et fag som andre fag med mundtlig prøve og dermed karakter.

Dette blev startskuddet til en omfattende, bred lærebogsproduktion - og efterhånden blev det et særsyn at se præster forestå religionsundervisningen. I stedet blev det cand.mag.'er, uddannet med religion som deres ene fag.

I 1972 blev det besluttet, at der skulle gives årskarakter i religionsfaget i gymnasiet.

Fra midt i 80'erne blev religion et eksamensfag i gymnasiet, og 10 år senere blev fritagelsesparagraffen fjernet.

I de eksisterende læreplaner (fra 2005) for religion i stx og hf nævnes det, at faget religion bedrives på "videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund".

Med venlig hilsen

Tina Nedergaard