



Folketingets Uddannelsesudvalg  
Christiansborg

Afdelingen for grundskole og  
folkeoplysning

Frederiksholms Kanal 26  
1220 København K  
Tlf. 3392 5600  
Fax 3392 5302  
E-mail [uvm@uvm.dk](mailto:uvm@uvm.dk)  
[www.uvm.dk](http://www.uvm.dk)  
CVR nr. 20-45-30-44

Svar på spørgsmål 293 (alm. del):

07-05-2010

I brev af 16. april 2010 har udvalget efter ønske fra Christine Antorini (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 293:

"Det nuværende fag kristendomskundskab i folkeskolen har gennem tiden, så længe som folkeskoleloven har eksisteret, heddet forskellige ting. Ministeren bedes orientere om historikken bag faget: Hvornår blev faget indført, og hvad har faget heddet igennem årene frem til i dag?"

Svar:

Følgende svar er afgrænset til hovedtrækkene i lovgivningen fra 1899 og frem til i dag.

I skolelovgivningen fra 1899 og frem til 1937 fremgår det, at der skal undervises i religion. Det fremgår, at undervisningen er knyttet sammen med den evangelisk-lutherske kristendom og oplæring heri.

I lov om folkeskolen fra 1937 fremgår af formålsbestemmelsen, at kristendomsundervisningen skal være i overensstemmelse med folkekirkens evangelisk-lutherske lære. Det fremgår endvidere, at undervisningen skal omfatte kristendomsundervisning. Det gælder såvel den købstadordnede skole som den landsbyordnede skole og såvel i grundskolen og i hovedskolen som i den eksamensfri mellemskole. Om realklassen - i tilknytning til mellemskolen - er der i loven fra 1937 henvist til 1903-loven om almen skoler mv. Der er ikke krav om undervisning i faget i realklassen.

Det fremgår af folkeskoleloven fra 1958, at der skal undervises i kristendomsundervisning i hovedskolen. I realafdelingen skal undervises i faget religion.

I 1970 betegnes faget kristendomskundskab, bortset fra i realafdelingen hvor faget hedder religion.

I 1975 får faget den karakter, det har i dag. I folkeskolelovens formålsbestemmelse ophæves bestemmelsen om, at "Kristendomsundervisningen i folkeskolen skal være i overensstemmelse med folkekirkens evangelisk-lutherske lære." Fagets centrale kundskabsområde (folkekirkens evangelisk-lutherske lære) fastlægges i en selvstændig bestemmelse i loven. I 10. klasse hedder faget kristendomskundskab/religion og er et tilbud til eleverne.

Med venlig hilsen

Tina Nedergaard