



Folketingets Socialudvalg

Departementet

Holmens Kanal 22
1060 København K

Tlf. 3392 9300

Fax. 3393 2518

E-mail sm@sm.dk

Dato: 5 juli 2010

ANR/ J.nr. 2010-3426

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26. maj 2010 følger hermed socialministerens endelige svar på spørgsmål nr. 466 (SOU Alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Frederiksen (S).

Spørgsmål nr. 466:

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen og materialet fra Rådet for Socialt Udsatte fra den 20. maj 2010 vedrørende nye rapporter om konsekvenser af de laveste sociale ydelser, jf. SOU alm. del - bilag 261”

Svar:

Rapporterne ”Levevilkår og coping – Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser” og ”Livet på de laveste sociale ydelser – en kvalitativ undersøgelse om livsbetingelser og copingstrategier” er, som det fremgår af henvendelsen af 20. maj 2010, bestilt af Rådet for Socialt Udsatte og primært baseret på spørgeskemaer og kvalitative interviews. Rapporterne bidrager med afsæt heri med oplysninger om modtagerne af en række kontanthjælpsydelse efter Beskæftigelsesministeriets lovgivning. Rapporterne fremhæver bl.a. dårlig helbredstilstand, gæld, manglende kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet, herunder særligt manglende uddannelse og sprogkunderskaber.

I lighed med Rådets formand, Jann Sjursen, mener jeg, at det er vigtigt at sætte ind overfor de udsatte enkeltpersoners og familiers grundlæggende problemer. Målet er at gøre folk i stand til at komme ud af deres vanskelige situation eller endnu bedre forebygge, at de kommer i den. De mennesker, som kan, skal på sigt hjælpes til at klare sig selv og derved opnå den menneskelige værdi, som ligger i at kunne tage vare på sig selv og sin familie. De mennesker, som ikke kan, har vi naturligvis et samfundsmæssigt ansvar for at tage hånd om og give den bedst mulige hjælp og støtte.

Regeringen gør - og har allerede gjort – meget for at hjælpe udsatte enkeltpersoner og familier med at forbedre deres situation. Her kan bl.a. nævnes *"Det fælles ansvar"* og *"Det fælles ansvar II"*, *"Nye veje til arbejde"*, *"Ny chance til alle"*, behandlingsgaranti til alkohol- og stofmisbrugere, udspillet *"Lige muligheder"*, to omfattende psykiertiaftaler og *"Hjemløsestrategien"*. Regeringen har også fremadrettet fokus på at forbedre forholdene for de udsatte grupper. Senest har regeringen sammen med satspuljepartierne indgået aftale om Barnets Reform, som på en lang række områder styrker indsatsen over for udsatte børn og unge.

Benedikte Kiær

/ Jakob Krogh