

At tage imod mennesker, som flygter fra forfølgelse, krig o.m.a., anses som en selvfølge i størstedelen af de vestlige lande. At give folk tag over hovedet, mad på bordet og mulighed for lægehjælp er ligeledes selvfølgeligt.

Men som vi ser mange steder i DK, f.eks. i Volsmose, Gellerup, Tingbjerg o.m.a. steder, er dette ikke nok. Såvel 1. generations, og i særdeleshed 2. gen. indvandrere, føler sig uden for samfundet, og reagerer med vold mod det omgivende samfund. De samler sig i "landsbyer" hvorved de IKKE bliver integrerede. En del af deres adfærd bliver præcis som i hjemlandet. Altså de bibeholder deres traditioner, religion, klædedragt m.m. Og gør vi ikke noget NU, ender bandekrigen med en regulær "borgerkrig", hvor etniske danskere vil skubbe ikke-etniske danskere endnu længere væk. Og, hånden på hjertet, har DU en indvandrer/flygtning som du omgås? Og har du det, er det sandsynligvis en meget veluddannet person, du omgås!

Såfremt danskere og indvandrere IKKE kommer i kontakt, andet sted end i køen i Føtex, vil VI aldrig kunne forstå indvandrere- og DE vil ikke forstå os. At indvandre til et land, hvor sprog, kultur, religion og klædedragt er forskellig, stiller store krav til indvandrerens han er tvunget til at give afkald på nogle af sine kulturelle/religiøse "særheder". Det kræver nemlig mindst 2 parter for en vellykket integration.

Og som sædvanlig bør/skal vi starte på græsrodsniveau. Det jeg vil benævne "Zebra-projektet". Sort og hvid er den, men hvor striben begynder og ender er svært at se, dermed integrationen! Vi er alle danskere, hvis vi vil!

Økonomi: Staten tilbyder danske familier et beskedent beløb, f.eks. 2.000 skattefrit pr. måned, "MOD at den enkelte familie bliver en slags fadderfamilie" for en flygtningefamilie. Spise med dem 2-5 gange mdl.; hjælper med myndigheder, skole, sundhed- og alle de ting, som er ukendte for nys ankomne. Fortæller om danske traditioner, sædvaner og værdier, f.eks. ytringsfrihed, kvindefrihed o.lign. Men det er vigtigt, at der ydes betaling. Dels for at vise, det er en vigtig opgave, og dels for at få en så bred vifte af den danske befolkning til at deltage. Og dels for at undgå, at det kun bliver "de frelste", der bliver fadderfamilier; nemlig de med mentalt og økonomisk overskud. Det bør være en "folkebevægelse"

Det bliver sikkert svært og krævende, men garanteret også givende; via en lille parlør at opleve en familie forsøge at lære sig dansk, grine med dem over en kop te. Kort sagt få et personligt forhold til indvandrerne. Så vi fjerner distansen - DEM og OS. Jeg tror, der er mange familier i DK, som vil stille op i et sådant projekt. Og ganske givet også en del politikere, der hermed kan signalere, at de også i handling, og ikke kun i ord, går forrest m.h.t. at forsøge at integrere nyankomne. Men samtidig mener jeg, at regeringen må forsøge at få private boligejere til at tage imod udlændingene, og således at Stat/kommune BESTEMMER, hvor de skal bo! Vi skal ikke have flere ghettoer; sporene skræmmer. Og det er rimeligt, at dem der betaler også er den der bestemmer.

Som lærer har jeg undervist mange børn med jødisk baggrund-ingen problemer med at tale med børn og forældre. Jeg har haft elever med kinesisk/vietnamesisk baggrund-ingen problemer med elever/forældre. Jeg har haft elever med arabisk/pakistansk baggrund-STORE problemer med at få kontakt med forældre, når det overhovedet lykkedes! Derfor anser jeg det for en tvingende nødvendighed, at vi nu får folk integreret, og at de forstår, at sproget er vigtigt-og at de forstår vores tankesæt-og omvendt.

Efter et år udfylder såvel fadder-som indvandrerfamilie et evalueringsskema, så folk på universitetet kan lave forskningsprojekt på det. Jeg har selv integreret mig her i Sverige, godt hjulpet af gode naboer. Skønt der ikke er de store forskelle sprogligt eller kulturelt, har der været en hel del ting, jeg har behøvet hjælp til. Og jeg deltager nu i foreningslivet helt på linie med de "indfødte". Det ville

glæde mig meget, såfremt I politikere ville sende mig et par ord om mit forslag, som jeg i årevis har vendt med en del mennesker-fra arbejdsløse til advokater, samt ikke mindst 7-8 indvandrere, og alle har ment, at jeg burde sende mine ideér ud i et større forum.

Der er ganske givet politikere og andre, som kan påpege svagheder i mit projekt, især da jeg mener, det skal være et KRAV, at flygtninge/indvandrere tager imod "tilbudet". I modsat fald er de vel næppe interesserede i integration?

Såfremt politikere måtte have brug for min hjælp f.eks. i forbindelse med deltagelse i et hurtigtarbejdende AD-Hoc udvalg, stiller jeg mig gerne til rådighed, i det omfang min "stressede pensionisttilværelse" tillader.

NB! Bemærk venligst at dette er et ikke partipolitisk indlæg. Som dansker bosiddende 100 km længere østpå i Sverige, har jeg nemlig mistet min demokratiske ret til at stemme til folketingsvalget. Og for at fuldende min sang har jeg ej heller stemmeret til Riksdagsvalget her! Det er værd at tænke over!

Med venlig hilsen

Erik Frausing, pensioneret folkeskolelærer, har bl.a. arbejdet på Tingbjerg-og Voldparken Skole.
Pl 1162 Lur
28023 Hästveda, Sverige