

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Per Bo [mailto:perbo44@gmail.com]

Sendt: 2. april 2010 18:14

Til: HUC

Emne: Höring om ny udviklingspolitik

* Denne email er sendt via Udenrigsministeriets hjemmeside *

Kommentarer til Udkast til Strategi for Dansk Udviklingspolitik.

Afsnit 2.2 om styrkelse af EU's rolle som udviklingspolitisk aktør.

Det er på mange måder positivt at læse afsnittet om EU som udviklingspolitisk aktør. Udkastet fremhæver ganske rigtigt betydningen af EU's rolle og vigtigheden af, at Danmark i sin strategi lægger vægt på samspillet med EU.

Det siges bl.a.: " De ændrede globale magtstrukturer betyder, at vi i stigende grad skal bruge vores medlemskab af EU til at påvirke globale dagsordner. Et aktivt engagement i EU giver Danmark mere indflydelse end vores størrelse tilsiger. Kommissionen og de øvrige EU medlemslande er Danmarks nærmeste internationale samarbejdspartnere. EU er verdens største udviklingspolitiske aktør og har global tilstedeværelse. Men EU har ikke den tilsvarende indflydelse. Det skal der gøres noget ved."

EU er samlet ikke blot den største globale donor mht. udviklingsbistand. EU's andre politikker så som handels- og landbrugspolitik har også afgørende betydning for mange ulande ikke mindst i Afrika.

Det er derfor - som det skrives - vigtigt at præge EU's udviklingspolitiske dagsorden. Der er som på andre områder inden for EU en kamp mellem forskellige politiske holdninger. Danmark har præget EU's politiske udviklingsdagsorden bl.a. mht. at sætte fattigdomsbekæmpelse i fokus.

I strategien fremhæves, at "både Danmark og EU står stærkest, når EU agerer samlet udadtil. Kommissionens og medlemslandenes politikker, instrumenter og udviklingsindsatser skal trække i samme udviklingsvenlige retning. Lissabon-traktaten og EU's fælles udenrigstjeneste samler EU's forskellige instrumenter og giver et godt grundlag særligt med hensyn til udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og udviklingspolitik".

Der mangler intet i strategien mht. de gode hensigter. Men der mangler en præcisering af hvor og hvordan Danmark kan og vil spille ind.

Europaparlamentet.

I udkastet fremhæver man kommissionen og medlemslandene, men i henhold til Lissabontraktaten har også Europaparlamentet fået en vigtigere rolle. Men denne væsentlige institution er åbenbart ikke indtænkt i strategien. Skal vi ikke forholde os til Europaparlamentets rolle ?

Har de danske europaparlamentarikere ikke en rolle at spille i forhold til at styrke EU's rolle som udviklingspolitisk aktør ?

Hvis man ser på hvilke områder, de danske europaparlamentarikere har kastet sig over efter valget i 2009, skulle man ikke tro det.

Danmark er ganske enkelt det land blandt de 27 medlemslande, der er dårligst repræsenteret på det udenrigspolitiske område. Der er slet ingen dansk repræsentation i udenrigsudvalget, i udviklingsudvalget, i udvalget vedr. international handel og i underudvalget om menneskerettigheder. Det højeste Danmark kan svinge sig op til, er en stedfortræderplads i underudvalget om sikkerhed og forsvar!

(Man må især spørge, om EU's udenrigspolitik virkelig betyder så lidt for regeringspartierne og Socialdemokratiet, der hver for sig har fire medlemmer af parlamentet ?)

Udmøntning.

Fine ord gør det ikke alene. Det er også vigtigt, at man i udenrigstjenesten sætter tilstrækkelige resurser ikke mindst personaleresurser ind på at følge EU's udviklingspolitik bl.a. så man kan se, hvor der bør tages danske bilaterale initiativer, og hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at gøre sin indflydelse gældende mht. EU's initiativer.

Eksempelvis kunne Danmark - med det fokus der er på Afrika - engagere sig meget mere i forhold til den ambitiøse fælles Partnerskabsstrategi, der i december 2007 blev indgået mellem EU og Afrika. Den omfatter otte væsentlige indsatsområder blandt andet: fred og sikkerhed, god regeringsførelse og menneskerettigheder, handel og regional integration og de af FN opstillede "Millenium Development Goals"

Strategien involverer samarbejde mellem kommissionerne i EU og AU, Europaparlamentet og det Panafrikanske Parlamentet, civilsamfundsorganisationer i EU og Afrika. Den udmøntes i treårige handlingsplaner. Den første dækker perioden 2008-2010. Den næste for perioden 2011-2013 skal besluttes i år.

I udkastet til strategi siges det: "Danmark er parat til at fokusere sin tilstedeværelse og tilpasse indsatser i lyset af en mere fælles tilgang i EU".

Det bliver spændende at se, om Danmark (de forskellige danske aktører) vil komme med det nødvendige med- og modspil i EU.

Per Bo

Tidligere koordinator for den danske EU-NGO Platform (Nu: CONCORD-Danmark)