

Fra: Inge Wallin [iwallin@allerupnet.dk]
Sendt: 15. april 2010 13:42
Til: Trafikudvalget
Cc: tol@dkblind.dk
Emne: Flekstrafik til blinde

Til trafikudvalgets medlemmer:

I 2009 har jeg været så heldig at være deltager i et pilotproject, hvor blinde kunne benytte sig af flekstrafikordningen.

Det er det år i mit liv, hvor jeg har følt mig mest integreret i det danske samfund, og i bogstavelig forstand i øjnhøjde med mine medborgere. Den livskvalitet jeg oplevede i 2009 er så markant en forbedring svær at beskrive kort, fordi der er så mange aspekter, som i denne skrivelse vil blive for omfattende. Her vil jeg forholde mig til det mest betydningsfulde for mig.

Jeg har haft mulighed for at deltage i arrangementer på egen hånd, teater, koncerter, familiefester, besøge min datter i København, med mere. Disse muligheder ligger udenfor det som jeg som blind bare kan klare, da intet af dette indgår i daglige rutiner. Det er her flekstrafikken gir os blinde en chance for at være med i det almindelige samfundsliv på lige fod med vore medborgere.

I dag, hvor jeg ikke har muligheden, mærker jeg hårdt, hvor begrænset jeg er, hvor svært det er at være med både i det kulturelle liv og sammen med venner og familie. Det har givet mig mere socialt samvær, forhøjet livskvalitet og et godt humør.

Alt dette kan opnås med 104 ture om året.

Det er mit store håb, at dette project bliver permanent og landsdækkende, så vi blinde kan blive en del af det danske samfund.

De bedste hilsner

Inge Wallin