

Uansvarlige regionspolitikere snyder Næstved og Roskilde for akutsygehuse

Regionspolitikerne har i begyndelsen af februar fremlagt det materiale, som skal anvendes til at træffe beslutning om Region Sjællands fremtidige sygehusstruktur. Desværre er det fremlagte materiale meget mangelfuldt. På trods af det, skal regionsrådet allerede den 16. marts træffe sin beslutning. Det er i sandhed en kort proces, for en så alvorlig beslutning. Den korte tidsfrist tillader sandsynligvis ikke at beslutningsgrundlaget kan forbedres. Men hvis regionens politikere gennemtvinger en beslutning på det nuværende grundlag, vil jeg tillade mig at kalde beslutningen for uansvarlig.

Det betyder at borgene i regionen kan risikere, at beslutningen bliver truffet på et ufuldstændigt grundlag. Hastværk er lastværk er ord, der vil få en hel ny betydning for borgerne i regionen. Borgerne skal både leve med og betale for en forkert beslutning i mange år fremover. Og mens vi er ved at tale om penge, så indeholder alle scenarier som regionens politikere har udtænkt, etablering af et splinternyt hovedsygehus til mellem 9 og 11 mia. kr., mens de eksisterende sygehuse i vidt omfang skrottes. Er det ansvarlig forvaltning af borgernes skatte kroner? Kan man ikke indarbejde den eksisterende bygningsmasse, og de betydelige investeringer der er lavet i dem i de senere år, i et nyt og mere fuldstændigt beslutningsgrundlag?

Den største mangel i materialet er dog, at Region Sjælland på ingen måde har forholdt sig til, hvor mange penge det vil koste at drive den nye sygehusstruktur. De årlige driftsudgifter, der er forbundet med de forskellige forslag er slet ikke beregnet. Regionen har alene forholdt sig til et anlægsbudget for hvert af de scenarier der er fremlagt. Det er en mangel som vil kunne fremkalde alvorlige lommesmærter for regionens borgere, idet driftsudgifterne for hvert af forslagene ikke kan være ens. Scenariernes forskellighed tilsiger, at der for hvert af scenarier er en specifik årlig driftsudgift, ligesom der er et specifikt anlægsbudget for hvert af de 4 scenarier.

Regionspolitikerne har valgt at lægge både debat og beslutning i spændetrøje. Det er kun tilladt at forholde sig til 4 nøje udvalgte scenarier, ud af i alt 11 scenarier der er beskrevet i hovedværket "Scenarier for ny sygehusstruktur i Region Sjælland". COWI har lavet materialet, men desværre er der væsentlige mangler i det materiale der er fremlagt. Af de 4 scenarier er det tydeligt, at regionen går efter at placere et hovedsygehus i Køge, mens regionens tættest befolkede områder, Roskilde og Næstved betænkes med et nærsygehus. Og af de 11 scenarier der er beregnet, er det også den bedste løsning. Derfor er det også mest interessant at finde ud af, hvilke scenarier der mangler. Og der er mindst 4 scenarier der mangler at blive beregnet:

1. Hovedsygehus i Roskilde og akutsygehuse til Holbæk, Slagelse og Nykøbing F.
2. Hovedsygehus i Roskilde og akutsygehuse til Næstved, Slagelse og Nykøbing F.
3. Hovedsygehus i Næstved og akutsygehuse til Slagelse, Roskilde og Nykøbing F.
4. Hovedsygehus i Næstved, med akutsyge i Roskilde, Holbæk og Nykøbing F

Bemærk at der i de manglende scenarier er hoved- eller akutsygehuse i de tættest befolkede områder i regionen, nemlig Roskilde og Næstved, og for de første 3 også Slagelse, som er den 3. største kommune i Regionen målt på befolkningstal.

At lave beregninger for de manglende scenarier er ikke muligt på grundlag af de oplysninger der er lagt frem af Region Sjælland, men regionspolitikerne bør og skal tage ansvar for, at COWI udarbejder de manglende beregninger, således beslutningen kan træffes på et fuldstændigt grundlag.

Regions Sjællands favorit til sygehusstrukturen placerer altså hovedsygehuset i Køge, og akutsygehusene i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. Helt alvorligt har regionspolitikerne åbenbart ment, at den mest effektive sygehusstruktur i regionen opnås ved, at starte med at placere to nærsygehuse i regionens tættest befolkede områder. Det er den absolutte katastrofe for de to største byer i regionen Næstved og Roskilde. Selve tanken er absurd og ulogisk.

Planen er selvfølgelig også uspiselig for Næstved og Roskildes borgere, og i et forsøg på at afværge den absolutte katastrofe, har Region Sjælland så opfundet en høringsperiode, og strategisk placeret to borgermøder i de ramte områder. Regionspolitikere har på borgermøderne forklaret hundredvis af fremmødte borgere, hvorfor det er en god ide, at netop regionens tættest befolkede områder kun udstyres med nærsygehuse. Borgerne i Roskilde og Næstved skal jo tænke på regionens bedste, og det er sandelig den bedste løsning, som regionspolitikere nu har udtænkt.

Skidemokrati og blændværk er ord der ikke falder mig fjernt i denne beslutningsproces. De manglende scenarier i COWI's materiale ligner bestillingsarbejde. Papir er taknemmeligt, men virkeligheden bliver at det fleste af Roskildes borgere skal køres med blå blink til Holbæk, mens borgene i Næstved kan se frem til en tur til Slagelse med horn og lygter. I mens prøver regionspolitikere at overbevise borgerne om, at det er den bedste og mest effektive sygehusstruktur i regionen.

Ved at transportere flest mulige borgere over betragtelige afstande, får man den bedste sygehusstruktur. Det er en vaskeægte skrivebordsberegning, der er lavet for at få Region Sjællands regnestykke til at falde ud til fordel for Køge-løsningen. En løsning der også blev forsøgt gennemført af det gamle regionsråd uden held.

Efter min bedste overbevisning bør en optimal sygehusstruktur starte med at placere akutsygehuse i de tættest befolkede områder i regionen. Som borger i Roskilde og Næstved kan man med rette forvente at der er et højt serviceniveau inden for kort afstand. Det indebærer også, at man kan blive behandlet akut på byens sygehus.

Hovedsygehusets placering synes jeg er i den forbindelse er mindre vigtig. Her er der andre parametre der spiller ind.

Der skal kunne tiltrækkes højt uddannet personale. Og der skal tiltrækkes mange. Der skal være et forskningsmiljø der underbygger sygehusets professionalisme og kvalitet, og der skal være nem adgang fra hele regionen. Målt på disse parametre mener jeg Roskilde vil være den bedste placering.

- Samarbejde med RUC og Risø vil kunne understøtte forskningen.
- Roskildes placering i forhold til hovedstaden er attraktiv i forhold til at kunne tiltrække højt uddannet personale.
- Tilgængeligheden fra resten af regionen nem, både med privat og offentlig transport.
- Mulighed for etablering af en base for en akutlægehelikopter fra Roskilde Lufthavn.

Hvis beslutningen gennemtvinges på det nuværende grundlag, kunne man mistænke regionspolitikere for at pleje lokale særinteresser. Og uansvarligt vil det under alle omstændigheder være.

Lars Nowack,
borger i Roskilde