

Hvem står op for Naturen og "Den lille mand"?

Afgørelsen for regeringens prestigeprojekt, anlæggelsen af et nationalt vindmølletestcenter, nærmer sig hastigt!

Hele processen har været præget af hastighed. I oktober 2009 blev der med meget kort varsel indkaldt til borgermøde vedr. regeringens beslutning om at anlægge et nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild klitplantage i Thy. Herefter blev der på rekordtid udarbejdet en VVM-redegørelse, der på godt 200 sider dokumenterer testcentrets påvirkning af miljøet i området! VVM-redegørelsen blev udarbejdet i november og december måned, en tid på året hvor dyreliv og øvrig natur er gået mere eller mindre i vinterhi!

Testcentret er planlagt på statsejede arealer herunder en del klitplantage! Da testvindmøllerne ikke kan stå på havet, skal klitplantagen derfor fældes, så der kan opnås så optimale vindforhold som muligt! I VVM-redegørelsen er der tale om at rydde cirka 1500 hektar skov for at sikre disse vindforhold. En stor del af den skov er fredsskov! I forbindelse med rydningen af skoven nævnte daværende miljøminister, Troels Lund Poulsen, at der ville blive anlagt anden natur som erstatning. I argumenterne for at fælde det enorme areal af skov lyder det blandt andet, at skoven ikke er oprindelig skov, at den ikke er passet og vedligeholdt, og at de ryddede skovarealer skal "genetableres som et stort sammenhængende landskab, hovedsagligt præget af eksisterende oprindelig og ny genskabt natur", den, på europæisk plan, sjældne klithede! Det lyder meget smukt og eksotisk! Men hvad betyder det reelt for dyrelivet og for de mennesker, der har deres liv i den del af Danmark? Dyrene vil muligvis over tid tilpasse sig de nye betingelser. Måske vil det tilsvarende ske med befolkningen? Eller måske vil området blive fuldstændig affolket og lagt øde; endnu flere borgere vil søge væk fra yderområderne og samle sig omkring byerne!

Klitplantagen blev i sin tid plantet for at hindre sandflugt. Sandflugt skulle efter sigende ikke blive et problem i forbindelse med denne skovfældning!

Men at dyrke jorden uden læhegn samt bebo området uden klitplantagen kan være svært at forestille sig en vindblæst dag i Thy!

Østerild klitplantage er kendetegnet ved at være en stor, øde, stille og mørk natur. Der er et mangfoldigt dyreliv og få beboelser i dette tyndt befolkede område af Danmark. Og netop fordi der er tale om et øde område i Udkantsdanmark, er der tilsvarende få borgere til at protestere mod projektet!

Byrådet i Thisted kommune forestiller sig udvikling og arbejdspladser i forbindelse med testcentret og har stort set i fællesskab valgt at sælge området ved Østerild til regeringens projekt mod en forestilling om arbejdspladser og erhvervsudvikling. Men der er tale om et NATIONALT testcenter i en NATIONAL natur. Det er muligt, at adressen er Thisted kommune, men det er IKKE et lokalt projekt. Kan det derfor være en enkelt kommunalbestyrelse, der ikke kan se den unikke og storslåede natur, fordi de er omgivet af den til hverdag, der skal afgøre denne fantastiske natur og de få beboeres skæbne?

Karen Ellemann udtalte i forbindelse med miljøudvalgets besøg i Thy medio marts, at hun undrede sig over de mange misforståelser, der fortsat kunne være, efter der nu i et halvt år har været foretaget grundige undersøgelser i forbindelse med etableringen af testcentret. Der kan jo være forskellig opfattelse af dette udsagn. At skønne efter den vedvarende og voksende protest mod projektet og de mange ubesvarede spørgsmål vil jeg tillade mig at konkludere, at der enten er tale om en stor gruppe ubegavede og tungnemme protesterende borgere, der ikke vil den grønne energi og fremskridtet! Eller der er tale om en udpræget magtarrogance fra regeringen og dens støtter i forhold til at gennemføre et forhastet og uigennemtænkt projekt, der muligvis kun har til formål, at det skal støve regeringens noget blakkede grønne profil af!

Sluttelig vil jeg tilslutte mig gruppen af tungnemme og protesterende borgere ved at stille nogle af de mange ubesvarede spørgsmål, jeg nødvendigvis mener, beslutningstagerne bør svare borgerne på, før der foreligger en afgørelse for eller imod et nationalt vindmølletestcenter i Østerild klitplantage!

- Begrundelsen for at vælge Østerild plantage i forhold til andre alternative placeringer, heriblandt de forslag Danmarks Naturfredningsforening er fremkommet med i forløbet?
- Udnytter allerede eksisterende testcentre, herunder DONGs, deres kapacitet fuldt ud?
- Er der indgået kontrakter med aktører i vindmølleindustrien, Vestas, Siemens, som vil benytte sig af testcentret, og er det muligt, at testcentret i Østerild skal teste for udenlandske vindmølleaktører som f.eks. kinesiske?
- Er man sikker på, at Danmark er parat til at ofre så megen natur og dyreliv i det omfang, der her er tale om, for at kunne rumme et vindmølletestcenter af den størrelse, og kender man konsekvenserne af fældning af 1500 hektar klitplantage heriblandt fredsskov?
- Er der gjort overvejelser om, hvilke konsekvenser eksisterende og oprindelig natur som "den sjældne europæiske klithede" kommer til at betyde for det danske dyreliv og mulighed for beboelse?
- Vælger man at vedtage projektet, hvordan vil man da sikre sig, at de få berørte lodsejere i området kommer værdigt videre med deres liv? Hvordan de får mulighed for at kunne leve tåleligt videre i området eller i forbindelse med ekspropriation får mulighed for at starte et nyt liv et nyt sted?