

Pressemeddelelse

Netlisten forlader Holme menighedsråd

Udtrædelsesbegæring afleveret til formanden

En løgn bliver ikke sand, fordi den hele tiden gentages, - og gentages i kor... Menighedsrådet i Holme bygger på løgn, intriger, magtskyg og manipulation, og det vil vi ikke længere være vidner til. Derfor bliver vi nødt til at træde ud af menighedsrådet.

Formand Egon Brauer har åbenbart glemt, at han på valgaftenen udtalte, at Holme menighedsråd ikke længere skulle styres fra Kirsten Hald's præstegård, og at de ansatte ikke længere skulle kues. Netlisten ville have åbenhed og demokrati, og anstændighed i kirken. På menigheds-møderne skulle man stemme efter sin egen overbevisning, så ingen blev styret. Det var åbenbart også det indbyggerne i Holme ville. Netlisten fik en gigantisk valgsejr med 8 mandater ud af 13. Medierne var med os, og opfordrede Kirsten Hald og Peter Sporleder til at søge andre præstegræsgange efter det enorme nederlag – hvor de to brød loven, og kastede sig ud i valgkampen for at støtte det siddende menighedsråd.

Her et års tid efter, er det hele tabt på gulvet. Efter en kort knockout, er enevælden tilbage i Holme sogn. Fire fra Netlisten valgte at støtte den anden liste, og dermed forlade gruppen. Det var ikke med vores gode vilje. Og det var grotesk, at vi fire tilbageblevne, der tilsammen har omkring 50% flere stemmer end "udbryderne", blev sat uden for indflydelse.

180 grader

Vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har klaget til provst og bisp hver gang vi har oplevet ufine metoder, løgn, manipulation og krænkelser. Men vi har også erfaret, AT INTET NYTTER. Alle dækker over hinanden, og Holme kirke er en uindtagelig fæstning. Vi har påpeget bl.a. sort begravelseskaffe udført af familien Hald, aflytning af Netlistemøder, og køreskole i præstegården. Adskillige klager over mangel på almindelig høflighed, indblanding i andres arbejdsområder og sabotage af menighedsrådsarbejdet. Men ofte bliver fokus flyttet (læs manipuleret) så sagerne kommer til at handle om noget andet, og vendt 180 grader rundt.

Et godt eksempel er en klage over Kirsten Hald for embedsforsømmelse, underkendelse af personalekontaktpersonen og uanstændig opførsel i kirken. Det tager ni måneder at få svar fra biskop Kjeld Holm, og i svaret bliver vore argumenter om lovovertrædelse fejlet af bordet, og de "skyldige" bliver i stedet de "uskyldige".

Ar på sjælen

Listen er lang, når det gælder ansatte og menighedsrådsmedlemmer, der har forladt Holme sogn i frustration. Nu kommer fire nye navne på. Og personalet, der i tidligere formand Henning Tagesen's dage blev betegnet som forsømt, kan kun se fremtiden i møde med bekymring. Alt er tilbage ved "det gamle" i Holme, og alle spor efter Netlisten er snart udvisket.

Vi er ikke kommet i mål, med det vi gerne ville. Netlistens skæbne er endnu et billede på den dæmoni, der hærger Holme. Vi beklager dybt, at vi må forlade Holme menighedsråd, og takker endnu engang alle de mennesker, der troede på os, og valgte os ind. Men som alle de gode medarbejdere, og stiftamtmand Peter Christensen, er vi også nødt til at gå, før vi får ar på sjælen. Livet er for kort til Holme sogn.

Netlisten: Birgit Barfod, Ingolf Romlund, Leif Sørensen & Solveig Holmgaard Kirchert