

Cand.Polit
Christian Jørgensen
Ingemannsvej 12, 2. tv
4180 Sorø

Sommer 2010

Vor tids familiepolitik, debat forelagt Dagbladet...

Siden seneste verdenskrig har man overalt i den vestlige verden og helt i Keynes' ånd set en voldsom stigning i de offentlige udgifter og samtidig fremkomsten af en social bevidsthed og begrebet socialpolitik til understøttelse af invaliditet, fattigdom, ledighed og pension...

Især i de seneste årtier har udfordringerne for denne førte socialpolitik ændret karakter samtidig med den "lille" revolution og kvinders entré på arbejdsmarkedet og dermed ændrede familieforhold, f.eks. flere skilsmisser, flere enlige forældre og faldende fødselstal. Der har været en tendens til så at sige at eksternalisere tidligere tiders udtryk for moderskab, nemlig pasning af børn og ældre og øvrige hjemlige dyder og samtidig har et af fundamentene for velfærdsstaten ændret sig, nemlig selve begrebet "familie"...

Dermed er opstået begrebet "familiepolitik"...

I en situation, hvor erhvervsfrekvensen blandt kvinder ofte er op til 75 %, er det klart, at en af udfordringerne for vor tids familiepolitik er så at sige at dé-familialisere den gængse socialpolitik med som hidtil vægt på f.eks. sundhed og uddannelse, til også at omfatte pasning af børn og ældre, ligesom man må søge at finde en løsning på problemet at kunne forene moderskab med erhverv og karriere. Det bør allerede fremgå, at kravene til den førte familiepolitik bør tilgodese mulighed for barsel og hjælp til pasning af børn, samt mulighed for at kunne beholde beskæftigelsen. Alligevel har man for nogle år siden på det tyske arbejdsmarked tilbudt en særlig mødreløn (Eltern Geld), der for mig at se er et godt alternativ til den gængse familiepolitik, idet den tilbyder muligheden for dermed bedre at kunne vælge mellem arbejde og familie, i dag har man knapt dette valg...