

UDENRIGSMINISTERIET
Sydgruppen

Den 10. april 2009

Udenrigsudvalgets spørgsmål
nr. 131 (URU alm. del) af 6.
marts 2009.

Spørgsmål 131

”I ”En verden for alle - Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2008-2012” anføres det, at regeringen ønsker at styrke sammenhængen mellem seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og hiv/aids-indsatserne. Hvad er konsekvenserne af dette for så vidt angår balancen mellem midler, der anvendes til henholdsvis hiv/aids-indsatsen og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder?”

Svar

Målsætningen om at styrke sammenhængen mellem seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og hiv/aids-indsatserne handler om at indtænke sammenhængen i begge typer indsats. Det har derfor ikke nogen direkte sammenhæng med balancen mellem de midler, der anvendes til henholdsvis hiv/aids-indsatsen og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Ser man f.eks. på det sydlige Afrika, der er den region i verden, der har den største forekomst af hiv, er heteroseksuel smitteoverførsel den hyppigste årsag til infektion. Derfor er det centralt at styrke integrationen af hiv-forebyggelse i reproduktive sundhedsydelser og omvendt. Det handler f.eks. om, at man i forbindelse med de serviceydelser, som kvinder og mænd benytter, yder både hiv-rådgivning og -test, oplyser om familieplanlægning, forebygger og behandler seksuelt overførte sygdomme og fremmer adgangen til og brugen af kondom.

Danmark støtter arbejdet med at skabe bedre sammenhæng i indsatserne bl.a. gennem direkte støtte til implementerende organisationer, aktiv fortalervirksomhed på internationale møder samt i forhold til landenes egne udviklingsplaner.