

**Nicoline Nyholm Miller**

**Fra:** Jan Boman [jbrejse@hotmail.com]  
**Sendt:** 7. juni 2009 18:11  
**Til:** Valg  
**Emne:** Spørgsmål vedrørende valgdag og valgsted  
**Opfølgingsflag:** Printet  
**Flagstatus:** Rød

Hej -

I forbindelse med Europaparlaments-valget i dag har jeg følgende to spørgsmål:

1) Hvorfor er valgddagen søndag? Indtil for få dage siden havde jeg den naive forestilling, at det var på grund af et krav om samme valgdato på tværs af hele EU, men torsdag fandt jeg ud af, at valget i andre lande fandt sted denne dag (og muligvis også fredag eller lørdag andre steder).

Jeg kan se, at valget i 2004 også blev afholdt en søndag i Danmark, så der er ikke tale om noget nyt, men hvorfor? Dels har Danmark tradition for at holde valget på en hverdag (godt nok tirsdag), og det er der umiddelbart ingen grund til at lave om på - dels er søndag vel langt fra den optimale dag. Det kunne man rigeligt forvisse sig om, hvis ikke ved andet, så ved at stille sig uden for et valgsted i dag: Folk kunne ikke finde ud af, hvornår de skulle passe det ind i deres gøremål, og kom dryssende sløvt og ustruktureret og bruge dobbelt så lang tid på at nå rundt som til øvrige valg - og mange også i tøj, de nok burde have holdt inden for deres egen matrikel. Selv de valgtilfornede så mere raggede ud end de plejer - og det er en bedrift i sig selv i vores område!. Hvorfor holdt vi ikke valget i torsdags, når det nu øjensynligt kan lade sig gøre?

2) Jeg har tidligere klaget over Klostersvængets Skole som valgsted for min del af Østerbro, men uden at få resultat eller svar. Og ved valgbehandlingen i dag var standarden om muligt lavere end nogensinde tidligere: Skolegården lignede et bombet lokum med ombygning og var om muligt grimmere end normalt; indgangen fra gårdspladsen til valglokalerne, der i forvejen ligger helt inde i et hjørne, var i dag yderligere spærret af et (tomt!) telt, og flere folk stod og råbte for at man kunne finde vej. Denne råben var faktisk lidt ubehagelig. Vi taler om indgangen til et valgsted, ikke en boksekamp i Sydhavnen!

Som noget andet nyt oplevede jeg også, at der blev skreget til mig i selve afstemningslokalet! Det var en Laila-type, der øjensynligt fandt det rigtigt at råbe af mig for at lede mig ind i stemmeboksen, selv om jeg stod pænt og ventede kun tre meter fra hende. Det var såmænd en af de valgtilfornede...

Endeligt var der absolut ingen form for hjælp på det smalle stykke efter stemmeboksene, hvor man lægger stemmesedlerne i forskellige bokse (fordelt på de to valg): Her rodede alle, der havde krydset af, rundt med deres stemmesedler for at finde den rigtige boks. De var sikkertopstillet efter en logik, men den var svær at se for de stærkt sammenpakkede mennesker, der krøb sammen på den smalle plads. Og alle var vist heller ikke lige kompetente. Kort sagt var det værre end køen i Netto lige før lukketid - men der var ingen hjælp fra kontrollanterne/hjælperne. De sad bare passivt.

Det er fuldstændigt uacceptabelt: Jeg skal IKKE vente på at afgive min stemme eller komme i tvivl om den rigtige afleveringsboks på grund af dårlig indretning eller inkompetence!

Kort sagt: Hvor jeg henvende mig for at ændret afstemningsstedet til et sted, hvor pladsen og indretningen er tilstrækkelig til, at afstemningen kan foregå på en mere værdig, passende og frem for alt EFFEKTIV måde end på Klostersvængets Skole?

For en ordens skyld: Ovenstående handler ikke kun om dagens afstemning, men er en ophobet frustration over samtlige afstemninger her siden 1994: Klostervængets Skole har altid været et skodsted at stemme, og det er utroligt at de ansvarlige ikke har gjort noget ved det endnu. Jeg tror at de valgansvarlige er flinke mennesker, der gør deres bedste (omend ikke altid med det forventede resultat). Det kunne være at en flytning til et bedre sted ville gøre opgaven lettere for dem til gavn for alle.

Det må og skal kunne foregå mere professionelt, ikke?

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Venlig hilsen

Jan Boman

Rudolph Berghs Gade 14  
2100 København Ø

PS - i Sverige har man kunne afstemme på forhånd (brevstemme) på offentlige steder som fx. Stockholms hovedbanegård på stort opsatte, afmærkede og meget attraktive stemmesteder. Findes der nogen acceptabel undskyldning for, at det samme ikke er tilfældet i Danmark?

PPS - i Danmark har man kunnet stemme ikke alene på folkeregistre (der aldrig er åbne, og som ligger gemt væk på steder, som folk ikke kommer i nærheden af), men også på samtlige borgerservice-kontorer (der trods alt ligger lidt mere tilgængelige). Det er der bare ikke mange, der er klar over. Hvorfor har der ikke været en MASSIV informationsindsats for at oplyse om dette, så flere har haft mulighed for at benytte sig af det?

---

Windows Live™: Keep your life in sync. [Check it out!](#)



**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indenrigs- og Socialministeriet  
Departementet  
vfm@vfm.dk

10. juni 2009

Journalnr.  
2009-26523

/BR

### **Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen den 7. juni 2009**

I mail af 8. juni 2009 har Indenrigs- og Socialministeriet anmodet om en udtalelse i anledning af en klage fra Jan Boman, der har klaget over forholdene på valgstedet 1. kreds vest - Klostervængets Skole.

Det fremgår af klagen, at vælgeren generelt er utilfreds med forholdene på valgstedet og flere af de tilforordnede vælgere.

Valgsekretariatet har indhentet en udtalelse fra valgsekretæren på valgstedet.

Af udtalelsen fremgår det, at ledelsen på valgstedet er helt enig i, at de fysiske forhold og skolegården denne gang ikke var optimale.

Skolens ene gymnastiksal er under ombygning og skolegården dermed præget af byggerod. Som konsekvens af ombygningen måtte begge valg afholdes i én sal, og med et forholdsvis stort vælgergrundlag, betød det meget trange kår i salen og lejlighedsvis køer ved indgangen til salen. Sidstnævnte er imidlertid umuligt at undgå i løbet af valgdagen.

Teltet i skolegården var opstillet for at vælgere med fysiske begrænsninger skulle kunne afgive deres stemme i gården. Ved næste valg vil teltet blive rykket væk fra indgangen til valgstedet og blive placeret mere centralt i skolegården.

Det er valgsekretærens overbevisning, at såvel valgstyrelse som de tilforordnede vælgere gjorde deres bedste for at få valghandlingen til at glide bedst muligt under de givne vilkår.

Valgsekretariatet kan oplyse, at man meget sent fik at vide, at valgstedet var under ombygning og at man derfor ikke havde mulighed for at ændre dette. Selvom Valgsekretariatet havde haft den information, er vælgergrundlaget meget stort og valgstedet kan derfor ikke umiddelbart placeres andre steder, men man havde kunnet afhjælpe på anden måde, hvilket dog allerede var for sent.

Valgsekretariatet  
Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
33 66 33 66

Telefax  
33 66 70 35

Direkte telefon  
33 66 23 28

E-mail  
sek@kff.kk.dk  
birgra@kff.kk.dk

www.kk.dk