

Åbent brev til Folketinget.

Kære Statsminister og regering og politikere.

13. Oktober 2008

Jeg tager mig herved friheden til at skrive dette vigtige brev for at dele mine bekymringer med jer. Mit navn er Sophia Evensen, datter af Ruth Evensen, som I måske kender som lederen af den religiøse sekt Faderhuset, som holder til på Bandholm Hotel, og fra situationen omkring Ungdomshuset på Jagtvej 69. Min selvbiografi "Ondskab, Ruth stjal mit liv", er nylig udkommet og er blevet en bestseller. Min hensigt med at skrive bogen var ikke kun for at dele min personlige historie om mit udbrud fra misbrug og Ruths og Faderhusets ekstreme kontrol, men også for at skabe opmærksomhed overfor hvilken farlig organisation vi har med at gøre, som igennem årene har ødelagt manges liv, inklusiv uskyldige børns liv. Mit udbrud fra sekten har kostet mig tabet af min 9-årige datter, som er blevet hjernevasket af Ruth Evensen, og bevidst taget fra mig. Det er tydeligt, at Ruth Evensen og Faderhuset ikke har noget med Evangeliet om Jesus Kristus at gøre.

Min største bekymring, er hvordan børnene bliver behandlet med smæk, og andre følelsesmæssige og åndelige overtrampelser af deres grænser som individer, i tillæg til deres fascination af militaristisk, fanatisk religiøs "kamptræning", brugt til at indoktrinere de unge, til at ønske at blive martyrer for Jesus.

Siden jeg udgav min bog, og med medieopmærksomheden den har fået, har jeg modtaget en overvældende respons fra folk rundt omkring i Danmark og udlandet. Mange eks-medlemmer af Faderhuset, og folk som har været i lignende sekte, deler nu deres skrækhistorier om misbrug, hjernevask og udnyttelse. Ruth Evensen forlanger total underkastelse og kontrollerer ethvert aspekt af medlemmernes liv, deres økonomi, hvem de skal giftes med, deres sexliv og om de skal have børn eller ej. Ruth Evensen isolerer medlemmerne fuldstændig fra den virkelige verden, og fra deres familier, og indsætter sig selv som deres moder og fader. De fleste eks-medlemmer kæmper for at finde deres vej i livet. De er økonomisk ruinerede, eftersom Ruth Evensen har fået dem til at købe grunde og bygninger til sekten i deres navn. Mange har endda mistet håbet til at leve.

Heldigvis har adskillige eks-medlemmer af Faderhuset opsamlet sig mod til at gå til politiet og Børns Vilkår for at rapportere de overgreb, de har været ude for. Dette inkluderer misbruget af børnene, og økonomisk bedrageri som Ruth Evensen er ansvarlig for, idet hun har tilladt medlemmer at arbejde for hendes firmaer, mens de samtidig modtog dagpenge. Næsten alle pengene går til Ruth Evensen, som selv lever en luksuriøs tilværelse. For nyligt har Ruth Evensen begyndt at samarbejde med den femte farligste sekt i USA, som hedder "Word of Faith Fellowship", under ledelse af en kvinde ved navn Jane Whaley. Jane Whaley holder også sine "undersåtter" (medlemmer) under en ekstrem isolation i et samfund med meget kontrollerende regler. En af disse regler er, at hvis man synder, bliver man "blastet". "Blasting" er en djævluddrivelsesrituale, som foregår på den måde, at alle omringer det syndige medlem, som herefter bliver skreget af, helt ind i ansigtet, på ubestemt tid. I Jane Whaley's sekt i USA praktiseres dette også på børn og spædbørn!

Ruth Evensen har adopteret Jane Whaley's regler ind i Faderhuset, og kalder søstersekten for "den ægte vare". Denne djævluddrivelsespraksis er naturligvis meget traumatisk og grænseoverskridende for mennesker, og specielt børn. De bliver også fortalt at de har mistet deres frelse, og må dagligt ransage sig selv for synd, som de skal bekende til Ruth Evensen og de andre sekt-medlemmer, for at blive frelst på nyt hver eneste dag. Eks-medlemmer og samfundet rundt om dem, bliver stemplet som satanister, og medlemmerne lever i konstant frygt for at gå til helvede, og dermed er Ruth Evensens kontrol ubegrænset

Herunder finder I en video fra USA som viser hvordan denne blasting bliver udført i Jane Whaley's sekt.. Jeg vedlægger også reglerne som Ruth Evensen påkræver medlemmerne i Faderhuset. Mange danskere støtter mig i kampen mod Faderhuset, og jeg rækker derfor ud til jer som repræsentanter for Danmark, for at I om muligt kan gøre hvad der står i jeres magt, til at stoppe denne uretfærdighed der foregår lige nu, specielt mod børnene, i Faderhuset, som i øvrigt er taget ud af skolen for at blive hjemmeskoleret indenfor Faderhuset.

Jeg vedlægger også bagsiden af min bog til jeres information.

Jeg vil gerne takke jer mange gange for jeres opmærksomhed til mit brev, og jeg håber at høre fra jer snart.

Med venlig hilsen

Sophia Evensen

[sophiaevensen@yahoo.com](mailto:sophiaevensen@yahoo.com)

41595174

Video om "Blasting" :

<http://www.youtube.com/watch?v=iPpbmDDRm8M>

Ruth Evensens regler i Faderhuset:

Ingen fjernsyn. Ingen mobiltelefoner undtagen lederskabet. Telefonopkald bliver organiseret og planlagt nøje. Ingen hjemmetelefoner. Ingen computer, derfor ingen emails eller facebook profiler. Ingen læsning af aviser. Ingen legetøj til børnene. Børnene måtte for nyligt "ofre" al deres legetøj fordi det er "verdsligt". Fødselsdage må ikke fejres. Jul må ikke fejres. Ingen makeup. Mænd må ikke gå i cowboybukser, kun lærredsbukser.

Ægtepar må ikke have sex, med mindre de først har spurgt Helligånden, og det skal derefter bekræftes af Ruth. Når Ruth rådgiver mennesker, har hun for vane at kræve en udbroderet beskrivelse om detaljerede seksuelle handlinger den person har oplevet tidligere i livet, og opremse hvem de har gjort hvad med. Herefter belærer hun dem om at kun 'missionærstillingen' er tilladt at praktisere i ægtesengen. Ægtepar må ikke længere få børn, siden den proces vil bringe dem i kontakt med omverdenen. Ruth er bange for, at medlemmerne kan blive påvirket af udefrakommende, hvis de kommer uden for en dør, f.eks. til et hospital.

Medlemmerne er blevet spurgt og udfordret til at følge Ruths kommandoer, selv hvis de skulle gå ud over hvad Bibelen siger/tillader. Møder bliver rykket rundt på imellem de forskellige hjem i Bandholm, fordi de er bange for at blive aflyttet. De skal altid gå i grupper af 2 eller 3 personer, og bliver beordret til at ignorere enhver udefrakommende kontakt. Personlige lovsange til Gud er forbudt. Børnene bliver belønnet gennem ros for at opfylde Ruth Evensens forventninger, også selvom det indebærer at angive deres egne forældre til ledelsen. I den proces får barnet indpodet Ruth Evensens normer og værdisystem og ender op i en hjernevasket tilstand af total afhængighed og uselvstændighed.

Bagside af " Ondskab – Ruth stjal mit liv"

Forestil dig at du vågner op som 28-årig og indser at hele dit liv har været en løgn. Dit familie er ikke hvem du tror de er. Dit ægteskab er ikke dit eget valg. Dit liv er i hænderne på folk som misbruger og udnytter dig. Den du tror du er, er i virkeligheden blevet dikteret dig helt fra din barndom – din identitet, dine tanker, dine holdninger, din tro...alt du er, er blevet fordrejet.

Sådan vågnede Sophia Evensen op til realiteten en dag i august 2005. Hun havde éen uge til at forberede sig til at miste alt hvad hun ejede, hendes karriere, hendes familie, ægteskab, og endda hendes egen datter. Med et hjernevasket sind, og bagage fra en barndom som den udstødte datter af landets største religiøse sektleder, begav hun sig ud på en rejse mod sand frihed. En nervepirrende kamp på liv og død i jagten efter hendes sande jeg.

Sophia Evensens sande historie er en eventyrlig beretning om religiøs fanatisme, hjernevask, foruroligende afsløringer, skilsmisse, kærlighed og intriger, og en kontroversiel kamp mellem gode og onde kræfter, i hendes personlige opgør med forbryderen i hendes liv, hendes egen mor, Ruth Evensen, den velkendte leder af frimenigheden Faderhuset som udløste et af landets største skandaler ved opkøbet af den mest omstridte bygning i Danmark, Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København.