

Fra: kim thygesen  
Organisation: soldaternes-flagdag.dk  
Adresse: www.soldaternes-flagdag.dk  
Postnr: 3700 Rønne  
EMail: thygesenkim@hotmail.com  
Telefon: 20611153  
Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja



De giver deres liv for andre, men en flagdag for dem, bliver glemt.

1. Marts 2009

Pressemeddelse / som også er sendt til alle dem der har lovet så meget.

I december 08, var flagdagen meget tæt på, politikerne udmeldte at fra 2009 ville Danmark have en flagdag til ære for sine soldater.

I mellemtiden kom der dog problemer imellem et flertal fra forsvarsudvalget og Dansk folkeparti, selvom flertallet stod på den 31. aug. Valgte man at snakke dette igennem igen, og siden december 08 og frem til i dag den 1. Marts 2009 er der ingen ting sket.

Soldaternes-flagdag.dk modtager mails hvori man kan mærke mismod til politikerne som før så stolt lovet at inden længe ville Danmarks soldater få en dag hvor hædre og anerkendelse ville stå højeste på dagsorden, en dag hvor man kan være stolt over det arbejde man har gjort som soldat verden over, her er ikke kun tale om danske soldater der har været i Afghanistan, men om alle danske soldater der har været udsendt siden 1948 og frem.

Kan det virkelig passe at man ikke ønsker at anerkende soldaternes mod og vilje til at søgere for andre menneskers frihed, vil politikerne ikke kunne holde deres ord, dette er ikke kun et ord de har givet til alle danske soldater, dette er også et ord de har givet til alle danske familier der har mistede en soldat i tjeneste, til alle de familier der har prøvet at få en soldat hjem som havde brug for hjælp, eller ham der kom hjem og i dag sidder i en kørestol og som har betalt en af de højeste priser der er at betale, det er her en flagdag kunne være det sidste bevis på at deres soldat ikke er glemt. Eller det at fortælle ham som i dag sidder i sin kørestol at det som personen var med til at udrette ikke var forgæves. Selv de soldater der var af sted for mange år siden har glæde sig til denne dag, De blå baretter har folk helt tilbage fra nogen af de første missioner Danmark deltog i, her er anerkendelsen også noget der rammer hver enkel soldat i hjerte.

De soldater der har været udsendt siden 1948 og frem har længe været i glemmebogen, lad os nu som nation vise dem alle, denne støtte og anerkendelse for deres indsats verden over.

Er de danske politikere klar til at ære og mindes dem, DE sender ud for at dø for fred, dem DE sender ud og glemmer når de kommer hjem. Dem der tror på at verden kan blive et bedre sted. Er man begyndt at glemme de løfter man har givet de danske soldater???

Vi må ikke glemme de Danske soldater, de er alle helte i Danmarks navn, og politikerne skylder dem en undskyldning for at det har trukkedes ud så længe, og undskyldningen bør være at fortælle hvilken dato det bliver, hvilken dato der kommer til at ære og mindes deres venner, datoen der fortælle hver enkel soldat at hans land bakker op omkring det han gør, datoen der fortæller de soldater der sidder i krigen netop nu, datoen der fortæller familier der har mistede en soldat at han ikke er glemt. Og som fortæller de danske soldater der tager af sted igen og igen at han har sit land i ryggen.

Ære være en soldat med Dannebrog.

Ære være deres minde.

Mvh  
Kim Eg Thygesen  
[www.soldaternes-flagdag.dk](http://www.soldaternes-flagdag.dk)