

Rådet for Socialt Udsatte

Årsrapport 2009



"Flere i arbejde" - nu med gulerod

www.udsatte.dk



Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte skal være tale-
rør for hjemløse, stofmisbrugere, prosti-
tuerede, sindslidende, alkoholmisbrugere
og andre socialt udsatte.

Læs mere om Rådet for Socialt Udsatte
i kommissorium for Rådet for Socialt
Udsatte bagerst i rapporten.

Medlemmerne er personligt udpeget af
socialministeren – se medlemsliste og læs
mere bagerst i rapporten.

Rådets opgaver er:

- at følge den sociale indsats overfor de svageste grupper.
- at stille forslag til en forbedret indsats overfor de svageste.
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde.
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Øverst fra venstre mod højre:

Preben Brandt, Jane Korzeak,
Bjarne Lenau Henriksen,
Joan Fisker Hougaard, Nina Brünés.

Nederst fra venstre mod højre:

Steen Viggo Jensen, Naja Kleist Stork,
Jens Erik Rasmussen, Cliff Kaltoft,
Karl Bach Jensen.



Indholdsfortegnelse

1. Forord	side 4-5	10. Socialpolitikken der blev væk	side 42-45
2. Året der gik	side 6-9		
3. Brugernes BaZar 2008	side 10-13	11. En solidarisk folkesundhedspolitik?	side 46-49
4. Tal ordentligt! – De udsatte mødes med en nedværdigende tone af de sundhedsprofessionelle	side 14-17	12. Samlet liste over Rådets forslag	side 50-51
5. Fattigdom	side 18-23	13. Rådets udadrettede aktiviteter	side 52-53
6. Kontanthjælpsreglerne spænder ben for de udsatte	side 24-27	14. Rådets mødeaktivitet	side 54
7. De kommunale budgetter – mere til de udsatte	side 28-31	15. Summary of 2009 Annual Report	side 55-63
8. Et andet liv? – Evaluering af regeringens handlingsplan på prostitutionsområdet	side 32-37	16. Rådets kommissorium	side 64
9. De socialt udsatte på landkortet	side 38-41	17. Rådets medlemmer	side 65
		18. Medarbejdere i sekretariatet	side 67



1. Forord

Hvor mange socialt udsatte har mon en privat sundhedsforsikring? Når op imod 1 mio. danskere har en sådan forsikring, betyder det så bedre tilbud til de socialt udsatte i det offentlige sundhedsvæsen?

I Rådet har vi igennem de sidste par år beskæftiget os med socialt udsattes sundhed. Gennem undersøgelser, som vi har fået foretaget, sidst "Dårligt liv - dårligt helbred", har vi fået bekræftet de formodninger vi havde om at mennesker, som er socialt udsatte, langtfra kun har sociale problemer, men at de derudover har ganske omfattende fysiske og psykiske helbredsproblemer. Og vi har også registreret at den behandling, som socialt udsatte modtager i sundhedsvæsenet, alt for ofte ikke leverer det, som der er behov for hos netop disse patienter.

Der er grund til frygt for, at den socialt betingede ulighed i sundhed vil vokse i de kommende år, og at sundhedsvæsenet mangler viden såvel som ressourcer til at udføre forebyggende foranstaltninger og

til at sikre ordentlig og lige behandling af alle borgere. Det er en nærliggende tanke, at en ikke ubetydelig del af midlerne til sygdomsbehandling målrettet flyttes over til et privat sundhedsvæsen, der hverken har tid, vilje, eller planer om at betjene de borgere, der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det bekymrer vi os om i Rådet.

Dette forhold kan ikke adskilles fra den sideeffekt, som de særlige lave kontanthjælpsydelse har. Undersøgelsen "Personer og familier med de laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag", som Rådet har iværksat, viser, at blandt de, som får nedsat kontanthjælpen, kommer det store flertal ikke nærmere arbejdsmarkedet, men bliver hængende på den nedsatte kontanthjælp. Det betyder en forringet økonomi. Særligt børnefamilier bliver hårdt ramt af fastholdelsen på de lave ydelser, og der skal ikke meget fan-tasi til at forstå, hvordan fattigdom, manglende særlige forebyggelsesforanstaltninger over for gruppen af socialt

udsatte, en stigende fokusering på prioritering af sundhedsvæsenet og dårligt helbred hos børn og voksne forværrer nogle borgers muligheder for at få samme gode livsbetingelser som flertallet – både nu og her og på længere sigt.

Det kan heller ikke undgå at springe i øjnene, at særligt visse borgere med en udenlandsk baggrund risikerer at blive ramt af marginalisering. Vi opfatter ikke dette som en egentlig integrationsproblematik, men som en forstærket følge af de samme problemer, som fører andre ud i social udsathed. Derfor har vi i Rådet besluttet, at vi i de kommende år vil se på denne særlige problematik.

Det er altså ikke kun enlige og personer uden børn, der rammes af social udsathed. Vi mener endda, at der er grund til at bekymre sig om, at et stigende antal børn lever med forældre, der er socialt udsatte. Disse børn er ikke nødvendigvis børn, som man normalt vil betegne som socialt udsatte.

Men det er børn, der er særligt sårbare, og det er børn, som man nok ikke altid er lige opmærksomme på.

Selvom Rådet har besluttet først og fremmest at beskæftige sig med de problematikker, der går på tværs af de grupper af borgere, som er nævnt i vores kommissorium, altså mennesker der lever med sindslidelse, misbrug, hjemløshed, eller som er prostituerede, har vi også i årenes løb sat fokus på de specifikke forhold, som gælder for de enkelte grupper. Vi har nu taget de særlige forhold, som socialt udsatte prostituerede lever med, op som et tema.

Et stadigt vigtigt forhold er, at vi lytter til de mennesker, der fra dem selv kender oplevelsen af udsathed. Det forsøger vi at gøre gennem så megen direkte kontakt året igennem, men den bedste vej til at få dialog har vist sig at være vores årlige bruger-bazar. Den glæder vi os til fra år til år – og vores oplevelse er, at det gør de mange hundrede, der møder op også.

Preben Brandt,
Formand for Rådet for Socialt Udsatte

