

Velfærdsministeriet
Administrationspolitik
J.nr. 2008-3244
mak

29. maj 2008

Det talte ord gælder

Velfærdsministerens talepapir til samråd i kommunaludvalget den 27. maj 2008

- Min pointe med at henvise til Bornholm var, at jeg mener, vi kan lære meget af erfaringerne fra Bornholm
- 74 % procent af bornholmerne stemte JA til sammenlægningen.
- Men der skete også et dyk i tilslutningen til sammenlægningen umiddelbart efter sammenlægningen.
- Men efter et par år vendte billedet, og opbakningen til reformen steg igen.
- Jeg tror at billedet fra Ledernes Hovedorganisations undersøgelse, er udtryk for nogle af de samme, tendenser, som var på spil på Bornholm. Det vil ikke komme bag på mig, hvis denne utilfredshed er udtryk for et overgangsfænomen.
- I forbindelse med undersøgelsen fra Lederens Hovedorganisation, er det ikke muligt at få oplyst, hvor mange og hvem der faktisk er blevet spurgt. Da grundlaget for undersøgelsen er uoplyst må man tage forbehold for, hvad man udleder på baggrund af undersøgelsen.
- Men lad mig da sige at jeg også oplever at der er problemer ude i kommunerne. Det gælder særligt på socialområdet. Her tænker jeg blandt andet på hjemløse og psykisk syge.
- Men når man ser på kommunerne som helhed, er deres økonomi blevet væsentligt bedre.
- For det første vil jeg fremhæve, at alle omflytninger af opgaver foregik med fuld finansiering efter de almindelige DUT-principper – det vil sige, at pengene er fulgt med opgaven.

- I forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2007 kunne det konstateres, at udviklingen i amternes udgifter i 2006, navnlig på det sociale område, indebar et højere udgiftsniveau end forudsat i DUT-aftalen.
- For at undgå, at kommunerne blev underkompenseret ved overtagelsen af opgaverne fra amterne, tilbød regeringen at regulere kompensationen i overensstemmelse med udgiftsudviklingen.
- Efter en drøftelse med KL om størrelse og fordeling af kompensationen blev der i september 2007 opnået enighed om at give kommunerne mulighed for at afholde yderligere udgifter på 424 mio. kr. i 2007.
- Kommunalreformen har skabt udgangspunktet for at kommunerne kan løse deres opgaver i kraft af en stærkere økonomi, men igen skal mulighederne i kommunalreformen bruges af kommunerne.
- Jeg vil her også godt minde om den brugerundersøgelse, som SFI gennemførte i 2007 blandt modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet - det vil sige efter kommunalreformens gennemførelse.
- Undersøgelsen viser, at langt de fleste brugere af personlig pleje er tilfredse med både kvaliteten og stabiliteten af den hjælp, de modtager.
- Tallene viser, at rigtig mange borgere er tilfredse med den service, den offentlige sektor leverer.
- Kommunalreformen har åbnet et kæmpepotentiale for at udvikle den offentlige service til borgerne. Det skal vi udnytte.
- Reformen var en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at udvikle den kommunale service.
- En undersøgelse foretaget af Det Kommunale og regionale Evalueringsinstitut (KREVI) fra september 2007 viser, at kommunerne forventer at indhøste store effektiviseringsgevinster på det administrative område efter kommunalreformen.
- Men her er det altså vigtigt at kommunerne gør en indsats. Gevinsterne falder ikke bare ned i turbanen.
- Administrative reformer i kommunerne skal frigive midler til mere service til borgerne.

- Jeg fremlægger snart en redegørelse om rapporterne fra de fem udviklingsråd, som følger udviklingen på det sociale område.
- Desuden vil jeg, som lovet, afgive en redegørelse til Folketinget i foråret 2009, hvor vi samler bredt op på erfaringerne fra den første kommunale valgperiode. Her kan vi få et nærmere kendskab til, hvad der rent faktisk er sket efter kommunalreformen.
- Det er præcist hele ideen bag regeringens kvalitetsreform. At vi nu målbevidst udvikler den offentlige service med afsæt i de stærkere rammer, som de større kommuner har givet. At kommunerne nu vil være mere robuste til at klare, opgaver som f.eks. udsatte børn og unge.
- Kommunalreformen giver efter min mening mulighed for at løse disse opgaver, som de små kommuner før reformen slet ikke var rustet til at håndtere, blandt andet på grund af manglende specialisering.
- Jeg vil gerne understrege, at der er gjort en kæmpeanstrengelse og meget flot indsats i kommunerne, som også de kommunale ledere fortjener stor anerkendelse for.
- Overgangen til den nye struktur er jo gået langt flottere end de fleste havde turdet håbe på.
- Lad mig runde svaret af med at understrege, at det nu er uhyre vigtigt, at vi arbejder videre med at udnytte potentialet i de nye større kommuner.