

29. april 2008

Innovationsjunglen

Globaliseringen har sat innovation på dagsordenen - både i virksomhederne og i det politiske system. Danske virksomheder arbejder målrettet for at styrke konkurrenceevnen ved at blive mere innovative. Flere og flere virksomheder investerer i nye projekter, der skal sikre den nødvendige udvikling og fornyelse.

Vi må dog også konstatere, at nogle virksomheder ikke har størrelse, erfaring, viden eller ressourcer til at løfte nogle af de sværeste eller mest risikable projekter selv. I den situation er det offentlige innovationssystem en værdifuld kilde til hjælp og støtte. DI har imidlertid gennem længere tid erfaret, at virksomhederne har meget svært ved at finde ud af, hvor og hvordan de får adgang til den hjælp i innovationssystemet.

DI har derfor kortlagt det offentliges engagement i innovation. Kortlægningen er et forsøg på at få et overblik over aktiviteter på tværs af ressortministerier - ikke mindst i lyset af det stigende fokus på innovation i det regionalpolitiske system.

Kortlægningen viser, at der i praksis bliver opbygget parallelle "innovationssystemer" i Videnskabsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Dertil kommer, at andre ministerier spiller med på sidelinjen med få - men ofte meget store - sektorprogrammer. Resultatet er et kompliceret system, som virksomhederne vanskeligt kan navigere i.

Sammenlignet med andre lande er det relativt få danske virksomheder, der modtager offentlig støtte til innovation. Det kan skyldes, at Danmark investerer færre offentlige midler i innovation end mange andre lande. Ligeledes kan det skyldes, at virksomhederne har svært ved at finde rundt i det eksisterende innovationssystem. Derfor er der brug for en indsats, der sikrer at vi investerer koordineret og med systematiske effektmålinger og

opfølgning på, om pengene rent faktisk sikrer den innovation, de var til-
sigtet.

DI foreslår derfor, at der skabes større klarhed over virksomhedernes mu-
ligheder på innovationsområdet ved at etablere én indgang til alle de of-
fentlige ordninger og programmer, hvor der tilbydes viden eller støtte til
innovationsrelevante aktiviteter. Desuden bør alle innovationsmidler,
herunder også de regionale midler, løbende effektmåles, så det tydeliggø-
res hvor meget innovation, Danmark får ud af investeringerne.

I regeringsgrundlaget fra november 2007 hedder det, at "regeringen vil
arbejde for en virksomhedsrettet innovationsstrategi, med særlig fokus på
at forbedre rammevilkårene for virksomheders innovationsaktiviteter
gennem øget rettighedsbeskyttelse, samt mere viden om nye innovations-
former".

I tilknytning hertil er der etableret en arbejdsgruppe i Videnskabsmini-
steriet om "bedre overblik over innovationssystemet". Den kommende tid
vil vise, om dette omfatter en reel, øget ministeriel koordination af innova-
tionsordninger, effektmålinger af innovationssystemet og etablering af én
indgang til det samlede innovationssystem, med udgangspunkt i bruger-
nes behov.

Med venlig hilsen



Charlotte Rønhof
Forskningspolitisk chef

: / Vedlagt er DI Indsigt "Innovationsjunglen vokser". På di.dk under 'nyt
om innovation' findes mere om kortlægningen.