

**Fra:** a.bruun@tiscali.dk [mailto:a.bruun@tiscali.dk]  
**Sendt:** 14. februar 2008 17:04  
**Til:** Trafikudvalget  
**Emne:** Til Trafikudvalget

Fra: A.Bruun, Trankær Vænge 13  
Organisation: privat  
Adresse: Trankær Vænge 13, 8310 Tranbjerg  
Postnr: 8310 Tranbjerg  
EMail: a.bruun@tiscali.dk  
Telefon: 86297661

Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Jeg har fået denne artikel tilsendt, og har med stor interesse læst den. Lad mig starte med at udtrykke min glæde over, at der nu endelig er en person, som får sat gang i sagen. Jeg er født i Skagen i 1945. Vi flyttede til Århus i 1948, men da min familie boede i Skagen, var jeg altid der i sommerferierne. På Højen strand har der altid været sten, men for nogle år siden satte Poul Jacobsen sine rør i stranden, og efter et års forløb, var hele stranden dækket med sand !! der var fyldt så meget på, at man kunne gå tørskoet udenom høfderne. Til min store overraskelse blev disse rør forbudt ??? – hvilket var, og er stadig, mig fuldstændig uforstående. Det var endda så grelt, at borgmesteren i Skagen kørte ned på stranden i sin firhjulstrækker, og smadrede rørene. Dette hvad jeg fik fortalt af en skagbo, som på daværende tidspunkt arbejdede på 'Traneklit' – hvor vi for øvrigt selv har lejligheder. Derfor mit kendskab til udviklingen. Jeg håber meget, at man nu træder i karakter og kommer til fornuft, og får genetableret disse rør også ved Højen. Jeg har fået denne artikel tilsendt, og har med stor interesse læst den. Lad mig starte med at udtrykke min glæde over, at der nu endelig er en person, som får sat gang i sagen. Jeg er født i Skagen i 1945. Vi flyttede til Århus i 1948, men da min familie boede i Skagen, var jeg altid der i sommerferierne. På Højen strand har der altid været sten, men for nogle år siden satte Poul Jacobsen sine rør i stranden, og efter et års forløb, var hele stranden dækket med sand !! der var fyldt så meget på, at man kunne gå tørskoet udenom høfderne. Til min store overraskelse blev disse rør forbudt ??? – hvilket var, og er stadig, mig fuldstændig uforstående. Det var endda så grelt, at borgmesteren i Skagen kørte ned på stranden i sin firhjulstrækker, og smadrede rørene. Dette hvad jeg fik fortalt af en skagbo, som på daværende tidspunkt arbejdede på 'Traneklit' – hvor vi for øvrigt selv har lejligheder. Derfor mit kendskab til udviklingen. Jeg håber meget, at man nu træder i karakter og kommer til fornuft, og får genetableret disse rør også ved Højen.